

AFDELING DIJK EN WAARD

November 2023

Misschien was het niet eerlijk, maar ik heb het wel eens gedaan. Vroeger, op school. Laten afkijken, bedoel ik. Goed, ik zal eerlijk zijn: zelf heb ik ook wel eens gespiekt. Maar met mijn hand op mijn hart durf ik te zeggen dat ik vaker heb laten afkijken dan ik zelf afgekeken heb!

Laten afkijken.

Ach, wat doe je als je klasgenoot zit te steunen boven z'n proefwerk. Dan kun je natuurlijk wel zeggen: Ja, dan had je het beter moeten leren! Maar op zo'n moment vind je het toch zielig en zonder dat de meester het merkt, leg je je schrift nét iets verder dan nodig is in de richting van de ander.

Laten afkijken.

Soms zit ik met vragen waar ik het antwoord niet op weet. Soms zit ik te dubben. Soms heb ik geen enkel idee. Soms denk ik dat ik het weet, maar ben ik er toch niet zeker van. Soms vraag ik me af: Hoe zit het nou met de wereld? Hoe zit het met mezelf? En met God? Je komt er maar niet uit. Je blijft er maar over piekeren.

Weet u wat ik dan doe in zulke situaties? Dan kijk ik af. Ja, neem me niet kwalijk, in zulke gevallen zie ik geen andere weg. Ik heb namelijk een goede vriend, die altijd bereid is mij af te laten kijken als ik er niet mee uit kom. Hij weet bijna alles. Over het leven. Over de dood. Over God. Over geloof, hoop en liefde. Als ik het niet meer weet, kijk ik naar Jezus. Want zo heet Hij. Ik kan de liefde van Hem afkijken. Ik kan God zelf van Hem afkijken.

Nee, denk nu niet dat Hij mij altijd een antwoord geeft op vragen waar ik mee zit. Meestal gaat het anders. Meestal kijk ik naar Hem, naar Hem zelf, bedoel ik, en dan is het net of de vraag die ik had, anders wordt. Gemakkelijker te beantwoorden. Minder ingewikkeld.

Soms is het net alsof Hij me alleen maar aankijkt, me een knipoog geeft, alsof Hij zeggen wil: Je weet het wel, je komt er wel uit, kijk nog maar eens goed naar je vraag. Je weet toch nog wel hoe ik je die som een keer heb voorgerekend?

En warempel, dan kijk ik nog eens, en dan lukt het!

Zo kijk ik elke keer bij Jezus af. Ik spiek bij Hem om te weten hoe het met God zit, om te weten wat liefde en geluk is.

Naast me, aan de andere kant, zit een jongen, die het net als ik, soms ook niet meer weet. Wat ik dan doe? Ja, natuurlijk: ik laat hem op mijn beurt ook weer afkijken. En zo geef ik eigenlijk de antwoorden van mijn grote Vriend door.



Vroeger dacht ik wel eens: Met mijn antwoorden heeft een ander niks te maken. Maar zo denk ik nu niet meer. Dat is niet eerlijk. Je moet het doorgeven aan elkaar. Niet met veel woorden. Dat valt op. Je moet proberen zo te leven dat een ander aan jou kan afkijken hoe het met God zit. Proberen zó te leven dat een ander aan jou kan afkijken wat liefde is. En laten afkijken dus.

Verslag van de Ledenvergadering 16 oktober 2023.

Voorzitter Nel heet ons welkom. We zingen lied 791 vers 1-3-6. Atze begeleidt ons op de piano. Nel leest een gebed en geeft de spreker Wim Meyles het woord.

Wim Meyles was tot zijn pensioen leraar Engels en Schooldecaan op het Jan Arends in Alkmaar. Hij ging 10 jaar geleden met pensioen. Voor velen is hij een bekende, leden hebben kinderen die bij hem op school hebben gezeten. Naast zijn werk ging hij twintig jaar geleden beelden maken bij Atelier Zes. Daar laat hij ons foto's van zien. Veel beelden maakt hij naar de natuur

maar ook over samenleven en familie. Door zijn werk bij vluchtelingenwerk vindt hij samenleven en familie heel belangrijk. Het begint met het hout. Hij ziet dat er een boom gekapt wordt en vraagt of hij een stuk mag. Of hij ziet een grote afgewaaide tak tijdens een wandeling bij het Geestmerambacht liggen en neemt



deze mee naar huis. Ieder beeld heeft zo een verhaal. Ook werkt hij met verschillende soorten hout: eiken, peren hout, plataan, atlasceder en ook een elzentak gebruikte hij. Zijn grootste beeld is 2 meter, maar de meesten zijn zo'n 40 tot 60 centimeter hoog. De vorm van het hout wijst de weg hoe het beeld wordt. Komende week is het Kunst10daagse in Bergen. Daar is ook werk van hem te zien en te koop in één van de deelnemende ateliers. In de pauze met koffie of thee worden er ook kaarten geschreven voor de familie Jaap en Jannie Kruk die ziek zijn en voor Arie Leijen die in het ziekenhuis ligt.

Na de pauze vertelt Wim Meyles twee verhalen. Hij schrijft verhalen en maakt ook gedichten. Hij is lid van het schrijverscollectief waar hij ook mee optreedt. Het eerste verhaal gaat over een timmerman die werkloos werd. Zijn vrouw zegt: maak een tafel en een bank en wat stoelen en verkoop die. Dat lukte niet, dan maar een uitkering aanvragen. Hij kwam bij de Gemeenteambtenaar, die gaf hem niet drie maar wel dertien formulieren mee. Dat is veel zei de timmerman. Het antwoord van de ambtenaar was daar heb je alle tijd voor en je bent niet ziek. Hij begon vol goede moed de formulieren in te vullen. Na twee formulieren kreeg hij hoofdpijn. Zijn vrouw zei ga naar de dokter. Hij kreeg een pil en toen was de hoofdpijn over. Maar nu werd hij misselijk. Hij ging weer naar de dokter en die had hier ook wel een pil tegen. Van deze pil werd hij duizelig. Weer schreef de dokter een pil voor en zo werd hij ziek van de formulieren. De ambtenaar en de dokter verdienen aan de timmerman was de conclusie in dit verhaal. Na deze verhalen leest hij een paar gedichten voor. Hij wilde ons ook wel leren dichten voor de Sinterklaas gedichten maar de tijd is om. Hij heeft nog wel adviezen op papier die we mee kunnen nemen.

Nel bedankt Wim met bloemen en een enveloppe. We zingen lied 801 vers 1-2-5-7. Volgende vergadering is op 20 november dan komt het Rode Kruis.

Workshop "Goed Voorbereid" op maandagmiddag 20 november

PCOB Dijk en Waard, samen met Het Rode Kruis, organiseert een interessante workshop/themamiddag, genaamd: 'Goed Voorbereid', met als doel mensen bewust te maken hoe alle dagse risico's, die grote gevolgen hebben, te voorkomen.



Met deze workshop willen we met simpele maatregelen het risico in en om huis verminderen, inclusief babbeltrucs etc. U gaat na deze workshop met een andere frisse blik naar uw omgeving kijken. We doen dit met een bingo-spel waarbij ook nog leuke prijsjes zijn te winnen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden tot vragen. Als bestuur hopen wij u dan ook maandag 20 november te ontmoeten. Toegang inclusief koffie/thee € 3 per persoon. Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. 't Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Neem ook een buurman, buurvrouw, vriend of vriendin mee. Ook zij betalen slechts euro 3 per persoon inclusief koffie of thee met iets erbij.

Namens het PCOB Dijk en Waard bestuur, Ritzo Holtman

De woonzorgvisie Dijk en Waard is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ook PCOB Dijk en Waard is betrokken geweest bij het opstellen van Woonzorgvisie Dijk en Waard. Niet dat wij een stevige stem daarin hebben gehad, maar wel hebben wij wensen kenbaar kunnen maken op bijeenkomsten hierover. Er ligt nu een door de gemeenteraad goedgekeurde visie, die samen met alle betrokkenen verder wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma en nog meer concrete projecten en activiteiten om de ambities uit de woonzorgvisie te realiseren.



Het is een stevig pakket, dus verspreiden via papier wordt moeilijk, maar wilt u inzage of de woonzorgvisie raadplegen, dan kunnen wij deze per e-mail met pdf naar u sturen. Stuur een e-mail naar dijkenwaard@pcob50plus.nl en u ontvangt deze woonzorgvisie binnen een week. Namens het bestuur, Ritzo Holtman, secretaris.

Contributie 2024.

De contributie is jarenlang niet verhoogd. In 2024 is dat wel nodig. Wij hebben dit beperkt kunnen houden en de contributie wordt voor 1 persoon € 38 per jaar en voor een echtpaar en/of 2 personen op het zelfde adres € 55 per jaar.



Deur tot deur vervoer

Deur tot deur vervoer naar sociaal-recreatieve bestemmingen binnen de gemeentegrens van Dijk en Waard. De lokaal vervoer vrijwilligers van WpW halen en brengen u graag naar uw sociale /recreatieve activiteit. Gezellig en laagdrempelig. Medisch vervoer nodig (naar behandeling of specialist)? Dat kan ook binnen de gemeentegrens. Overleg met onze planners naar de mogelijkheden. Aanmelden via de desbetreffende servicepunten van WpW. Servicepunten Dijk en Waard Trefpunt Rozenlaan, Rozenlaan 2, Heerhugowaard Ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur.

De Binding, Bosgroet 12, Zuid-Scharwoude Ma., di. en do. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 072-5717170, e-mail dijkenwaard@wonenpluswelzijn.nl Telefonisch bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.



November

November

Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

En in de kamer, waar gelaten
Het dagelijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.

De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove herinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.

J.C. Bloem (1887-1966)

Het gedicht 'November' is één van de beroemdste gedichten van J.C. Bloem, en behoort tot de bekendste gedichten uit het Nederlandse taalgebied.

