

Dagtocht naar de orchideeënhoeve in Luttelgeest

woensdag 13-9-2023.

Na de gebruikelijke opstapronde gaan we met 44 deelnemers, in opgewekte stemming, op weg naar Luttelgeest. Het is wat bewolkt, maar gelukkig droog.

Onze chauffeur, Bart, heet ons hartelijk welkom en rijdt ons via mooie binnenwegen naar de Orchideeënhoeve, waar we mooi op tijd aankomen. Na wat oponthoud bij de ingang, worden we verwelkomt door het vriendelijke personeel en naar onze plek be-



geleids om te genieten van een pannenkoekenmaaltijd.

We kunnen kiezen uit vier soorten: naturel – spek – ananas – appel. Heerlijk!

Hierna kan iedereen op eigen gelegenheid genieten van alles wat er te zien en te beleven is in de Orchideeënhoeve: eerst het Amazone Regenwoud met witoorpenseelaapjes, roodbuiktamarins, uitkijktoren en meervallenvijver. Daarna lopen we de orchideeëntuin binnen met een grot en een schildpaddenvijver en héél veel koikarpers. Dan door naar de lorituin, de lori's voeren, altijd weer leuk als ze op je hoofd of schouder gaan zitten. Leuk voor een foto. Hierna gaan we naar de Citruslaan met puravida-bar, stekkastjes en trekkerpad, door naar de vlindervallei met allerlei soorten prachtige vlinders. (Wat een mooie kleuren!)



Vervolgens gaan we naar de kwekerij om naar de rupsenkwekerij, venusschoen en botanische orchideeën te kijken. Wat is er veel te zien.

Nu op naar de Tuin van Aart met vrolijke stokstaartjes en het malawi aquarium. vanzelf komen we nu in het makirijk met daarin de prachtige flamingo's en rode ibissen, alpaca's, ezels en niet te vergeten de ringstaartmaki's.



Na een bezoek aan het jungletheater met een prachtige show, belanden

we tenslotte in de betoverende "zwevende" bloementuin. Wat een prachtige bloemen en zoveel kleuren kan men hier bewonderen.



Fantastisch!

Natuurlijk nog wel even naar de winkel om nog wat moois te kopen voor thuis en dan is het alweer tijd voor een kopje koffie met gebak en nog een presentje als afsluiting, voordat we weer richting onze mooie Hanzestad moeten vertrekken. Helaas ook aan deze mooie dagtocht komt een eind. Maar we kunnen terug zien op een

prachtige dag en zien uit naar de volgende dagtocht van 25 oktober naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Tot dan!

Een hartelijke groet van

Simon van Halm