

Reisverslag Meerdaagse reis naar Stadtkyll 2023

Eindelijk was het 19 juni, de koffers gepakt en samen stonden we op het Berghuisplein op de bus te wachten, die kwam op tijd. Eerst de rollators en dan de koffers in de bus. Half negen gingen we op pad naar Venlo voor een koffiestop met echte Limburgse vlaai, geserveerd door mensen met een beperking, het smaakte goed.

Op naar de lunch in Vaals, die was ook goed verzorgd, compleet met kroket en slaatje. Het laatste traject naar het hotel werd ingezet.

Eerst werden de kamers opgezocht, die zagen er schoon uit, en dan naar het terras, mooi weer, lekker buiten zitten, het familiegevoel, stoelen erbij, tafels erbij, wat een mooi begin. Zes uur was het diner, kwart over acht met een groep twee puzzels gemaakt en de eerste prijzen uitgedeeld.

Dinsdag na het ontbijt stelde Sjacco, onze chauffeur voor om naar Prüm te rijden en daar de St. Salvatorbasiliek te bezichtigen. Het was mooi. Na de lunch in het hotel gingen we richting Wildpark Hellenthal, daar moesten we in een (te klein) treintje door het park, maar het was warm en veel dieren lieten zich niet zien.

Aansluitend een roofvogelshow waarbij over de vogels werd verteld. 's Avonds was er een bingo door het hotel geregeld. Het was voor meerdere groepen, maar de meeste prijzen gingen naar Kampen.



Woensdag (na de file) bij het ontbijt, gingen we naar Ars Krippana een met de hand gemaakt poppenmuseum en grote kerststallen uit verschillende landen.

Na de lunch mochten we winkelen in Bad Munster Eifel, het was een moeilijke weg om de

stad lopend te bereiken, maar met hand en spandiensten is ook dat weer goed gekomen. Er heeft daar in 2021 zo'n 80 cm water gestaan en die problemen zijn ze nu nog aan het oplossen. 's Avonds met Claudia de manager van het hotel een rondwandeling gemaakt door Stadtkyll. Ze



kon mooi vertellen wat dingen in de buurt voor betekenis hadden.

Donderdagmorgen was Sjacco vrij, maar besloot zijn vrije morgen op te geven. We zouden 's middags naar de Rursee om te varen, maar door de lage waterstand moesten we via een trap afdalen. Dat was voor onze "mobiele eenheid" niet te doen.

Nu stelde hij voor om eerder weg te gaan en naar Cochem te rijden en dan op de Moezel te gaan varen.



Dat voorstel werd met applaus goed gekeurd. Na het varen mochten we nog een poosje Cochem in en op tijd weer naar het hotel voor het diner.

's Avonds de "Bonte avond" met gedichten, voordracht, liedje en een puzzel over spreekwoorden.

Ja, en dan is het zomaar weer vrijdag om terug te gaan. De koffers moesten voor het ontbijt verzameld worden. We hebben koffie gedronken bij de watervallen van Coo en zijn toen nog langs een militaire begraafplaats gereden met oorlog slachtoffers.

Na een korte stop bij een benzinstation voor een broodje of een toiletbezoek, kwamen we een uur te laat aan bij ons afscheidsdiner.

De dekselse pannetjes waren weer heerlijk. Na een bedankje voor de chauffeur hebben we een envelop met inhoud gegevens namens iedereen Hij was er blij mee. Daarna nog even de laatste cadeaubonnen uitgedeeld aan de prijswinnaars van donderdagavond.

We zijn allen weer veilig terug gebracht naar het Berghuisplein.

Vooraf dank aan God, dat wij zo'n fantastische week mochten beleven.

Nelie en Corrie