

Dagtocht varen door de prachtige IJsseldelta met de Veerman van Kampen

vrijdag 14 juli 2023.



Onder ideale weersomstandigheden, een bescheiden zonnetje, lekker windje en droog, vertrekken we met 95 passagiers aan boord (nog niet eerder voorgekomen zo'n groot aantal), voor een mooie vaartocht door de prachtige IJsseldelta richting het Kattegat.

Wat is de natuur hier toch mooi, we genieten er allemaal van, verspreid over het bovendek, het voordek, achterdek en in de salon. Voor elk wat wils.

Zo passeren we Ketelhaven en Schokkerhaven en varen het Ramsdiep in, passeren de balgstuw en varen onder de Ramspolbrug door. Langzamerhand begint het tijd te



worden voor de lunch, het is alweer 12.00 uur, wat gaat de tijd toch vlug. Het is weer een voortreffelijke lunch, met soep vooraf, allerlei soorten broodjes en voldoende beleg erop en de traditionele kroket ontbreekt ook nu weer niet! We laten het ons goed smaken.

Onderwijl varen we rustig door, langs Genemuiden, Zwartsluis, Hasselt richting Spooldersluis in Zwolle. We hoeven gelukkig niet lang te wachten en varen stuurboord uit de Gelderse IJssel op richting onze mooie Hanzestad. We passeren Zalk en Wilsum en weldra komt de Molenbrug in zicht.



Voor we in Kampen arriveren en van boord gaan, worden we nog getrakteerd op een heerlijke snack. Wat worden we weer verwend! Hulde aan de bemanning van de Veerman! Er schalt nog een laatste vraag door de boordspeaker, voor we aanmeren aan het Van Heutzplein:

“Op één dag in het jaar ontbreken de gouden wielen van de Stadsbrug. Welke?

Antwoord: “Op Prinsjesdag, want dan zitten ze onder de Gouden Koets.”
Tot de volgende keer!

Simon van Halm