

Beste leden,

Reiske naar Elburg op woensdag 24 mei

Dit jaar gaan we de Bijbelse zandsculpturen in Elburg bezoeken en daarna een boottocht van 1½ uur op het Veluwemeer.

Het vertrek is om exact 9 uur in de buurt van Plussupermarkt.

Er is een lift in de bus aanwezig. Wie daar gebruik van wil maken moet wel een kwartier van te voren aanwezig zijn.



Eenmaal in Elburg worden wij ontvangen met koffie en gebak.

Om 12:30 uur lopen we naar de boot. Dat is ongeveer 500 m.

Eenmaal aanboord krijgen we de lunch bestaande uit een broodje kroket en een broodje met kaas of vleeswaren met drinken.

De kosten van dit reisje zijn € 70 voor leden en niet leden betalen € 5 meer. Opgave bij Willem Werkhoven het liefst vóór 10 mei, telefoon 603255.

Het bedrag ook vóór 10 mei overmaken op bankrekening NL43 RABO 0305 2672 05 van de PCOB Balk. Fijn dat er al een aantal mensen het geld hebben overgemaakt.

Goed om te weten:

De expositieruimte is niet verwarmd. Wij adviseren dan ook om je tijdens koude dagen warm te kleden. Er zijn wel warme plekken gecreëerd, zoals onze koffiehoek en het restaurant.

Fotograferen voor eigen gebruik is toegestaan.

Wanneer u foto- en filmopnamen wilt maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een statief of voor commerciële doeleinden, vragen wij u van te voren contact op te nemen met mirjam.schepik@zandverhalen.nl.

Lampen en flitsapparatuur zijn alleen toegestaan na toestemming.

In het museum staan eventueel rolstoelen voor u klaar, maar dat van tevoren wel even melden bij Willem Werkhoven (0514-603255) en ervoor zorgen dat iemand uw rolstoel duwt.



Nij lid

Wij verwelkomen mw. Riem Sprik-Stegenga als nieuw lid.

Programma 2023-2024

Het bestuur buigt zich weer over het programma van volgend seizoen.

Mochten er van uw kant nog wensen zijn laat het ons dan weten.

Bij een van de bestuursleden of bij

Yde Jan van de Lageweg, tel. 0514-601239 of yjvandelageweg@gmail.com

Tot besluit

Dagen van herdenking en bevrijding.

Steeds weer indrukwekkend. Ieder jaar komen er nog weer verhalen uit die barre oorlogstijd, die nog niet verteld waren.

En hoe oorlog eruit ziet kunnen we helaas steeds weer zien in Oekraïense en ook elders.

Leven in een vrij land: wat zijn wij bevoorrecht!

Het geeft ons ook de opdracht om elkaar vrij te laten en elkaar niet te veroordelen.

Maar vrijheid is geen gelegenheid om een medemens te kwetsen of te beschadigen.

Laten we daarvoor waken en niet wegstijven als dat gebeurt.

Vrijheid beleef je samen!

Wij wensen u namens het bestuur een mooie meimaand en we hopen, dat ieder er op zijn eigen manier van kan genieten. Al is het op een bankje in de zon.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik