

Dagtocht naar Drenthe

Met 43 deelnemers en onder zonnige omstandigheden gingen we woensdag 17 mei 2023 vrolijk op weg naar Odoorn voor onze tweede dagtocht van dit jaar. Onze chauffeur, Albert, heet ons hartelijk welkom en brengt ons op een



comfortabele manier in een vrijwel nieuwe bus naar Hotel Restaurant "De Oringer Marke" in Odoorn. Daar worden we hartelijk ontvangen door het personeel, dat ons een werkelijk uitgebreid en smakelijk lunchbuffet voorschotelt met allerlei soorten broodjes en beleg, met als kers op de taart, ook nog een kroket.

Na deze heerlijke lunch gaan we weer op weg met onze bus om een mooie rondrit, onder leiding van een gids (Hans), door het prachtige Drentse landschap te

maken. Door ziekte van de andere gids, kon de op het programma staande zgn. "Vincent van Goghroute" niet doorgaan.

Het alternatief, de zgn. "Hondsrugroute", die we nu gingen maken, schijnt wel net zo mooi te zijn wordt ons gezegd, en dat is ook zo.

We rijden door een glooiend landschap dat is gevormd in de laatst ijstijd, die ongeveer begon zo'n 115.000 jaar geleden en eindigde ruim 10.000 jaar geleden. Het aardoppervlak was toen bedekt met een metersdikke ijslaag. Toen het begon te smelten werden vanuit het noorden grote en kleine stenen opgeduwd. In het landschap waar we nu door rijden is dat nog goed te zien. Telkens wanneer de boeren hun land omploegen, komen de stenen nu nog steeds weer aan de oppervlakte. We rijden werkelijk dwars door de aardappelvelden over boerenweggetjes met behoorlijke gaten erin en soms met kleine kinderkopjes bestraat. Het is maar goed dat het droog weer is, want anders.....Een dikke pluim op de hoed voor onze chauffeur!

Soms rijden we door moerasgebieden, ook komen we langs weilanden met heel veel kleine paaltjes in de grond, met in het midden een soort huisje, LOFAR genoemd. LOFAR is een radiotelescoop die is samengesteld uit duizenden radioantennes. Deze antennes vangen de radiosignalen op die uit het verre Heelal naar de aarde komen. Het centrale punt bevindt zich op een terp tussen de Drentse plaatsen Exloo en Buinen en staat in verbinding met radioantennes in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Engeland en nog meer andere landen. LOFAR betekent : Low Frequency Array. Zo leer je nog eens wat!!

Ook heel mooi zijn sommige dode bomen langs een bospad die wij passeren, waarop de zogenoemde tondelzwammen groeien, héél apart!

We rijden verder en komen door Buinen, Borger (waar we nog even de hunebedden zien), Drouwen, Papenvoort en Odoorn en zo komen we mooi op tijd weer aan bij ons Hotel-Restaurant De Oringer Marke, voor het nuttigen van een kop koffie met gebak.

En dan is het alweer de hoogste tijd om naar huis te gaan. We hebben al met al weer een mooie en leerzame dagtocht beleefd.

Tot een volgende keer.

Simon van Halm

