

Nieuwsbrief nummer 5

Mei 2023

Herdenken

In mijn kledingkast hangt in een kledinghoes een keurig zwart pak. Ik noem het wel eens gekscherend mijn uniform. Zo'n twee of drie keer per jaar komt het uit de hoes. Dan heb ik het nodig voor een uitvoering van mijn koor. Dan hebben alle heren een zwart pak aan met een wit overhemd en ook de dames dragen zwart en wit. Al naar gelang van de soort muziek die wordt uitgevoerd wordt er door bijvoorbeeld corsages, sjaals of stropdassen wat kleur bijgebracht. Dit jaar blijft het bij zwart en wit. We zingen namelijk op vier mei een requiem. Dit doen we om hen te herdenken die in de tweede wereldoorlog en in allerlei conflicten in de wereld daarna ten dienste van vrijheid en recht het leven gelaten hebben.

Velen van de oudere leden van onze PCOB hebben herinneringen aan de oorlog. Zij zullen de herdenking meemaken met de beelden van toen in hun hoofd en hart. Ikzelf heb die herinneringen niet. Ik heb de tweede wereldoorlog niet bewust meegemaakt. Ik moet net als de meeste Nederlanders het doen met de verhalen. Maar als je stilstaat bij oorlogsgraven op zoveel begraafplaatsen in Nederland, als je let op de vele Stolpersteine (struikelstenen) in steden en dorpen in ons land, als je kampen als dat bij Westerbork en Vucht of de kampen Buchenwald en Bergen-Belsen op je laat inwerken, als je in Praag namen van weggevoerde Joden in de Oude Synagoge op alle muren ziet staan, als je in Jeruzalem Yad Vashem bezoekt, dan kan het niet anders dan dat je geraakt wordt door de gruwelen van oorlogen. Dan wordt je stil bij de herdenking van wie voor vrede en recht het leven *lieten*.

Maar, jammer genoeg, we zien dat in de wereld om ons heen er veel gebeurt dat niet onderdoet voor die misdaden waaraan zoveel slachtoffers vielen en waartegen verzetshelden van 80 jaar geleden vochten. Misbruik van macht door mensen die niet schijnen te weten dat hun functie door God bedoeld werd om te dienen. En soms gebeurt die misbruik ook nog onder het mom van religie. En we zien het nu nog veel scherper dan vroeger. Met onze moderne middelen zijn we veel meer dan vroeger in staat om te weten hoe buitensporig het geweld toegepast wordt. Kun je wel Bevrijdingsdag vieren?



In de Bijbel kunnen we leren hoe het anders moet. Jezus leert ons dienstbaarheid, zelfs als het dan ons het een en ander gaat kosten. In Marcus 10 leert Hij: *“Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen”*. En na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan geeft de Here Jezus de opdracht: *“Doet u dan net zo”*. Dienen, net als de Samaritaan. Laten wij dan Hem dienen in onze toch maar kleine omgeving.

Dan kunnen we voluit bevrijding vieren.

*Trouwe God, ik dank U voor bevrijding,
ik dank u voor het leven, voor het licht in mijn ogen.
Help mij vandaag en verder elke dag
om dankbaar dienstbaar te zijn
aan U en aan de mensen om mij heen.*

Naar Thomas Ken

Henk van 't Spijker, voorzitter

COLOFON

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: assem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
Tel. 0182-618204
mail: neven.i55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771 GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
kees.ger.lugthart@gmail.com

Bestuurslid

Tiny van Triet-de Joode
Kuipers-Rietbergplantsoen 45



Van Ton Meijerink, Ledenadministrateur

Verjaardagen PCOB leden in mei 2023

5 mei	Mevr.	J.P. Jurriën - Broer
8 mei	Mevr.	J.M. Janmaat - van Kippersluis
10 mei	Dhr.	P. H. Veerman
12 mei	Mevr.	A. van Wijngaarden - Blom
16 mei	Dhr.	P. Post
17 mei	Dhr.	J. Möhle
19 mei	Dhr.	H. van 't Spijker
22 mei	Mevr.	P.M. de Heer
24 mei	Mevr.	J.J.H. van Huizen - van der Veen
26 mei	Mevr.	P. Neven - van Roon
26 mei	Dhr.	B.G. van der Zwaag
27 mei	Mevr.	M.H. Meijerink - Moes
28 mei	Mevr.	S. Lamens - Both
29 mei	Mevr.	M.F. Verhagen - Versteeg
30 mei	Mevr.	A.F. van Haren

**Alle jarigen namens bestuur en leden
een fijne verjaardag gewenst**

Overleden in de afgelopen periode

Op 28 maart is overleden, Mevr. I.W. de Wit-Lindhout, Savelberghof 200, Kamer 604, 2805 RX Gouda.

Op 29 maart is overleden, Ds. J.C. de Moor, Groensvoorde 28, 2742 DK, Waddinxveen

Wij wensen de familie sterkte toe om dit verlies te dragen, en bidden hun de kracht van de opgestane Heer toe.

*De bladeren vallen
deze hand valt, en die hand valt
het is in allen
Toch is er Eén, die al 'dit vallen
oneindig zacht in Zijne handen houdt.*



Rainer Maria Rilke

Van het bestuur

De maand mei kent een aantal bijzondere dagen, 4 mei dodenherdenking met daar aansluitend 5 mei, Bevrijdingsdag. Hoe verwoestend oorlog is en kan zijn, zien we dagelijks in de media. Veel van onze leden hebben de oorlog meegemaakt, en kunnen er over meepraten. Het gezegde “Dit nooit meer” is helaas niet uitgekomen. Het is daarom goed dat we jaarlijks stilstaan bij de oorlogsslachtoffers en deze blijven herdenken. Tevens is het belangrijk om ons bewust te blijven van de waarde van vrede.

Twee belangrijke feestdagen volgen op 18 en 28 mei. Te beginnen met de Hemelvaart van de Here Jezus Christus. De Hemelvaart is een gebeurtenis van grote betekenis. Vaak wordt dit gebeuren onderschat. Bij de Christelijke feestdagen wordt het nou ook niet direct uitbundig gevierd. Het boek Handelingen begint met de *Hemelvaart* {Hand1:9}. De Hemelvaart is een hoogtepunt in het leven van Jezus. Vanaf de olifberg vond de Hemelvaart plaats, die dicht bij Jeruzalem gelegen was. Als we de vraag stellen: Hoe is Jezus ten hemel gevaren, dan moet het antwoord zijn: **als de opgestane!** Dat is een aspect om verwonderd over te zijn. Jezus vaart ten hemel als de opgestane, als de volmaakte. Dan komt het ook veel dichterbij voor óns. Dan is het niet alleen maar een stukje geschiedenis uit een lang vervlogen tijd. De tweede vraag is: Wat was het doel van de Hemelvaart? De Here Jezus ging niet naar de hemel, omdat Hij werkeloos was geworden. Christus ging naar de hemel om het Plan van God te gaan uitvoeren.



Hemelvaart, een feestdag! Hoezo feest? Nu is de Heer toch niet meer lichamelijk bij Zijn volgelingen op aarde? Dat lijkt eerder een reden tot droefheid.

Ja, en toch is Hemelvaart een feest! Het betekent namelijk dat Christus aan de rechterhand van de Vader zit. Waarom dan een reden tot feest? Christus is daar aan de rechterhand van God gaan zitten om alles tot volheid te brengen. En daarom staat er ook: ‘*Zet U aan mijn rechterhand, tot dat*’ {Hand.2:34} het gaat om dat woordje “*tot dat*”, dat wijst naar een bepaald doel. Christus voer niet ten hemel op eigen initiatief, maar op de uitnodiging van de Vader: Kom maar. Je hebt dood overwonnen, Je hebt glansrijk gezegevierd, Kom maar! Komt tot Mij aan mijn rechterhand. Hemelvaart is niet alleen een geestelijk zekerheid voor nu, maar ook een hoop voor de toekomst.

Wat een heerlijkheid! Wat een volheid in Christus!

De Trooster is gekomen

Tijdens Pinxten werd heilige Geest uitgestort, zichtbaar en demonstratief. *Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.* {Joh. 14:16}. En in Efeze staat: “*In Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte*”. {Ef.1:13.}. We zijn verzegeld met de heilige Geest. Het zegel ligt op ons en dat zegel is de Ruach, de goddelijke Geest. De heilige Geest, die levend maakt en kracht geeft, perspectief laat zien en toekomst; die werkt in mensen en tijden en scheppend door de wereld gaat; die de harten van de mensen verwarmt om de liefde te geven en te delen.

Hij heeft een Andere Trooster gegeven, *die altijd bij je zal zijn.*

Wat verder ter tafel komt.

Senioren en internet

Het is gebleken dat senioren soms moeite hebben met het gebruik van internet dan de jongere generaties. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, waaronder: Gebrek aan ervaring, veel senioren hebben niet dezelfde ervaring gehad om de computer en internet te leren gebruiken als jongere generaties. Vaak merk ik tijdens het geven van de cursus “ Het internet op “ voor senioren, dat men geen weg weet met bijv. het inloggen op een website, wat is de DigiD met sms-controle? Voor bankzaken inloggen via de app. Hoe werkt dat? Meterstanden doorgeven via internet, enz. Allemaal zaken die niet meer zo gaan als vroeger.

In de rubriek "Nuttige informatie" vindt u een aantal artikelen m.b.t de digitale wereld.

Voorjaarsreisje woensdag 24 mei 2023. !!!Wacht niet te lang met opgeven!!!

Advocaat, grootmoeders pannetje en de Duitse Reichswald.

08.30 uur: Vertrek vanaf Anne Frank Centrum naar Millingen aan de Rijn 10.30 uur: Aankomst bij Hotel Millingen in Millingen a/d Rijn. Hier krijgt u eerst een kopje koffie/thee met een koekje aangeboden. 11.00 uur: U stapt weer in de touringcar en de gids neemt u mee voor een prachtige rondrit door het Reichswald. 13.00 uur: Aankomst bij Hotel Millingen Hier gaat u aan tafel voor het 3-gangen menu onder de naam: grootmoeders pannetjes. 14.30 uur: Vertrek Millingen - Haps. 15.15 uur: Aankomst in Haps en ontvangst bij Landgoed De Aalshof met koffie/thee(2x) met Crème Brûle, ludiek verpakt in een eitje. Aansluitend zal de gastvrouw u een presentatie geven over het aloude "Kip of het Ei" verhaal en mag u advocaat proeven. De ludieke "Eiertikwedstrijd" zorgt in ieder geval voor een gezellige hilariteit. Daarna is het tijd om huiswaarts te keren. Waar we om ongeveer 19.00 uur weer thuis hopen te zijn.

Er is nog plaats. Meld u aan bij het onderstaand adres.

Introducés zijn van harte welkom. Dus als u mensen kent die ook mee willen, nodigt ze uit.

De prijs van de reis is € 67.50 voor leden, en niet leden betalen € 72.50

Datum: Woensdag 24 mei 2023

Vertrektijd: 08.30 uur vanaf het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 3.

Aanmelden kunt u bij Ad van den Assem tel: 06-53271925 of per email; aassem@hetnet.nl

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening nummer

NL12 RABO 0157 5822 56 t.n.v. PCOB afd. Waddinxveen.

Leden zoeken nieuwe leden voor de PCOB afdeling Waddinxveen e.o.

Dat is best een dwingende tekst, het bestuur bedoelt natuurlijk, wilt u meehelpen om nieuwe leden te werven. Want onze zoektocht naar nieuwe leden gaat onverminderd voort. Mocht u iemand enthousiast gemaakt hebben voor het lidmaatschap van de PCOB afdeling Waddinxveen e.o., dan kunt u onderstaand inschrijfformulier meegeven en ingevuld opsturen naar de ledenadministratie. Help u mee om onze vereniging te continueren. **Dank voor uw inzet!!**

Naam: () m. () v.

Roepnaam: Voorletters : Geboortedatum:

Adres: Postcode: Woonplaats:

Telefoon: Emailadres:

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam: () m. () v.

Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:

Datum: Handtekening:

Jaarcontributie; Individueel lid € 39.00, Echtpaar € 68.00. (opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het kalenderjaar te geschieden). Aanmelden nieuwe leden per email: ton.meijerink@planet.nl of schriftelijk naar Ledenadministratie PCOB afdeling Waddinxveen, Parklaan 45, 2771 GB Boskoop.



Verslag van de contactmiddag op 12 april, spreker Henk Asscheman.

Graag willen wij u deelgenoot maken van deze prachtige middag, die bijzonder goed is bezocht door onze leden en niet leden. De middag werd geopend door de voorzitter met gebed en het zingen van het lied *“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”* lied 25 Joh. De Heer.



Henk Asscheman

Daarna kreeg Henk Asscheman het woord om ons een boeiend inzicht te geven over het werk dat hij sinds 1988 verricht. Het diepste motief om dit werk te beginnen was de tekst uit Matth. 25:35, *“Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven”*.

Sindsdien heeft hij talloze reizen gemaakt naar gebieden die in nood zijn. Zijn eerste reis ging naar Wit-Rusland. Dat verliep via het toenmalige West-Duitsland - Oost-Duitsland - Polen en uiteindelijk als eindbestemming, Minsk.



Van 1988-1998 heeft Henk vele kilometers achter het stuur gezeten, met ritafstanden die tussen 2000 tot 4200 km lagen. De reizen gingen naar Moskou, Albanië, Siberië en veel andere landen. Deze werden voorzien van hulpgoederen. Onder soms zeer slechte omstandigheden wist hij altijd de goederen te bezorgen, daar waar nodig was. De inhoud van de hulptransporten bestaan uit, voedsel, bijbels, kleding, rolstoelen en allerlei benodigdheden voor scholen. Henk memoreerde nog dat wij in het rijke westen veel zijn verloren van onze gastvrijheid en bewegelijkheid.

In de periode 2010-2023 is er een samenwerking met CCR {Christian Refugee Relief} en *“Waddinxveen Helpt Lesbos”* aangegaan. C.R.R gaat 10 keer per jaar met een vrachtauto vol hulpgoederen richting vluchtelingenkampen in Chios en Lesbos waar de omstandigheden zeer erbarmelijk zijn.



Aan het einde van de middag waren we allemaal erg onder de indruk van het werk dat Henk met zijn vrijwilligers doet. Maar zei Henk, zonder mijn vrouw Trudy, mijn steun en toeverlaat, zou ik nooit deze missie kunnen uitvoeren. Terecht dat Trudy eind van de middag, uit handen van de voorzitter, de bloemen kreeg overhandigd.

Vol indrukken en met veel waardering voor het werk dat door Henk Asscheman verricht wordt, werd er tijdens de collecte met gulle hand gegeven. De opbrengst was € 310.00, bestemd voor *“Actie Oekraïne”*. Dankbaar keerde we huiswaarts, beseffende dat we in een land wonen met een bevoorrechte positie.

Mocht u het werk willen steunen. Komende weken gaat Henk weer naar Oekraïne. Er is behoefte aan, {vouwbare} rolstoelen, luiers en doekjes etc. Deze kunt u inleveren op alle dagen aan de **Mercuriusweg 6**, Waddinxveen. Voor meer informatie, neem contact op met Henk Asscheman, asscheman@planet.nl

Ook financieel kunt u de *“Actie Oekraïne”* steunen. Uw bijdrage kunt u storten op **NL85 RABO 0373 7095 52 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Waddinxveen o.v.v. Actie Oekraïne.**

We mogen weer een nieuw lid verwelkomen

Als nieuw lid mogen wij, Mevr. M.F. Havenaar, Kon. Wilhelminasingel 63, 2741 VX Waddinxveen namens het bestuur en leden hartelijk welkom heten.

Hopelijk voelt u zich snel thuis in onze vereniging.

Hartelijk
Welkom!

Dank dat velen de contributie hebben betaald!!

Gelukkig heeft inmiddels drie kwart van de leden betalingen gedaan voor de contributie.

Hiervoor hartelijk dank !!!

Contributie is een van de belangrijkste inkomsten voor onze vereniging. De contributie-inkomsten worden gebruikt om de activiteiten van de vereniging te financieren. Het is daarom dan ook belangrijk dat **alle** leden de contributie op tijd betalen.

Helaas is dit niet altijd het geval. We verzoeken u vriendelijk om na te gaan of u de contributie al betaald heeft. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, wilt u dan zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag {individueel lid € 39.00 en voor een echtpaar € 68.00} overmaken op,

NL 12 RABO 0157 5822 56 t.n.v. PCOB afdeling Waddinxveen

Nuttige informatie

Handige websites

www.typelesonline.nl

Test je type vaardigheid.

www.veiliginternetten.nl

Antwoord op vragen en hulp bij problemen.

www.seniorweb.nl

De computerhulp voor u.

www.steffie.nl

Ik ben Steffie en ik leg moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. DigiD, geldzaken en een bezoek aan de huisarts.

Een website van de overheid.

www.antivirus.nl

Software voor de beste beveiliging.

www.robcoers.nl

Speciaal voor mensen die nog niet zo bedreven zijn in het hanteren van de muis, staan hier twee muis-oefenprogramma's.

www.seniorweb.nl

SeniorWeb maakt u stap voor stap wegwijs in de wereld van computers. Ontdek de duidelijke uitleg en praktische tips. Voor informatie, bel 030-2769965.

Mobiele telefoon beveiligen

Bijna allemaal bezitten we er wel een, een mobiele telefoon. Ze zijn bijna niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Een mobiele telefoon is eigenlijk net een mini computer en soms nog wel meer. Maar de vraag is. Hoe beveilig je je mobiele telefoon?

Mobiele telefoon beveiligen

Je staat er misschien niet direct bij stil, het beveiligen van je mobiele telefoon.

Met je mobiel telefoon, die smart is, dus meer kan dan alleen bellen, ben je online. Met online bedoelen we, verbonden met het internet. Hoe

handig internet ook is, er zijn er ook

die er gretig misbruik van

maken. Daar op

bedacht zijn, ook met je mobiele telefoon. De

leverancier van je smarttelefoon heeft hiervoor uiteraard regelmatig updates voor ingebouwd. Waardoor je mobiele telefoon niet

direct heel veel gevaar loopt. Toch is het handig om er zelf ook weet van te hebben.

Hoe beveilig je je mobiele telefoon het beste.

Veilig gebruik van je smarttelefoon

Omdat een mobiele telefoon tegenwoordig online is. Je kunt er immers de krant digitaal mee lezen. Gebruik maken van whatsapp, het versturen van gratis berichtjes naar elkaar. Gebruiken als een map om van A naar B te rijden. Spelletjes mee spelen. Sociaal media, als Facebook, Twitter, Instagram mee bekijken. En daar heb je internet voor nodig. Super makkelijk allemaal, maar zorg voor een veilig gebruik van je smarttelefoon. Hoe doe je dat? Hoe beveilig je je mobiele telefoon het beste.



Zorg dat je mobiele telefoon beveiligd is met een wachtwoord. Wat alleen jij weet. Als je telefoon aangeeft dat er een update beschikbaar is. Update deze dan ook, ze zijn er niet voor niets. Je mobiele telefoon geeft dit zelf aan. Updates zorgen er voor dat je een mobiel veilig kunt blijven gebruiken Super handig, het downloaden van apps. Want met een app kun je veel. Denk aan telebankieren via de telefoon. Het lezen van de digitale krant.

Hiervoor moet je een app downloaden. Doe dit



alleen vanuit officiële appstores. Dan weet je zeker dat de app veilig is Zo'n app die je download vraagt om bepaalde toestemmingen van je. Bijvoorbeeld het inzien van je emailadres, foto's, creditcardgegevens. Denk goed na of je dat wel wilt. Zo voorkom je dat je gegevens in verkeerde handen vallen

Sommige apps vragen om een vergoeding, terwijl soortgelijke apps gratis zijn. Lees je eerst in of de app waarvoor je moet betalen wel zinvol is. Je geeft immers bepaalde gevoelige gegevens weg

Op veel plekken is er sprake van openbare wifi. Handig, maar kent ook wel risico's.

De app vervangt de e.dentifier in de toekomst

Dat is het bericht dat de ABN AMRO bank verstuurd naar zijn klanten.

Wanneer weten ze nog niet precies, maar zeker is dat de app de e.dentifier zal vervangen.

Hoe werkt het?

De bank verplicht u dus de bank app op uw telefoon te installeren.

Op het inlogscherm van Internet Bankieren van bijv. de ABN AMRO bank staat een QR code die u kunt scannen. Open de scanner in de app die u op uw telefoon heeft staan. Richt uw toestel op de QR-code en volgt de instructie. Log in met uw persoonlijke identificatiecode, vingerafdruk of met gezichtsherkenning. Daarna legt u uw mobiel of tablet weer weg en gaat u verder op uw pc of Laptop.



Wat is een QR code?

Dat is een code met vierkante patronen, die u scant met uw telefoon of tablet.

Elke keer als u gaat inloggen in Internet



Bankieren, krijgt u een nieuwe QR-code. Deze is uniek voor u en voor dat moment. Ieder code verloopt na korte tijd: dit is belangrijk om fraude tegen te gaan. Mocht u hulp nodig hebben om de bank app op uw telefoon te installeren?

Schroom niet om hulp te vragen!!

Individuele ondersteuning

Servicetelefoon:

Leden kunnen met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid contact opnemen met de Servicetelefoon van KBO-PCOB. Opgeleide vrijwilligers staan hen dan te woord en/of verwijzen verder indien nodig. Maandag tot en met donderdag van 10.00 u tot 13.00 u. Telefoonnummer: 030-3400655

Heeft u zin in een vakantie?

Ga dan met ons mee naar,

Hotel "Het Landhuis" in Oldenzaal.

Wanneer? Van 03-10 juni 2023

Georganiseerd door de Ouderen vakantie

Het betreft een volledige verzorgde vakantie met senioren en een team van 6 vrijwilligers. Er zijn excursies - momenten van actief bezig zijn of ontspannen in de tuin.

Tijdens de maaltijden en dagsluitingen wordt de bijbel geopend, gaan we met elkaar zingen en bidden, en er is een mogelijkheid voor een pastoraal gesprek.

Opgeven en/of informatie inwinnen kan bij;

Hilda de Heer, tel; 06-51569645

Corrie Eikelenboom, tel; 0182-618236

Johan Vos, tel; 06-43518222

Anneke Kazemier, tel; 0182-513190

"door en voor pcob-ers"



Graag willen wij u er op attent maken dat uw bijdrage voor de nieuwsbrief zeer op prijs gesteld wordt.

De rubriek “**door en voor pcob-ers**” is er speciaal voor u. Wij kijken uit naar uw pennenvruchten, over uw hobby, uw belevenissen in het heden of verleden, of wat u zoal bezig houdt.
Het artikel mag 300-350 woorden bevatten.

We zien u schrijven graag voor **15 mei** verschijnen.

Sturen naar: neven.j@hetnet.nl of Heemraadweg 22, 2741 NA Waddinxveen.

Om over na te denken

De waterlelie groeit met zijn wortels in de koude modder. De modder zou een beeld kunnen zijn van moeite en zorg. Er zijn momenten dat we denken zo ver weg te zakken dat we er nooit meer uitkomen. Maar de waterlelie bewijst het tegendeel, want juist door die modder groeit er een prachtige bloem, die oprijst uit het water.....

Bij deze prachtige waterlelie past het schitterende Jesus bleibet meine Freude - JS. Bach. Zo krachtig en betekenisvol is deze muziek, vooral in een tijd als deze.

Prachtige gezongen door Voces8 en te beluisteren op YouTube, zie de link.

https://www.youtube.com/watch?v=T5Df7f_BLU8

Jezus zal mijn vreugde blijven,
balsem voor mijn hart, en troost;
Jezus hoedt mij ook in 't lijden,
Hij is van mijn leven de kracht,
van mijn ogen de lust en de zon,
Hij is mijn zielechat en hoogst genot;
Daarom zal Jezus altijd in mijn hart
en nooit uit mijn ogen zijn



Gedicht

De hemel heeft Hem opgenomen,
bij de Vader is Zijn thuis.
Eens zal Jezus hier weer komen,
brengt ons naar het Vaderhuis.
Starend kijken wij naar boven,
'Wanneer o Heiland komt U weer?'
Help ons om nog te geloven
en te leven tot Uw eer.



Wachten duurt soms eeuwenlang.
Gods tijd is niet te meten.
Al zijn we eenzaam en soms bang,
God zal ons niet vergeten.
Zijn Geest en kracht is om ons heen
Zijn wind waait nog op aarde.
Hij laat Zijn kind'ren niet alleen.
zijn troost geeft 't leven waarde.

Het oogstfeest zal eens komen.
Met wind en vuur, trompetgeschal.
Daar mogen wij hier nog van dromen.
Gods dag die spoedig komen zal.

Diny Beijersbergen Groot

**De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V 6 juni
Kopij in leveren voor 15 mei**

Joop Neven *redacteur/webmaster*