

Nieuwsbrief nummer 3 Maart 2023

Trouw

Een paar jaar geleden kampeerden wij op een boerencamping bij Breukelen. Een prachtige plek hadden wij, op een grasveld vlakbij een brede sloot. Ik vermoed dat de sloot niet zo heel diep was. In het midden was een eilandje ontstaan waar een meerkoetenpaartje bezit van had genomen. Een stuk plastic was met wat takken vastgezet en daarop werd met gras uit de slootkanten een slordig nest gemaakt. Aan een kant was het wat lager, daar konden de vogels uit het water klimmen. Er waren twee jongen uitgekomen. Meerkoeten maken nogal wat lawaai als er gevaar dreigt. En dat gebeurt ook wel 's nachts en 's morgens vroeg, vooral als er een ander mannetje in de buurt kwam. Die werd luidruchtig verjaagd. De meerkoet is trouw aan zijn partner van dat jaar. Maar ook een passerende zwaan werd luidruchtig gewaarschuwd. Een paar meter verder aan de overkant had een zwanenpaar een groot nest gebouwd. En ook daar waren jongen, de zwanen-moeder zwom met haar kroost ook regelmatig in de sloot. En rustig ging het gezinnetje recht tegenover ons kampeerplekje het weiland op. Meestal was vader zwaan wat verderop aan het foerageren. Maar regelmatig kwam hij toch terug. Zo trouw was hij wel. En dan ging de meerkoet weer tekeer. De zwaan trok zich nergens iets van aan. Hooghartig zwom hij langs het nest om bij zijn gezin uit de sloot te klimmen. Pas toen een andere zwaan zich in de buurt ging vertonen werd hij onrustig. Regelmatig kwam hij kijken of alles nog was zoals hij het wilde. En toen de andere zwaan te dicht bij het nest kwam brak er een zwanengevecht uit. En dat was niet mis. De indringer kreeg niet alleen maar te maken met veel vleugelgeweld. Een zwaan blijkt ook goed te kunnen bijten en als hij de hals van de ander te pakken heeft probeert hij de kop van de indringer lang onder water te houden. Pas toen de ander afgedropen was werd het weer rustig. Zwanen zie je heel vaak getweeën. Zelfs al er een grote groep bij elkaar is kun je de paren onderscheiden. Er wordt wel beweerd dat ze hun leven lang een paar blijven vormen. Daarom gelden ze als het voorbeeld van trouw. Dat geldt trouwens voor heel wat vogels. De meerkoet kan er ook wat van en een paar koolmezen of zwaluwen is samen druk met het grootbrengen van het kroost. Maar of deze voorbeelden in werkelijkheid zo heel trouw zijn wordt ook nogal betwijfeld.



En hoe is het bij de mensen? Als we het over trouw hebben, kunnen we het ideaal proberen vast te houden. Maar hoe vaak gaat het niet mis? Kijk maar om je heen. En als je heel eerlijk bent, kijk maar eens in de spiegel. Je kent jezelf goed genoeg. Nee, als je over trouw denkt kun je beter een ander voorbeeld nemen. In de Bijbel komt de woorden trouw en getrouw samen maar liefst 119 keer voor. Vooral in de Psalmen kun je het regelmatig vinden. Sprekend is het bijvoorbeeld in Psalm 106: 'Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw', en nog directer Psalm 117: 'Loof de HEER, alle volken, prijs Hem alle naties; zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.' Dat merken wij ook juist zo in deze lijdensweken. We worden weer bepaald bij Jezus' eeuwige trouw. Maar als we dat belijden, dan willen ook wij trouw zijn aan God en aan de naaste.

*Ik dank U, o mijn Vrede, mijn God die met mij gaat,
Voor wat U hebt geleden aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen, want u bent trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet.*

Henk van 't Spijker voorzitter

LB 576

COLOFON

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: aassem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
tel. 0182-618204
mail: neven.j55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
Zuidplashof 27
2743 CR Waddinxveen
tel: 06 11350518
mail: kees.ger.lugthart@gmail.com

De volgende nieuwsbrief zal D.V
eind maart uitkomen



Van Ton Meijerink, Ledenadministrateur

Verjaardagen PCOB leden in maart 2023

| | | |
|----------|-------|---|
| 1 maart | Dhr. | J. Oskam |
| 4 maart | Mevr. | L.J. Neven - van den Tooren |
| 6 maart | Dhr. | J. Neven |
| 9 maart | Dhr. | H.A. van Noort |
| 9 maart | Mevr. | H.E. Valstar - Nieuwenkamp |
| 12 maart | Mevr. | J.C. Gutlich - Zoutenbier |
| 12 maart | Mevr. | I. van Staveren |
| 13 maart | Dhr. | F. Bos |
| 13 maart | Dhr. | H. Teeuwissen |
| 20 maart | Dhr. | K. Neven |
| 21 maart | Dhr. | J.M.J. Moerings M.J.P. Heukelom - Hogenbirk |
| 23 maart | Mevr. | E. van der Kaaden - van Dijk |
| 24 maart | Mevr. | G. van Dijk-de Ruiters |
| 25 maart | Mevr. | A. Schouten - de Jong |
| 26 maart | Mevr. | A. Sluimer |
| 29 maart | Mevr. | H. Konijn - Molenaar |
| 29 maart | Mevr. | N. van Wijk - van Maurik |
| 31 maart | Mevr. | M.J. Siersema - Noordam |

**Alle jarigen namens bestuur en leden
van harte gefeliciteerd.**

Nieuwe leden

We mogen deze maand weer 2 nieuwe leden verwelkomen.

Een warm welkom voor Mevr en Mijnheer Gutlich - Zoutenbier

Wij hopen dat u zich snel thuis voelt bij onze vereniging. Intussen mochten we hen verwelkomen op de ledenvergadering van 8 februari j.l

*Hartelijk
Welkom!*

Van het bestuur

De algemene ledenvergadering stond in het teken van het afscheid van onze vicevoorzitter Dhr. Gerard Repko. Hij opende de vergadering met Lied 473 en het Schriftgedeelte las hij Lucas 10 vers 25–37, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gerard haalde de tekst aan: *Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho....* {Vers30}. En dan krijgt de geschiedenis een merkwaardige wending. Want Jezus besluit dan niet met: *wie was de naaste van deze Samaritaan?* Nee, hij vraagt: *Wie is de naaste geworden van de man, die in handen van de rovers was gevallen?*

Afscheid van Gerard Repko als vicevoorzitter van de PCOB afd. Waddinxveen

De vereniging is Gerard veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de vereniging verricht heeft. 15 jaar lang was hij bestuurslid. Begonnen als verantwoordelijke voor de bezorging van het blad *Perspectief*, en daarna op de achtergrond in verschillende functies actief geweest. Heel veel jaren vervulde hij de functie als vicevoorzitter. De uitspraak “Trouw als goud” is zeker van toepassing op Gerard. Zoals hij zelf schreef in de nieuwsbrief van februari 2023 is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Gelukkig heeft de tijd niet het laatste woord. Met veel respect nemen wij afscheid van hem. Maar we verliezen Gerard niet uit het oog want hij blijft nog lid van onze vereniging en wat voor lid. Gerard is uitgeroepen tot erelid van de PCOB afd. Waddinxveen en kreeg de oorkonde uitgereikt door de nieuwe voorzitter Henk van 't Spijker. Het ga je goed Gerard, wij wensen je Gods zegen toe in de tijd die nog voor je ligt. De volgende tekst willen we als bemoediging meegeven; *De Heer is mijn licht, mijn behoud, voor wie zou ik vrezen* {Ps.27}



Erelid Gerard Repko

Na afscheid genomen te hebben van de vicevoorzitter was het ogenblik aangebroken om een nieuwe voorzitter te kiezen. Het bestuur had Dhr. Henk van 't Spijker voorgedragen voor deze functie. De leden stemde unaniem in met deze voordracht. De vereniging is dankbaar dat Henk deze functie wil aanvaarden. Henk is geen onbekende voor ons, al jaren is hij de secretaris en hij zal dan ook komende tijd een dubbel functie vervullen, namelijk van voorzitter / secretaris. **U merkt het al, wij zijn op zoek naar een secretaris. Meld u aan a.u.b.**



Het bestuur

Voorzitter / secretaris Dhr. Henk van 't Spijker, Tuinbouwweg 24, 2742 KN Waddinxveen
Tel: 0182-615579, Email: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester Dhr. Ad van den Assem, Zesde Tochtweg 2, 2742 KR Waddinxveen
Tel: 06-53271925, Email: aassem@hetnet.nl

Bestuurslid / notulist Mevr. Ger Lugthart- Oudijk, Zuidplashof 27, 2743 CR Waddinxveen
Tel: 06-11350518, Email: kees.ger.lugthart@gmail.com

Redacteur / webmaster Dhr. Joop Neven, Heemraadweg 22, 2741 NA Waddinxveen,
Tel: 0182-618204, Email neven.j55@gmail.com

Ledenadministratie Dhr. Ton Meijerink, Parklaan 45 2771 GB Boskoop,
Tel: 0172-577661, Email: ton.meijerink@planet.nl

Jaaroverzicht 2022 van de PCOB afdeling Waddinxveen

De voorzitter Henk van 't Spijker presenteerde samen met bestuurslid Ger Lugthart het verslag over het jaar 2022. De contactmiddagen werden nog een keer voor het voetlicht gehaald. De foto's van de voor en najaarreisjes riepen weer herinneringen op hoe mooi Nederland is.

In een ogenblik van stilte werden de namen genoemd die het afgelopen jaar overleden zijn.

We dragen de namen op in Gods hand, daar waar geen naam vergeten wordt.

Dhr. M.J de Graaf, Mevr. M.A. Prins, Dhr. P Verwoerd, Dhr. G van Lagen,
Mevr. T.N de Moor-Kerkhof, Dhr. J.D. Ernst.

Wij wensen de nabestaande veel sterkte toe.

Soms schijnt het licht van boven en soms schijnt het licht van beneden.

*Soms straalt het ons tegemoet vanuit de hemel
en soms schijnt het op ons pad vanuit de aarde.*

Soms is er zonlicht bij dag en soms is er het maanlicht bij nacht.

O grote Christus, eeuwig licht.

Financieel jaaroverzicht 2022

Onze penningmeester Ad van den Assem gaf een helder en overzichtelijk verslag over de inkomsten en uitgaven van 2022. Het financieel jaarverslag liet een klein tekort zien. De kascontrole commissie bestaande uit Mevr. Joke van der Wolff en Dhr. Ton Meijerink, gaven hun goedkeuring over het financieel jaarverslag van 2022, en spraken hun waardering uit over het werk van onze penningmeester.



De dames Hennie en Riek

Nadat de jaarstukken goed gekeurd waren, was er een heerlijk kopje koffie, weer voortreffelijk verzorgd door de dames Hennie Kooistra en Riek van Leeuwen. Hulde voor deze dames, die altijd bescheiden op de achtergrond bezig zijn om ons te voorzien van een heerlijk kopje koffie of een drankje.

Na de pauze stond er een bingo op het programma, enthousiast gepresenteerd door Ger en Ton. Onder een gezellige sfeer werden de gewonnen prijzen in ontvangst genomen. Onder de gelukkige prijswinnaars waren ook onze nieuwe leden **Mevr en Mijnheer Gutlich - Zoutenbier** en **Mevr.C. Monster-Hoogendoorn**. Een beter en warmer welkom konden we hen niet geven.



De voorzitter sloot de middag af met een gedicht waarna we dankbaar huiswaarts keerden, en ja, sommige met leuke prijzen.

Andere zaken

De afgelopen tijd is er gewerkt om de website van de PCOB-afdeling Waddinxveen actief te maken. Vanaf nu worden er regelmatig artikelen geplaatst die interessant kunnen zijn voor ouderen in Waddinxveen e.o. Ook de nieuwsbrief zal maandelijks op de site geplaatst worden, zodat ook *niet* leden kennis kunnen maken met onze vereniging. Tevens is er een activiteitenkalender te zien zodat u te alle tijden op de hoogte bent van wat de PCOB Waddinxveen organiseert. Neem eens een kijkje op de website.

<https://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/>

Joop Neven redacteur / webmaster

Contactmiddag op D.V 22 maart, een lezing over kruiswegstaties door Huib Neven
In 1731 bepaalde paus Clemens XII dat iedere kerk kruiswegstaties moest hebben.



Kruiswegstaties zijn afbeeldingen van de lijdensweg die Jezus aflegde naar zijn dood. Van zijn veroordeling door Pilatus tot de graflegging. Een soort stripverhaal. Handig in een tijd dat veel mensen niet konden lezen. Maar ook de moderne mens, levend in een beeldcultuur, kan onder de indruk raken van deze kunst in de kerk. De thema's lijden, onrecht, verlatenheid, angst en verdriet zijn van alle tijden.

Bij het betreden van een rooms-katholieke kerk is het dus geen vraag of er staties zijn (ze zijn er altijd), maar hoe ze er uit zien. Dat levert steeds weer een wonderbaarlijke verrassing op.

Juist door de veelheid van verschijningsvormen: klassiek of modern, experimenteel of clichématig, pompeuze schilderijen, kleurrijke muurschilderingen, verfijnde gegraveerde emailborden, prachtig gebeeldhouwde reliëfs, kunstige keramiekafbeeldingen, sobere houtsnijwerken en inderdaad soms ook alleen een kruisje met een nummer...maar altijd anders en verrassend.



Langzamerhand begint deze traditie ook in de protestantse kerken door te dringen. Zo zijn in de veertigdagentijd in de Goudse St. Janskerk de staties van kunstschilder Willem Hesseling te bewonderen

Huib Neven raakte onder de indruk van de enorme verscheidenheid in uitbeelding van de kruisweg en begon staties te fotograferen. Graag wil hij zijn verzameling met u delen.

Op D.V 22 maart geeft hij een presentatie van de mooiste en bijzonderste staties uit zijn verzameling. Omlijst met poëzie en muziek.

U bent hartelijk uitgenodigd

in de hal van de Ontmoetingkerk, Groensvoorde 3 om 14.00 uur.



De eerste pennenvrucht in deze nieuwe rubriek is van Dit van 't Spijker.

Jeugdherinnering

De nieuwsbrief wordt altijd gevuld met nieuws vóór ons als leden, maar het is een heel goed idee om ook leden aan het woord te laten. Wij ouderen hebben best wel wat te vertellen ook al hoor je heel vaak dat de 'groep' senioren wel een groot beroep doet op

Ik wil u een klein inkijkje geven in mijn leven wat in december 1941 begon. Anderhalf jaar was Nederland in oorlog en toch werden er ook in die jaren nog kinderen geboren. Zelf ben ik nummer 7 in de rij van 8 kinderen. Vaak vragen wij ons dan ook af hoe onze moeder het toch vol heeft kunnen houden om al die monden te vullen. En soms lukte dat dan ook niet.

Mijn vader is enig kind gebleven. Zijn vader overleed in 1876, 4 jaar oud was vader toen. Opoe is nooit meer hertrouwd. Armenzorg was nog geen overheidstaak, je klopte bij een kerkelijke gemeente aan. Maar ja, Opoe was best een heel trotse vrouw. Zij heeft zelf geprobeerd het

hoofd boven water te houden door een grutterswinkeltje te beginnen en met een broodkar de klanten te bedienen. Toen de oorlog uitbrak en de bonkaarten hun intrede deden, was ook dat niet meer mogelijk. Mijn vader en moeder besloten toen dat de enige oplossing was dat zij maar bij ons moest komen en dat gebeurde. Mijn oudste zus moest haar kamertje afstaan, maar wel onder protest. Ik heb het altijd prima gevonden dat Opoe er was, ik wist gewoon niet anders. Als ik uit school kwam, zat zij altijd met een grote Bijbel aan de tafel te lezen. Op mijn vraag of zij nu nooit was uitgelezen, kreeg ik als antwoord: "Kind je raakt nooit uitgelezen in de Bijbel". Zij heeft bijna 20 jaar bij ons in huis gewoond. Als ik eraan terugdenk, bewonder ik het geduld wat mijn moeder heeft kunnen opbrengen bij al de zorgen van een opgroeiend gezin en Opoe in huis die af en toe ook meeregeerde.

Dat is vast voor meer lezers van dit stukje herkenbaar.

Dit van 't Spijker

Nuttige informatie

Hulp bij Belastingaangifte 2022

Heeft u behoefte aan hulp bij uw belastingaangifte over 2022? Onze gecertificeerde belastinginvullers kunnen u helpen. De heren Ad Hazenberg en Aat Hilgers zijn ook dit jaar weer beschikbaar als belasting invulhulp voor onze leden.

Voor afspraken kunt u hen rechtstreeks bellen of e-mailen:

Ad Hazenberg: telefoon 06 - 19 79 3345,

E-mail: abt.hazenberg@versatel.nl

Aat Hilgers: telefoon 0182 - 61 59 76

E-mail: aathilgers@gmail.com

Wat moet u weten over de belastingaangifte 2022

De onkostenvergoeding voor de invuller wordt door de invuller bepaald.

Wilt u dus (weer) gebruik maken van de diensten van de heer Hazenberg of de heer Hilgers, neem dan contact met een van hen op. De invullers zullen gebruik maken van het digitale aangifteprogramma van de belastingdienst. De ondertekening van de aangifte moet gebeuren door middel van het invoeren een machtiging. Bespreek met hen wat u hiervoor moet regelen. Het aangifteprogramma is beschikbaar vanaf 1 maart 2022.

Uw aangifte inkomstenbelasting over 2022 moet vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wat u moet hebben klaarliggen als zij bij u komen

Om het invullen van de aangifte inkomstenbelasting gemakkelijker te maken, verzoeken de invullers u, om als zij voor de hulp bij uw aangifte bij u aan huis komen, de volgende documenten bij de hand te hebben:

- . De jaaropgaven van de Sociale Verzekeringsbank (AOW), Pensioenfondsen, lijfrente e.d. en de eventuele bijverdiensten over het jaar 2022
- . Indien u een eigen woning heeft: de WOZ-beschikking 2022 van de gemeente met daarop de WOZ-waarde per 01-01-2021
- . een overzicht van de eventuele hypotheek op de eigen woning
- . de hypotheeksom per datum 31-12-2021, de in 2022 betaalde rente voor deze hypotheek
- . Een overzicht van bezittingen en schulden
- . de saldi van uw bank- en spaarrekening(en) per 01-01-2022, beleggingen met de waarde per 01-01-2022, andere bezittingen en de eventuele schulden per 01-01-2022
- . Een overzicht van de zorgkosten in 2022
- . Een opgave van de Zorgverzekeraar over 2022 van de gedeclareerde bedragen, de ontvangen vergoedingen en het in rekening gebrachte eigen risico
- . een door een arts of diëtist verstrekte dieetbevestiging
- . Een opgave van de overige uitgaven in 2022 waarvan u vermoedt dat ze als aftrekbare kosten in de aangifte kunnen worden opgevoerd.
- . Een opgave van de in 2022 gedane giften aan *erkende* doelen voor algemeen nut (bijvoorbeeld Kerkbalans, Hartstichting etc.)



. De eventueel in 2022 betaalde voorlopige aanslagen voor het belastingjaar 2023
. Overige documenten die u van belang acht voor het doen van de aangifte.
De invuller zal zorg dragen voor de verzending van de aangifte naar de Belastingdienst.
De verantwoordelijkheid blijft bij u liggen, omdat u de gegevens aanlevert. U krijgt een kopie van de aangifte.

Begin op tijd

De belastingaangifte 2022 moet voor 1 mei 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst. Lukt dat niet, vraag dan uitstel aan tot 1 september 2023. Weet u zeker dat u geld terug krijgt? Probeer dan de aangifte voor 1 april te doen. Dan krijgt u voor 1 juli bericht en enkelen dagen later wordt het geld op uw rekening gestort.

Uitnodiging voor een dubbel jubileumconcert.

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de afdeling **PCOB-Zuidplas** en ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van **Mannenkoor 'Gouda's Liedertafel'**

Wanneer? Donderdag 16 maart 2023, 19.30- 21.00 uur, zonder pauze.

Waar? In de kerkzaal van het Hervormd Kerkelijk Centrum, J.A. Beyerinkstraat 53, 2912 AA Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het mannenkoor '**Gouda's Liedertafel**' zingt met piano begeleiding, en dirigent Han- Louis Meijer

Op het programma staan klassieke en populaire liederen, o.a. delen uit de Deutsche Messe van Schubert, Das Morgenrot uit 'Nabucco' van Verdi, Nessun Dorma uit 'Turandot' van Puccini, Een Oekraïens volksliedje, If I only had time Wonderful World, Rivers of Babylon, Jacob's Ladder En er is samenzang m.m.v. organist Arjan van Driel.

Gratis toegang, een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt gewaardeerd.

Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken.

Het concert is tevens online te volgen via :

www.hervormdnieuwerkerk.nl

Info : www.pcobzuidplas.nl/nieuwsbrieven of

Nel Oudijk : Tel. 0180-315839

email: neloudijk@kpnmail.nl

Huisbezoek 75+ Waddinxveen

Bij Huisbezoek 75+ geven we informatie aan inwoners van 75 jaar en ouder over allerlei voorzieningen in Waddinxveen. Daarnaast verzamelen we informatie over gezondheid, wonen, zorg- en dienstverlening, financiën en sociale contacten. Met deze informatie kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Hoe werkt het

Inwoners van 75 en ouder krijgen een uitnodiging thuisgestuurd met de vraag voor deelname. Daarna belt een speciaal opgeleide vrijwilliger op om een huisbezoek in te plannen. Tijdens dit bezoek krijgt u informatie over de plaatselijke voorzieningen. We kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst stellen we vragen over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.

Op verzoek laten wij relevant foldermateriaal bij u achter. Ook kunt u aangegeven of er een vervolgactie nodig is zoals een afspraak met een ouderenadviseur.

Meer informatie

Ouderenadviseur Antoinette in 't Hout
Tel. 088 02 342 16

Email: a.inthout@paletwelzijn.nl



De Formulierbrigade biedt hulp bij het invullen van formulieren. Elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur zitten vrijwilligers in Bibliotheek Waddinxveen voor u klaar om samen met u uw formulier in te vullen. Voor informatie belt u 0182-640572

Wonen Langer thuis wonen wordt voor ouderen steeds gewoner. Het is belangrijk dat u zelf op tijd nadenkt over de vraag hoe u straks wilt wonen. De ouderenadviseur Antoinette in 't Hout kan in een gesprek met u meedenken over de mogelijkheden die er zijn. Voor informatie of een afspraak kunt u haar bellen 088 - 0234216

Overleden in de afgelopen periode

Drie leden van onze vereniging zijn de afgelopen periode overleden;

Mevr. E. Bontenbal - Groeneveld, Klaverblad 47S, 2771 KR Boskoop

Mevr. L van der Zwaag - Guichelaar, Zonedauw 63, 2771 RL Boskoop

Mevr. M.M. Windhorst - van Tilburg, Galerij 44, 2771 XJ Boskoop

Met de nabestaande delen wij in het verdriet.

Maar we mogen ook troost vinden in onderstaande regels.

*Bij God ben je veilig en geborgen
Hij wil jouw toevluchtsoord zijn
In alle angsten, verdriet en pijn
Wil Hij voor je blijven zorgen*



Zieken

Wil u het ons laten weten of er zieken onder u zijn? Dan kunnen wij een kaartje sturen en in onze gebeden gedenken. Wij wensen allen die een moeilijke tijd doormaken, veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Om over na te denken

Ronald Lammers, een oud Waddinxvener, is schrijver, dichter, spreker in kerken en gemeente en leraar levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Hij schreef het onderstaande gedicht n.a.v. de aardbeving in Turkije en Syrië.



Vragen in de stilte

*Als de aarde stopt met beven,
is daar de stilte en het schreeuwen
van hen die dood zijn en die leven.
Waar is de God der eeuwen?*

*Maar wie zegt dat U zwijgt?
Als niemand U kan horen?
Als je alles hebt verloren?
Een helse toekomst dreigt?*

*Als de aarde stopt met beven,
zijn daar handen die gaan graven
naar zonen, dochter, moeders, neven.
God, bent U ook begraven?*

*Maar wie ziet dat U huilt?
Als niemand U kan voelen?
Als je moet leven zonder doelen?
De toekomst zich verschuilt?*

*Als de aarde stopt met beven,
verdwijnen dan de mooie dromen
van een overvloedig leven
Zal het nog wel komen?*

*Maar wie ziet dat U wacht
waar wij zo lang op moeten wachten?
Waar het licht wordt na de nachten?
Wordt alles ooit en echt volbracht?*

Ronald Lammers