

Beste leden,

De eerstvolgende bijeenkomst is op **woensdag 16 november om 14 uur in Talma Hiem**. Mw. Tine Glas komt ons iets vertellen over het wel en wee van de meldkamer in Drachten. De Balkster Courant heeft kort geleden al een groot artikel over haar gepubliceerd.

Woensdag 7 december Fries Museum

Er is plaats voor: 2 vaste rolstoelen.

Scootmobielen en loopfietsen zijn niet toegestaan.

16 rollators kunnen mee.

In de musea zijn eigen meegebrachte eet- en drinkwaar helaas niet toegestaan.

Opgave vóór 17 november bij Willem Werkhoven tel. 603255 of op de bijeenkomst van 16 november.

De kosten voor de lunch en wat bij de koffie (oranjekoek) zijn voor leden € 15 en voor niet leden € 20.

Het bedrag contant op 16 november of voor 16 november overmaken op rekening van de PCOB Balk NL43 RABO 0305 2672 05.

09:30 Aankomst opstapplaats:

Dubbelstraat 10, 8561 BC Balk

sap van de dag

10:00 Vertrek opstapplaats

melk of karnemelk

11:15 Aankomst

rustiekbread met rundvleeskroket

11:45 Koffie

12:15 Rondleiding

rustiekbread met Tynjeterkaas en

13:30 Lunch

tomatenjam

14:30 Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken

klein kopje soep van het seizoen

15:00 Vertrek uit Fries Museum

de kosten zijn € 15,75

15:30 Vertrek bus

bij de koffie een koek € 4,25

16:45 Aankomst opstapplaats

Geef ook de dieetwensen wensen door en geen oranjekoek even bij Willem door.

Fryske Marren Vitaal:

Op 18 oktober was er een belangrijke vergadering van de ledenraad van Fryske Marren Vitaal, waar wij als KBO-PCOB Balk ook lid van zijn. Met ingang van januari 2023 is er nog maar 1 bestuurslid over en nieuwe mensen zijn helaas niet vinden. Hoe moet het verder? We kregen 3 mogelijkheden :

1. Doorgaan in afgeslankte vorm met mensen van andere organisaties (bv jongere mensen), die wel mee willen werken aan een goede toekomst voor ouderen.
2. Een minimale vorm van FMV: een nieuwe constructie van een klein bestuur en een seniorenraad, die projectmatig werkt.
3. De vereniging Fryske Marren Vitaal wordt opgeheven.

Bij opheffing is dan wel het probleem: hoe kunnen problemen en mogelijkheden voor ouderen

Bij de gemeente raad en B en W. aanhangig gemaakt worden. Zij willen maar met 1 groep spreken

En niet met 7 afdelingen. In de vergadering van maart 2023 gaat de ledenraad er schriftelijk over stemmen. Uw ideeën kunt u alvast aan ons plaatselijk bestuur doorgeven.

RaboClubSupport:

Deze actie bracht € 155,54 op. Alle stemmers van harte bedankt.

Nieuwe leden:

Annie Deinum-de Vries en Tjitte Zandstra zijn lid geworden. Hartelijk welkom.

Overleden:

Geertje Bruinsma is overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Verslag bijeenkomst 19 oktober

Om 14.00 uur precies opende de voorzitter met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen de vergadering.

We zongen lied 488b : 1, 2, 3 waarna gebed volgde. De lezing was uit Ezechiël 47 wat ging over water! En enkele woorden hierover. We zongen lied 290 : 1, 2, 3 en 6.

Mededelingen: Met Museum Plus Bus op 7 december naar Leeuwarden. Kosten 15 euro.

Wel zo snel mogelijk opgeven!

Bestuur Fryske Marren Vitaal krijgt hulp van buitenaf of wordt opgeheven.

PAUZE. Jaap Veneboer praat ons bij, over z'n campingleven in Zuidwest Duitsland en laat prachtige foto's zien. Eerst de Moezel over een klein dorpje Sennheim. Daar had de camping meer inwoners dan het dorp zelf. Het dorp lag in een dal, mooie foto's.



We zagen o.a. druiven, sprinkhaan, een helikopter, beilstein (ruïne), kloostertrap, Cochem (wijnplaatsje), veel vlinders, hagedissen (bruin en groen) burcht Piermond.

Dan naar de Eifel. Mooie spinnen, torren, lupinen, mooie paden, Alendorp en Stadtskiel. Dat waren leuke dorpjes.

De 2^{de} Pauze. Tot slot gekeken in het Zwarte Woud, Schwadbach, Triberg. Dat waren mooie plaatsen, waterspreeuw, gele kwikstaart, dames met bollen op hoed. Roden (niet gehuwd), zwarte bollen (wel gehuwd), grote waterval. Daar op vakantie, kreeg men een 'Gästekarte'. Betekende vrij reizen in trein, bus, metro. Dan naar de 'Kaisersstuhl' (oude vulkaan). Ook We zagen kevers op asperges, duiven op dode boom in dal, en andere vogels, zoals de bijeneter, de hop.

De Braamvlinder (zeldzaam) Breisach (grote plaats) en een mooie wolk met EINDE erin.

Dhr Veneboer werd hartelijk bedankt voor de reis, die erg mooi was en kleurrijk!!

Daarna volgde nog een gedicht, getiteld 'Een Vriend' van Greet Brokerhof.

De voorzitter wenste een ieder een goede tijd en wel thuis.

TOT BESLUIT

November is de maand, waarin de wereld wat donkerder wordt. De dagen worden korter. Deze maand is ook de maand van het gedenken van onze gestorven geliefden. Op 1 en 2 november of op zondag 20 november. Maar ook in de wereld om ons heen is van alles aan de hand, wat ons niet vrolijk maakt. Crises op verschillend gebied. Hoe houden we nog hoop? Ter bemoediging van ons het volgende gedicht: het is eigenlijk een gebed.

GOD, ga met ons mee om ons de goede weg te wijzen.
Sta achter ons en omarm ons als een vriend.
Houd ons vast als wij dreigen te vallen.
Woon bij ons en geef kracht voor elke dag.
Verlicht ons met Uw zegen
en ga met ons mee op al onze wegen.

Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik