

Met de pcob op reis

Terwolde: Dekselse pannetjes en Garderen: Zandsculpturenfestijn

26 oktober 2022, het is alweer de laatste dagtocht van dit jaar. We gingen mooi op tijd en onder schitterende weersomstandigheden, stralende zon, op weg naar Terwolde met 56 deelnemers aan boord. (Heerlijk, weer een volle bus!)

Onze chauffeur, Eric, stelde zich voor en vertelde hoe de spelregels in de bus in elkaar steken. Hij vertelde ook nog dat hij graag mocht zingen en bracht een leuk liedje van vroeger ten gehore. Ook liet hij mooie meezingers van vroeger horen, gespeeld door het orkest van André Rieu. Iedereen zong mee. Heel gezellig!



Via Zwolle, over de IJsseldijk langs Olst en Wijhe, dwars door Deventer langs Hogeschool Saxion, Bergkerk, over de IJssel via De Hoven – Buitenpost – De Wijk reden we naar Terwolde.

Precies op tijd arriveerden we bij Brasserie Kriebelz, om te smullen van een Dekselse Pannetjes arrangement, bestaande uit drie vleessoorten: Stoofpot van Iers rund, Half om half gehaktballetjes met gebakken champignons, paprika en ui, Varkensprocureur (een groot stuk supermals rosévlees). Bij deze hoofdgerechten zorgt de kok voor verschillende garnituren: appeltjes uit de oven, een salade, gebakken aardappelen, frietjes en twee verschillende verse groenten. We sloten deze overheerlijke maaltijd af met een Dame Blanche met chocolade brownie, warme chocolade saus en slagroom. Om je vingers bij af te likken!

Na het eten werden we uitgezwaaid door de eigenaren, René en Helma Zeisseink en gingen op weg naar Garderen.



Omdat we nog wat tijd over hadden, nam onze chauffeur ons mee naar Vaassen om nog even stil te staan bij Kasteel Cannenburch en een glimp van dit kasteel op te vangen. Daarna weer door via Wenum Wiesel, Apeldoorn (langs de beroemde Naald en Paleis 'Het Loo'), Uddel naar Garderen. Een prachtige rit door kleurrijke

bossen en heide. Iets over drie uur arriveerden we bij 't Veluws Zandsculpturenfestijn.

We werden ontvangen door een vreemd uitgedoste man met een rood bolhoedje op, die ons uitlegde hoe we moesten lopen om al het moois te kunnen bewonderen.



Het is werkelijk overweldigend zoveel prachtige zandsculpturen er zijn opgesteld om te bekijken. Het thema is dit jaar "Onze Vaderlandse Geschiedenis". Over goede en duidelijk aangegeven paden en genummerd in een logische volgorde, hoefden we niets te missen van het moois wat er te zien was.

Aan het eind van deze rondgang kwamen we terecht in de 'Piet Heinzaal' om ter afsluiting nog een kopje koffie met gebak te nuttigen. Jammer genoeg was het alweer de hoogste tijd om huiswaarts te gaan. Wat gaat de tijd toch vlug als je het naar de zin hebt.



Mooi op tijd kwamen we in Kampen aan en kunnen terugzien op een prachtige dag. Tot volgend jaar!!

Simon van Halm