

# Met de PCOB op reis Met de Veerman van Kampen naar Elburg



Op vrijdag 8-7-2022 om precies 10.00 uur gooiden we de trossen los voor een mooie vaartocht naar Elburg, met 59 gasten aan boord. Het was een beetje bewolkt in de morgen, maar gaandeweg de dag kwam de zon er steeds beter door. Precies goed, niet te warm en niet te koud. We werden eerst getrakteerd op een kopje koffie met een heerlijk gebakje.

Met een rustig gangetje voeren we de IJssel af en via Ketelmeer en Ketelhaven het Vossemeer op.

Via de oude sluis bij Roggebot komen we op het Drontermeer, varen we langs het nieuwe bungalowpark van Landal Green Parcs op weg naar de Nieuwe Sluis iets verder op, vlakbij de onderdoorgang van de Zuiderzeespoorlijn. Het ziet er allemaal piekfijn uit en aan toeschouwers geen gebrek, dus zwaaien maar.



Ondertussen is het de hoogste tijd voor een heerlijke lunch, met een kroket en soep vooraf. Het smaakte weer voortreffelijk!



Voor de brug bij Elburg slaan we linksaf richting Elburg. Om ongeveer 13.00 uur kwamen we in Elburg aan en hadden we de gelegenheid om anderhalf uur rond te wandelen en te kijken.

Om ongeveer kwart voor drie vertrokken we weer naar Kampen. Onderweg werden we nog getrakteerd op een hartige hap. Wat een verwennerij!

Na een mooie terugtocht arriveerden we om 17.30 uur weer bij de kade aan het Van Heutzplein. Al met al weer een geslaagde vaartocht met de Veerman.



Tot een volgende keer.  
Uw reisbegeleider en aanspreekpunt,

Simon van Halm