

Beste mensen,

Het vergaderseizoen 2021-2022 zit er op en ook het reisje naar Texel.

Dat laatste was een groot succes. Een leuke en dienstbare chauffeur die onderweg veel vertelde. Het weer werkte goed mee. Het was wel koud, maar er viel geen neerslag.

Dit is de laatste Nijsbrief voor dit seizoen. De volgende komt in september.

Energietoeslag

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van € 800 van het Rijk krijgen. Als u (samen) een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor deze energietoeslag. Hierbij moet u denken aan een netto inkomen van ongeveer € 1.455,- voor een alleenstaande en € 1.970,- voor een echtpaar per maand. Denkt u voor deze toeslag in aanmerking te komen, vraag deze dan aan bij de gemeente.

De bewijsstukken zijn: *laatste afschrift bankrekening, geldige foto identiteitsbewijs, energiecontract en uw maandelijks inkomen (AOW en eventueel een klein pensioen).*

De aanvraag kunt u op verschillende manieren doen. Ga naar de website van de gemeente.

www.defryskemarren.nl/energietoeslag. Daar leest u alles wat u moet doen en kunt u het aanvraagformulier downloaden met DigiD. **Telefoonnummer van de gemeente is 140514.**

U kunt ook contact opnemen met Regelhulp van Sociaal Werk De Kear tel. 0513 - 334 270. Zij zullen u dan helpen met het aanvragen en invullen.

Laat deze toeslag niet aan u voorbijgaan!

Rookmelder

Per 1 juli is een rookmelder verplicht voor alle woonhuizen en voor elke verdieping.

Overleden

Maarten Zeldenrust is op 88-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte, troost en Gods nabijheid toe.

Busreis met KBO-PCOB

In september en oktober wordt door de KBO-PCOB weer busreizen georganiseerd. Ditmaal naar: Wenen en Schotland. In het Magazine van juli/augustus wordt hier aandacht aan geschonken. Bij voldoende deelname uit Fryslân, zal er ook eventueel een breng-bus vanuit Leeuwarden naar het verzamelpunt rijden. S.P. Wiersma

Rijbewijskeuring

Heeft mw. Omar zich aan de gemaakte afspraak met de KBO-PCOB gehouden? Door € 40 voor de keuringskosten te rekenen? Mocht dat niet zo zijn en hebt u € 60 betaald dan zou ik het op prijsstellen om dat aan mij door te geven. Iets extra's voor de brandstof van de auto is in dit geval redelijk. Mijn telefoonnummer is 601239 (Yde Jan van de Lageweg).



Museum Plus Bus

Via een telefoontje kregen we te horen dat de Museum Plus Bus op **7 december**, corona afhankelijk, voor komt rijden en ons naar het Fries museum in Leeuwarden brengt.

Texel

Het was een heel geslaagd reisje naar Texel.

Dat er nog gewerkt wordt aan de Afsluitdijk hebben we kunnen zien. We waren op tijd voor de boottocht over het Marsdiep. Eenmaal aan de andere kant kregen we koffie met gebak in het Van der Valkrestaurant in De Koog. Daarna begon de rondrit over het eiland. Onderweg kwamen wij tegen:



De tuinwallen (tuunwoallen) Het zijn lage 'muurtjes' van ca. één à anderhalve meter hoog en een meter breed, gemaakt van op elkaar gestapelde graszoden. Zij horen bij de hoger gelegen gebieden, waar sloten niet gebruikt konden worden om percelen van elkaar te scheiden. Circa 150 km oorspronke-



lijke wal is nog intact.

Het **markante kerkje** van Den Hoorn met zijn scheefstaande witte toren werd gebouwd in 1425. Daar zijn we omheen gereden.



In **Oudeschild** wordt jaarlijks de 'Opstand van de Georgiërs' herdacht, dat zich aan het einde van de Tweede Wereldoorlog afspeelde. De overleden Georgiërs werden in een massagraf op de Hoge Berg begraven. Met hun opstand wilden ze zich rehabiliteren voor dat 'overlopen'. Er is één roos voor elke gesneuvelde geplant.

Daarna reden we langs de dijk en zagen **molen De Traanroei-er** achter de huizen staan met de groen-zwarte vlag van Texel.

In **De Koog** konden we op eigengelegenheid er eventjes op uit.

Tot slot brachten we nog een bezoek aan **Flora, het Juttersmuseum** met z'n vele strandvondsten van de afgelopen 75 jaar.

De jutter mag niet zomaar alles meemenen wat hij op het strand vindt. Als hij iets waardevols vindt moet hij dit afgeven bij de strandvonder.

André en Judith konden smakelijk vertellen en zeker na het drinken van een glaasje drank. Even later kwam de aap uit de drankton.



Na het diner in 'De Zingende Wielen' keerden we voldaan huiswaarts.

De zomer komt eraan en ik hoop, dat we een goede zomer mogen beleven.

Misschien gaat u op reis en kunt u met nieuwe indrukken thuiskomen of u hoort verhalen van hen, die thuis komen na de vakantie.

Van ver weg, uit Afrika, komen de volgende regels, als wijze woorden voor ons:

Als je gelooft in de macht van een open hand,
als je gelooft in wat mensen verenigt,
als je het onrecht wat een ander wordt aangedaan je nog boos maakt,
als je ziet, dat verschillend zijn ons samen rijker maakt,
als je door Gods liefde de weg naar een medemens vindt,
dan wordt de wereld een beetje mooier en zijn we op weg naar vrede.

We hopen tot ziens in september!

Met een hartelijke groet namens het bestuur, Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg.