

Met de pcob op reis Museum de proefkolonie In Frederiksoord op 15 juni 2022.

Nadat we ons gebruikelijke opstapronkje hadden gemaakt, gingen we met 42 deelnemers, onder een stralende zon, op weg naar Frederiksoord. Iedereen had er weer zin in.

Onze chauffeur, Elmer, heette ons hartelijk welkom en vertelde dat hij in Ruinerwold woonde. Dus dat kwam mooi uit, want hij kende de streek, waar we naar toe gingen op zijn duimpje. Hij reed ons door een prachtige streek en een mooie route : via Meppel-Nijeveen-Darp-



Havelte-Wapserveen naar Frederiksoord. Schitterend!

Mooi op tijd arriveerden we bij Museum de Proefkolonie en werden hartelijk welkom geheten door het personeel. In de eet/filmzaal gebruikten we eerst een goed verzorgde lunch met soep en een kroket.

In diezelfde zaal vertelde daarna de heer Jan Jansen (met 1 's') op zeer humoristische wijze over het ontstaan en verdere geschiedenis van Proefkolonie Frederiksoord.



De Proefkolonie werd gesticht in 1818 door Generaal Johannes van den Bosch, geboren in 1780 te Herwijnen. Hij was de zoon van een dokter met een eigen apotheek. Hij is overleden in Den Haag in 1844.

Voor hem waren drie dingen belangrijk: Arbeid – Onderhoud – Onderwijs. Om een en ander te realiseren werd Landgoed Waterbeeksloot aangekocht. Er kwam een Maatschappij van Weldadigheid. De koloniën werden onderverdeeld in 'vrije' en 'onvrije' koloniën. De armen werden

ingeschreven in het zogenaamde "Stamboek". Op het terrein werden 52 boerderijtjes gebouwd met 1 hectare grond er omheen. (Er staan nog enkele oorspronkelijke boerderijtjes).

Daar konden de paupers allerlei gewassen op verbouwen, zodat ze in hun eigen onderhoud konden voorzien.

Sommige boerderijtjes hadden één schoorsteen, bestemd voor gezinnen met niet meer dan vier kinderen, stonden er twee schoorstenen op, dan had men meer dan vier kinderen.

Van den Bosch richtte ook een voorloper op van ons ziekenfonds. Tot 1860 had men een eigen munt! Vanaf 1893 was er al Ouderenzorg. In 1913 arriveerde het laatste gezin.

Na deze leuke en leerzame uitleg, werden we getrakteerd op koffie met een "kolonieturfje". Zeer voedzaam.

Als laatste maakten we nog een rondrit met een nostalgische kolonietram langs de monumenten in het gebied.

Toen was het alweer de hoogste tijd om huiswaarts te gaan, mooi op tijd stapten de laatste deelnemers uit. Al met al een prachtige dag!

Uw aanspreekpunt en reisbegeleider,

Simon van Halm

