

Beste mensen,

Het vergaderseizoen 2021-2022 zit er op. De zomermaanden liggen voor ons. Maar eerst hebben we nog een reisje naar Texel. **U kunt zich daarvoor nog opgeven.**

**Reisje**

Op **24 mei** gaan we met de bus naar Texel voor een rondrit over het eiland en een bezoek aan het juttersmuseum.



08.30 uur Vertrek vanaf Balk (Haskeplein)

De bus staat er al om 08:15 uur

10.30 - 11.00 uur Overtocht Den Helder - Texel

11.15 - 12.00 uur Koffie met gebak

12.00 - 13.30 uur Rondrit Texel o.l.v. een gids

13.30 - 14.30 uur Vrije tijd De Koog

voor een terrasje of een strandwandeling
eventueel eigen lunchpakket mee nemen

14.45 - 16.00 uur Bezoek Juttersmuseum

De strandjutter over alles wat op het strand is aangespoeld.
Juttersverhalen met veel humor.

16.30 - 17.00 uur Overtocht Texel - Den Helder

17.30 - 19.15 uur Diner in wegrestaurant 'Zingende Wielen' in Den Oever

20.30 uur Terug in Balk

De kosten zijn € 70 per persoon.

Voor de lunch moet zelf worden gezorgd.

Opgave bij Willem Werkhoven, 0514-603255

Betaling op rekening van de PCOB Balk

NL43 RABO 0305 2672 05.

**Overleden:**

Van ons heengegaan zijn Fetje van der Wal-van der Meulen en Gerben Wildschut.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte, troost en Gods nabijheid toe.

20 april

De voorzitter heette de aanwezigen welkom en in het bijzonder de spreker voor deze middag Gerrit van Dijk. Zij opende de vergadering met het laten zingen van een lied dat op het stencil stond. Het Bijbelgedeelte ging over de vraag aan Petrus 'Heb jij Mij lief'.

Bij de mededelingen werd nogmaals onderstreept dat de dagtocht Texel € 70 kost en dat Ynze de Boer een zit in de ledenraad van de PCOB heeft.

Na de eerste koffie/thee pauze kreeg Van Dijk het woord.

Rembrandt zijn vader was molenaar en maalde veel mout dat als grondstof voor bier werd gebruikt. De molen stond aan de oude Rijn vandaar dat hij Van Rijn als achternaam kreeg. Holland was in die tijd (16^e eeuw) een van de grootmachten ter wereld. Het was welvarend en er was veel rijkdom. In de U.S.A. zijn een aantal woorden terug te voeren naar Hollandse

invloed in die tijd (Nieuw-Amsterdam later New York), woorden zoals Wallstreet, dat naar de rivier de Waal is vernoemd en het woord dollar komt van het woord daalder.

In 1606 werd Rembrandt geboren. Hij werd ingeschreven voor de theologiestudie aan de universiteit van Leiden. Maar schilderen deed hij liever en in Amsterdam kreeg hij les van Pieter Lastman (RK), die vooral Bijbelse voorstellingen schilderde.

Rembrandt maakte vaak gebruik van licht en donker op zijn schilderijen en mede door zijn etsen, oefenstukken is hij beroemd geworden en werd daarmee de beroemdste schilder ter wereld.

Doordat hij vaak bij Hendrick Uylenburgh over de vloer kwam, kwam hij in contact met zijn nichtje Saskia van Uylenburgh die al vroeg wees was geworden. Ze werden verliefd en hun huwelijk werd door predikant Johannes Silvius bevestigd. Deze Johannes Silvius is 2 jaar predikant in Balk en 4 jaar predikant in Sleet geweest voordat hij naar Amsterdam vertrok.

De spreker zat met de rug naar het publiek en er was geen woord tussen te krijgen.



In Amsterdam woonde Rembrandt tussen de Joden. Hij schilderde Jezus zoals hij de jonge Jood die met twee gasten bij Abraham kwam had geschilderd. Het gezicht van Batseba, die een aanzoek van koning David kreeg, is meesterlijk geschilderd. Andere Bijbelse voorstellingen zijn: Simson, de Emmaüsgangers, Gethsémané, de kruisiging. In Galaten 2 gaat het over Petrus en Paulus (in 't licht), maar Paulus is in werkelijkheid Rembrandt zelf. Heel vaak schilderde hij zich er onopvallend tussen.

Het bekendste schilderij is wellicht de verloren zoon. Als men goed kijkt dan heeft de vader twee verschillende handen. Een vrouwe- en een manlijke hand.

'Wy binne der stil fan'.

Het was een bijzondere reis door het leven van Rembrandt van Rijn.

De voorzitter wenste allen een goede zomer toe en sloot af met een gedicht van Gerie Minnesma.

Daarna schoven 22 personen aan de koffietafel in De Treemter.

Dat was heel gezellig!

TOT BESLUIT

Hopelijk kunnen we weer meer onderweg gaan deze zomer. Mooie fietstochten of echt met vakantie. Maar ook ons leven is een onderweg zijn naar onze bestemming.

Daarom deze zegenwens :

Zegen voor onderweg:
Dat de zon je pad mag verlichten.
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen.
Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat wijsheid en liefde je gegeven worden.
Dat je je zorgen achter kunt laten.
Dat je de wind mee mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige
je moed zal geven om verder te gaan.

Alle goeds gewenst en tot ziens.

Namens het bestuur

Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik