

*Protestants Christelijke Ouderen Bond.*

**LANSINGERLAND**

***Juni 2022***

PCOB Afd. Lansingerland

Secr.: Henk Oosterwijk  
Willem Alexanderlaan 15  
2651 DG Berkel en Rodenrijs  
Tel. 010- 5115271  
Email: hboosterwijk@hotmail.com

Bank: NL 65 RABO 0156 0233 85  
t.n.v. PCOB Lansingerland

### **Beste PCOB-ers**

De nieuwsbrief van juni ligt weer voor u, aan het eind van de maand is de eerste helft van 2022 verleden tijd. Waar blijft de tijd, het lijkt wel of het steeds sneller gaat. Zeker als je nog een dagbesteding hebt in het kader van vrijwilligerswerk. Waar dit ook uit bestaat, het is ten dienste van de samenleving. Velen hebben daar een koninklijke onderscheiding voor ontvangen als waardering voor hun werk.

Zo ook de activiteiten voor de PCOB, de doelgroep senioren, een prettige ontmoetingsmiddag bezorgen met inhoudsvolle thema's. Als commissie zijn we verheugd dat veel leden na de coronatijd (sinds maart 2022) de weg naar de ontmoetingsmiddagen weer hebben gevonden. Dat geeft de commissie weer de spirit om door te gaan en uitdagende presentaties te vinden.

Daarom ook de oproep aan de leden uit alle drie de kernen blijf de bijeenkomsten bezoeken, want het is een plaats van ontmoeting met bekende en onbekende leden. Doen!!

We zien dat steeds meer leden uit Bergschenhoek en Bleiswijk de

bijeenkomsten bezoeken, wij hopen daarmee dat er geen grenzen meer zijn en mag leiden tot meer onderlinge samenhang tussen de drie kernen.

De meteorologische zomer (1 juni) is begonnen. Sinds de verschijning van de vorige nieuwsbrief hebben we vanaf eind april tot aan de 3<sup>e</sup> week van mei prachtig lente- ja zelfs zomers- weer gehad. Dagen achtereen temperaturen van boven de twintig graden. Ja, de eerste zomerse dag hadden we op 15 mei 2022 in de Bilt (boven de 25 graden). Daar worden we blij van en het nodigt uit om te gaan wandelen of fietsen in de natuur. Op de wegen zie je veel campers en caravans verschijnen. Zij die niet meer gebonden zijn aan werktijden trekken er op uit in het voorseizoen.

We hopen op een mooie zomer met aangename temperaturen, zodat we onze zomerse "outfit" voor de dag kunnen halen. Laten we het houden op een Hollandse zomer, veel zon en af en toe een buitje als verfrissing.

Het zomerweer geeft altijd een spanningsveld tussen de toeristen en hen die nodig regen(water) voor hun gewassen nodig hebben. Opnieuw is er flinke droogte (zorgelijk), reeds jaren achtereen, en men is er van overtuigd dat er iets moet gebeuren. Immers een sproeiverbod voor de land(ver)bouwers bezorgt geen groei van de gewassen. Beelden op TV geven dat aan.

Maar hoe vragen we ons af.

Klimaatverandering roept om actie voor iedereen. De politiek zal hierin stappen moeten maken.

De vakantietijd breekt weer aan en er is weer veel mogelijk. In eigen land, binnen Europa en wereldwijd. Laten we hopen dat het coronavirus na de zomer (herfsttijd) niet opnieuw de kop zal opsteken.

Sinds 2 jaar hebben we weer uitbundig koningsdag kunnen vieren. Vele handen werden "gebokst" en geschud. Zeker in de bourgondische stad Maastricht waren alle registers opengetrokken om na 2 jaar de koninklijke familie een actueel programma voor te schotelen.

De welbekende André Rieu op het Vrijthof met zijn orkest vertolkten de muzikale gaven van het zuiden des lands. Het was weer als vanouds en ook de prinsessen in een volwassen rol.

Ook dodenherdenking op 4 mei en de 5 mei bevrijdingsfestiviteiten konden weer doorgaan. Zo was er een grote menigte op de Dam voor de 4 mei herdenking. Toch weer indrukwekkend in plaats van 10 mensen zo'n mensenmassa op de Dam. Daar komt bij dat het anders beleefd werd met de oorlog in de Oekraïne in gedachten. Ook daar zijn reeds vele slachtoffers gevallen voor hun vaderland. Dan bevrijdingsdag 5 mei. Het kon weer de bevrijdingsfestivals, uitbundige muziekfeesten, optochten, etc.

Maar als je sommige interviews ziet en hoort in de media met Oekraïners dan doet het toch wel wat met je. Zij vieren

bevrijdingsdag in ons land met gemengde gevoelens, denken aan hun eigen land met soms hun dierbaren daar in de strijd. Zo dichtbij in Europa, oorlogsgeweld en slachtpartijen, mensonwaardig om dit elkaar aan te doen. Agressie ten top, waar eindigt dit?

De politieke ontwikkelingen in Lansingerland ten aanzien van een nieuw college zijn nog steeds gaande. Na een verkenningsfase zijn een aantal partijen bereid om een college te gaan vormen. Zij werken achter de schermen aan een coalitieakkoord. In de plaatselijke media is het stil omtrent de vorderingen. Zeker Wij Lansingerland als mogelijke nieuwe regeringspartij wil graag zijn verkiezingsbeloften waargemaakt zien. Maar wil je tot een akkoord komen zullen er altijd compromissen moeten worden gesloten.

Een belangrijk speerpunt is de woningbouw in Lansingerland voor starters, seniorenhuisvesting en sociale woningbouw. Duurzaam bouwen is het huidige thema, maar wat is realiseerbaar?

De christelijke feestdagen zijn bijna voorbij. We hebben Hemelvaartsdag gevierd. Jezus Christus heeft plaats genomen aan de rechterzijde van God Zijn Vader. Hij mag resideren in het hemels koninkrijk. Hij is pleitbezorger voor ons bij God, door Hem hebben wij een voorspraak bij God de Vader. Ik las eens een uitspraak van een predikant, ik citeer: "Hemelvaart is Kerst op de kop, zeg maar. Met Kerst ging de hemel open en werd God mens in Jezus! Hemelvaart is precies andersom. De hemel gaat opnieuw open, de mens Jezus keert terug naar God. Jezus gaat ons voor. Hij maakt onze plaats alvast in orde", einde citaat. Voor nu moeten we het stellen zonder zijn lichamelijke aanwezigheid, echter in plaats daarvan schonk Hij ons zijn Geest. Dat vieren we met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Door die Geest

mogen wij als gezanten van Jezus Christus getuigen zijn van zijn heerlijkheid en majesteit hier op aarde.

Een periode zonder feestdagen breekt aan, is er dan een vacuüm? Niets is minder waar! Elke dag is het feest en zeker iedere zondag. Dan vieren we de opstanding van Jezus Christus en geïnspireerd door de Heilige Geest mogen we getuigen van de blijheid en grootheid van Gods schepping.

Ik eindig met een gedicht van Nel Benschop getiteld: “**Pinksteren**” en een lied uit het Liedboek : “**Lied 683: 1 en 3**”.

### **Pinksteren**

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:  
de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,  
een taal, die nieuwe woorden vindt.

Nu dalen er geen engelen neer,  
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons oog:  
uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:  
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Wie hem verried getuigt van Hem,  
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:  
de woord-geboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer  
voor eeuwig in ons midden neer!

### **Lied 683: 1 en 3**

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,  
wij staan in vuur en vlam,  
want Hij, die bij ons is geweest,  
werkt verder aan zijn plan.

Wij gaan op weg, de wereld rond,  
er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,  
voor ieder te verstaan.

### **ALGEMENE BERICHTEN**

#### **Nieuwe leden**

Als nieuw lid van PCOB Lansingerland  
verwelkomen wij:

**Kern Berkel en Rodenrijs:**  
mevrouw M.E.C. Verhaar- Wiardi,  
Agaat 20

#### **Gezocht een regiocoördinator!**

De regio Delft, Westland, Oostland (DWO), waar de afdeling Lansingerland deel van uitmaakt, is op zoek naar een regiocoördinator. Een regio bestaat meestal uit ongeveer 6 afdelingen. Een regiocoördinator is de spin in het web binnen de regio. Het is het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in de regio, adviseert en ondersteunt en werkt samen met andere coördinatoren. De vorige regiocoördinator heeft haar taak acht jaar gedaan, gewaardeerd door de afdelingen maakt zij plaats voor een opvolg(st)er. Misschien zijn er in Lansingerland leden die zijn geïnteresseerd in een dergelijke functie. Kenmerken voor deze functie: heeft u plezier in organiseren en coördineren? Haalt u plezier uit het begeleiden van bestuurders en vrijwilligers? Denk er eens over na om dit vrijwilligerswerk voor de PCOB afdelingen te doen. Bij de nieuwsbrief treft u een flyer aan waar het één en ander op staat aangegeven. Voor nadere informatie kunt u bellen naar het algemene nummer van KBO-PCOB: 030-3400600.

## BIJEENKOMSTEN

### PCOB- Berkel en Rodenrijs

Op 12 mei jl. was er een grote opkomst met 60 leden voor de presentatie van de heer Chris Vennix, waarbij we een wandeling langs de oevers van de Rotte en de binnenwateren van Rotterdam maakten. Een wandeling vanuit onze stoel, dus niet vermoeiend!

De rasechte Rotterdammer Chris Vennix presenteerde op humoristische wijze zijn stad. Een uitgebreide diaserie (ca. 800stuks), waarvan er ongeveer 200 werden getoond.

De eerste dia was de oorsprong van de Rotte in Moerkapelle met op de achtergrond een Hollandse molen. Al snel kwamen we aan in het noorden van Rotterdam. De voor ons bekende plaatsen als het Noordplein (vroeger de markt), Zwart Janstraat en Jonker Fransstraat vervolgens naar het hart van de stad.

De dia's gaven de oude monumentale (bankgebouwen) op de Blaak weer. Eind jaren '80 en begin negentiger jaren het Beursgebouw (World Trade Center) en het Transparante gebouw van Robeco op de Coolsingel. Mooie dia's van het Schielandhuis,

het vroegere kantoor van het Hoogheemraadschap Schieland. Vele dia's van oude sleepboten met nostalgische waarde lagen op tal van plaatsen in de binnenwateren van de stad. Al "wandeland" komen we langs het Havenziekenhuis en lopen langs het standbeeld van Zadkine, symbool van de verwoeste stad. We worden attent gemaakt op de vele soorten "oude" bruggen van smeedijzer gemaakt onder andere de Willemsbrug.

Ook de Laurenskerk mag natuurlijk niet ontbreken. Een bekend baken in de stad, die het bombardement in mei 1940 deels heeft overleefd. Nog steeds in gebruik voor kerkdiensten (city pastoraat), maar ook voor concerten.

Ook een symbool in de stad is het "Witte Huis", op vele dia's van verschillende zijden getoond.

Kortom een mooie presentatie met voor velen herkenbare plaatsen in de stad Rotterdam, gepresenteerd door een Rotterdammer die hart voor zijn stad heeft.

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor:



- **9 juni 2022: een presentatie door Anja Matser over het verhaal van de orgelzolders in de Breepleinkerk te Rotterdam- Zuid, waar onderduikers verbleven.**

In 2006 werd in de Breepleinkerk een bijzondere ontdekking gedaan. Schuin boven het imposante orgel blijken onderduikruimten te zijn waar in de Tweede Wereldoorlog zeven Joodse mensen verborgen zaten. Het waren drie Joodse echtparen. Zo dacht de 17- jarige Rebecca Andriessen en haar 25- jarige verloofde Maurice Kool dat ze bij elkaar kunnen blijven als ze getrouwd zijn, dus trouwen zij zo snel mogelijk. Ook de ouders van Maurice Kool belanden op de orgelzolders. Tevens nog een apothekers echtpaar. Het jongste echtpaar, Rebecca en Maurice, krijgen een kind. Een Surinaamse oogarts ontpopt zich als gynaecoloog, en samen met een Nederlandse verzetsvrouw helpt hij de baby ter wereld te brengen. Allen overleven de Tweede Wereldoorlog. Dankzij het Rotterdams verzet is er voldoende eten voor alle mensen in de schuilplaats. Wie verzint zo'n onwaarschijnlijk verhaal? Niemand. Dat hoefde niet, het is echt gebeurd. Het zal ongetwijfeld een boeiende en emotionele presentatie worden.

Kom naar de bijeenkomst om dit ware verhaal aan te horen!!

**Tijdstip: 14.30-16.30 uur in zalencentrum "Rehoboth"**. U bent allen van harte welkom en breng ook eens een gast mee. Ook de leden uit Bergschenhoek en Bleiswijk zijn hartelijk welkom!

### **PCOB- Bergschenhoek**

Op donderdag 12 mei was de heer Chris Vennix onze gast in zalencentrum "Rehoboth" in Berkel om een diapresentatie te geven met de titel "Een wandeling langs de waterkant in Rotterdam". In een volle zaal, waarin we ook veel leden uit Bergschenhoek

mochten verwelkomen, hebben we kunnen genieten van beelden vergezeld van boeiende verhalen van alles wat langs de Rotte te vinden is. Veel bekende plekjes in Rotterdam wat nostalgische herinneringen deed oproepen, vooral voor de aanwezigen die uit Rotterdam afkomstig zijn: Foto's van plekjes uit de oude binnenstad van Rotterdam met het Witte Huis, de Oudehaven, Delfshaven, Haringvliet en Boerengat, voorzien van oude binnenvaartschepen, klippers, botters en alken uit vervlogen tijden! Ook de komende bijeenkomst belooft een boeiende middag te worden. De volgende middagbijeenkomst in juni staat in het teken van de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid.

Op **9 juni 2022** zal door **Anja Matser** een presentatie worden gegeven en een verhaal worden verteld met de titel:

**"De Orgelzolders, Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk"**.

Het belooft een boeiende middag te worden. Onder de rubriek bijeenkomsten PCOB-Berkel en Rodenrijs in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de inhoud van dit onderwerp.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze bijeenkomst op:

**Donderdag 9 juni om 14:30 tot circa 16:30 uur in zalencentrum "Rehoboth" in Berkel en Rodenrijs.**

Alle PCOB-leden uit Bergschenhoek worden samen met de leden uit Berkel en Bleiswijk voor deze middag uitgenodigd. Beschikt u zelf niet over vervoer naar Berkel, probeer dan zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden. Misschien kunt u gebruik maken van de 3B-bus, die u van Bergschenhoek naar Berkel brengt. Als voor u vervoer dan nog een probleem is kunt u zich wenden tot een bestuurslid van PCOB-Lansingerland, een plaatselijk commissielid of u belt 010-522 55 65. Wij proberen voor u een passende oplossing te vinden.

Het bestuur van PCOB-Lansingerland stelt het erg op prijs om alle leden de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en te genieten van boeiende sprekers en presentaties.

We hopen op een goede opkomst.

### **OVERIG PCOB- NIEUWS**

#### **Seniorencoalitie spreekt in Tweede Kamer over pensioenen**

**De seniorencoalitie van KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM sprak dinsdag 10 mei jl. in de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. Namens de Seniorencoalitie heeft John Kerstens de Kamer in een Ronde Tafel Gesprek voorgehouden dat de nieuwe pensioenwet moet worden verbeterd, omdat anders het draagvlak onder gepensioneerden voor de omvangrijke operatie wegvalt.**

De seniorencoalitie heeft in een zogeheten Position Paper haar bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet op een rijtje gezet. De Seniorencoalitie heeft tot nog toe kritisch constructief tegenover de veranderingen op pensioengebied gestaan. Belangrijke reden voor die opstelling is dat het huidige stelsel zorgt voor een voortdurend uitholling van pensioenen omdat er met een absurde rekenrente wordt gewerkt. Dat gebeurt in het nieuwe stelsel niet. Maar in de overgangperiode tot 2027 blijft pensioen afhankelijk van een toevallige dagrente.

Verder wil de Seniorencoalitie dat er uitzicht komt op inhaalindexatie, omdat de koopkracht van hun pensioenen al 25 procent is gedaald. Het evenwichtig omzetten van de huidige pensioenaanspraken in pensioenvermogens is ook nog onvoldoende gegarandeerd. Tenslotte wil de coalitie dat de zeggenschap van gepensioneerden beter wordt geregeld.

Het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met deskundigen uit het pensioenveld heeft dinsdag 10 mei vanaf 16.30 uur plaats gevonden. Het is het tweede RTG. Eerder spraken al vijftien andere deskundigen met de commissie.

#### **Tot slot**

Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB Lansingerland. We ontmoeten u graag op de bijeenkomst van **9 juni a.s. in Berkel en Rodenrijs** om het aangrijpende verhaal over de Joodse onderduikers op de orgelzolders van de Breepleinkerk te horen.

Heeft u vragen over enig onderwerp? Vraag het aan de bestuursleden van PCOB Lansingerland of een plaatselijk commissielid.

Berkel en Rodenrijs:

Anton Roodsant 06 26 31 29 10

Henk Oosterwijk 010-511 52 71

Bergschenhoek:

Piet van der Gaag 010-522 55 65