

mei 2022



**Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Heerde – Wapenveld**

van de redactie



In deze Nieuwsbrief hebben we, na lange tijd, weer een 4-tal activiteiten staan waaraan u deel kunt nemen! Voor sommige moet u zich wel even opgeven: lees ze dus goed door want de volgende Nieuwsbrief verschijnt pas in augustus.

Naast de diverse activiteiten staat er o.a. ook een bericht in over haltetaxiRRRreis. Zoals u wellicht weet is per 3 april van dit jaar het aanvullend openbaar vervoer in Gelderland veranderd. Hopelijk wordt u wat meer wegwijs door het lezen van dit artikel!

In de volgende editie plaatsen we weer een artikel over internetfraude. Heel wat mensen worden hier door onwetendheid slachtoffer van met alle ellendige gevolgen van dien. Waarschijnlijk heeft u ook al lang het gemak van WhatsApp ontdekt: snelle berichtjes, leuke foto's delen, betalingen doen... maar niet iedereen heeft goede bedoelingen met dit medium. Het is dus goed om alert te blijven.

In de wereld om ons heen gebeurt er een heleboel wat ver af staat van het Rijk van Vrede dat onze Heer heeft aangekondigd. Met de hulp van Zijn Geest mogen we daaraan werken met de gaven die we gekregen hebben. Maar soms, en misschien wel vaak, kan je je zo machteloos voelen bij alles wat je zelf ervaart, hoort of leest... zeker nu er zo dichtbij een felle oorlog woedt die zoveel slachtoffers maakt. We sluiten deze editie dan ook af met een gebed voor al die mensen die daardoor, letterlijk en figuurlijk, zo diep ontworteld zijn geraakt.

Belangrijke telefoonnummers

| | |
|---|-------------|
| Algemeen alarmnummer | 112 |
| Politie | 0900 8844 |
| Brandweer | 0900 0904 |
| Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit | 0800 9009 |
| Provinciale milieuklachtenlijn (dag en nacht) | 026 3599999 |
| OV-ambassadeurs | 038 3037010 |
| Rijbewijskeuring 75+ via dr. J. Nyst in Emst | 0578 574621 |
| Rijbewijskeuring 75+ via RegelZorg | 088 2323300 |

Data bijeenkomsten

Woensdag 18 mei: Excursie naar het Zuivelmuseum bij Erve IJzerman

Ons jaarlijkse uitstapje is dit keer naar het Zuivelmuseum bij Erve IJzerman in Wapenveld. We worden om 14.30 uur verwacht aan de Kanaaldijk 63.

Om te parkeren kunt u het beste via de Lagestraat komen. We gaan op eigen gelegenheid naar Wapenveld. Als u geen eigen vervoer heeft, kunt u dat wellicht onderling regelen.

Er is een groepsarrangement afgesloten voor € 10,00 per persoon. Inbegrepen zijn de toegangsprijs, de gidsen en koffie/thee met koek. Als bijlage van de Nieuwsbrief ontvangt u de folder van het Zuivelmuseum met meer informatie. Voor de liefhebbers staat er verderop in deze Nieuwsbrief ook nog een beknopte bewonersgeschiedenis van Erve IJzerman te lezen.

Opgave voor deze excursie: Voor 10 mei a.s. bij de penningmeester door overmaking van € 10,00 p.p. op rekeningnummer NL79 RABO 0396 5138 75 ten name van de PCOB afd. Heerde, onder vermelding van 'Excursie Erve IJzerman'

Woensdag 8 juni: Koffiedrinken in MFC de Verbinding in Vorchten en bezichtiging van het oude kerkje.

U vindt de Verbinding naast de Ned. Herv. Kerk. We gaan met eigen vervoer. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanvang 14.30 uur. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Woensdag 6 juli: Pannenkoeken eten bij Pannenkoekhuis 't Mussennest, Groteweg 109 in Wapenveld. We gaan met eigen vervoer. Aanvang 17.30 uur.

Opgave voor deze excursie: Voor 30 juni a.s. bij de secretaris. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Woensdag 10 augustus: Misschien is het leuk om samen een middag te fietsen in de omgeving. Wij starten om 14.00 uur bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde. Vandaar gaan we richting Wapenveld en om ongeveer 14.30 uur zijn we bij de Petruskerk aan de Kwartelweg. We fietsen dan richting camping 'het Oever' van de familie Doppenberg. Adres: het Oever 2 in Wapenveld. Hier gaan we van een lekker kopje koffie of thee genieten.

We fietsen verder langs de hoogwatergeul naar Vorchten. Naar de boerderij "De Schellenberg" van de familie van Werven aan de Losweg 3. Hier gaan we genieten van een ijsje. Van hier kunnen we onze eigen weg terug naar huis gaan.

Denkt u: ik kan niet fietsen maar ik kan wel met de auto en lijkt het u leuk om de tocht op deze manier met iemand af te spreken, dan kan dat natuurlijk ook.

Opgave voor deze fietstocht: Voor 3 augustus a.s. bij de secretaris. Consumpties zijn voor eigen rekening. Wij hopen op een gezellige en zonnige middag.

van de voorzitter



Hierbij schrijf ik mijn eerste stukje als 'nieuwe' voorzitter van de PCOB Heerde-Wapenveld-Veessen-Vorchten. Ik mocht het overnemen van Gré Popping en als 'broekie' van de PCOB zal ik mijn best doen om mij in te zitten voor de leden.

Ik schrijf dit artikel net na Pasen en blik daarom even terug. Bijna 2000 jaar geleden is Jezus Christus gestorven aan het kruis op Goede Vrijdag, maar daar bleef het niet bij, Hij stond drie dagen later weer op. Vaak wordt gezegd dat Jezus is vermoord maar als we de Bijbel lezen dan kunnen we weten dat Jezus zijn leven gaf. Jezus had de regie compleet in handen. In Johannes 10 vers 18 spreekt Jezus de volgende woorden: 'Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen'. Profetieën die honderden jaren voor Jezus leven werden opgeschreven kwamen uit.

Jezus gaf zijn leven om ons te redden van de dood. Die Jezus nam u en mijn zonden met zich mee aan het kruis waardoor wij voluit kunnen leven.

Volop leven zult u denken, maar als ik de beelden op tv zie met de gebeurtenissen in Oekraïne voelt dat niet zo. Pijnlijk om het allemaal te zien. Mensen die op de vlucht zijn, mensen die je tegenkomt in onze eigen dorpen. Allemaal gebeurtenissen die we niet begrijpen. Wel kwam het lied 'Een toekomst vol van hoop' van Sela in mijn gedachten.

*In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop*

*Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet*

*U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen*

*U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht*

*U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd*

*Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen*

*U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht*

*U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen*

*U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen*

*U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen*

Ik zie er naar uit om u als leden te ontmoeten bij de Zuivelboerderij in Wapenveld op 18 mei of op 8 juni in Vorchten tijdens de koffie en de rondleiding in het oude kerkje van Vorchten.

De PCOB heeft een bestuur, maar samen met de leden moeten we er iets van maken en daarom daag ik u uit om met het bestuur mee te denken als het gaat om activiteiten of om zaken die belangrijk zijn voor u en mij. Geef uw suggestie door aan één van de bestuursleden.

Vriendelijke groeten, Johan Vorderman

Mutaties in het ledenbestand

Als nieuwe leden verwelkomen wij:

De heer en mevrouw A.J. Vosselman en M. Vosselman-Ton,
de Vree 1, 8191 JE Wapenveld.

De heer en mevrouw E.C. van Kraay en W.M.F. van Kraay- Delpout,
Kanaaldijk 18 -1, 8181 SC Heerde.

De heer en mevrouw H. Janssen en B. Janssen-Korterink,
Vosbergerweg 18, 8181 JH Heerde.

Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging.

Zo gedenken wij:

De heer J.C. van Osnabrugge, Brinkhoven 9, Heerde.

Hij is geboren op 27 april 1952 en overleden op 26 maart 2022.

De heer R. de Boer, Hagestraat 14, Heerde.

Hij is geboren op 29 maart 1931 en overleden op 7 april 2022.

We condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het verwerken van hun verdriet.

“ Want zonder Mij kunt gij niets doen”

Een hart onder de riem

Ouderen niets meer waard?? We zijn een fortuin waard!!

We hebben zilver in onze haren, goud in onze tanden,

gas in onze darmen, stenen in onze nieren,

lood in onze schoenen, kalk aan onze nagels,

staal in onze heupen, plastic in onze knieën,

vol met dure medicijnen, lijken we wel op goudmijnen.

Een mens met zoveel mineralen, is met geen miljoen te betalen.

Ga daarom fier door 't leven, neem kritiek op als een spons,

want door al die rijkdom drijft de economie nog steeds op ons!!



Herkomst onbekend

Nieuw: HaltetaxiRRReis in Gelderland



Vanaf 3 april 2022 is het aanvullend openbaar vervoer in Gelderland veranderd met de introductie van haltetaxiRRReis.

Het aanvullend openbaar vervoer, ook wel het huidige OV-vangnet genoemd, is vervoer van deur-tot-deur zonder dat hier een gemeentelijke indicatie voor nodig is.

HaltetaxiRRReis is een flexibele vervoerservice op bestelling die zonder vaste route van halte naar halte rijdt.

Met de haltetaxi reis je in Gelderland vanaf elke bushalte naar een andere bushalte. Je mag met de haltetaxi als de reisafstand tussen de 2 en 5 kilometer is. En als de reistijd 20 minuten korter is dan de bus of trein. Je kunt instappen en uitstappen bij een gewone bushalte of bij speciale haltetaxi haltes. Die zijn op plekken waar geen lijnbus rijdt.

De haltetaxi sluit aan op de vertrektijden en aankomsttijden van de bus of de trein op elke halte in Gelderland. Zo kan je eenvoudig overstappen om je reis te vervolgen. De haltetaxi houdt er rekening mee dat jij je bus of trein moet halen. Kom je uit de bus of de trein, dan staat de haltetaxi voor je klaar. Ook als de bus of de trein vertraging heeft.

Voor wie is de haltetaxi?

HaltetaxiRRReis verbindt Gelderland. Op- en uitstappen kan bij alle bushaltes in de provincie. De haltetaxi brengt je ook van en naar plaatsen waar geen (buurtbus) of trein rijdt. Op die plekken vind je speciale haltetaxi-haltes.

Met de haltetaxi reis je vlot van of naar een bushalte of treinstation bij jou in de buurt.

Iedereen die zelfstandig kan en mag reizen met het openbaar vervoer, kan gebruik maken van de haltetaxi. HaltetaxiRRReis maakt gebruik van personenauto's en 8- persoons bussen. Voor mensen met een beperking zijn rolstoelbussen beschikbaar. Alle voertuigen zijn duurzaam elektrisch aangedreven.

De haltetaxi neemt ook andere passagiers mee. Maar de haltetaxi rijdt niet langer dan 15 minuten extra om andere reizigers op te halen of af te zetten.

De haltetaxi rijdt niet volgens een dienstregeling. Je moet deze vooraf bestellen. Bestellen kan eenvoudig met de reisplanner via de website [RRreis.nl/ haltetaxi](http://RRreis.nl/haltetaxi), of via de 9292 app of via de telefoon 085-0046699 (lokaal tarief).

Wat zijn de tijden waarop haltetaxiRRreis rijdt?

De haltetaxi rijdt op tijden die aansluiten bij de openingstijden van het OV: maandag tot en met vrijdag van 06:00 uur tot 01:00 uur, zaterdag, zondag en op officiële feestdagen van 08:00 uur tot 00:00 uur.

In welke regio's kan ik reizen met haltetaxiRRreis?

HaltetaxiRRreis start in eerste instantie alleen in provincie Gelderland en de Limburgse gemeente Mook en Middelaar. Ook belangrijke knooppunten buiten de provincie Gelderland zijn bereikbaar. Zoals stations Zwolle, Deventer, Mook- Molenhoek, 's-Hertogenbosch, Gorinchem, Rhenen, Veenendaal, Goor, Bocholt (D) en Emmerich (D).

Hoe kan ik betalen voor een rit met haltetaxiRRreis?

Bij het bestellen van de haltetaxi kun je kiezen om de rit vooraf te betalen of in de haltetaxi. Vooraf betalen kan via iDeal of creditcard. In de haltetaxi kan je betalen door te pinnen. Voor ritten die vooraf zijn betaald geldt een snelle "geldterug" regeling bij een eventuele annulering van de rit.

In haltetaxiRRreis kan je niet betalen met contant geld, een OV-chipkaart of de studenten OV kaart.

Wat zijn de kosten van haltetaxiRRreis?

De kosten bestaan uit een opstap- en kilometertarief. Het kilometertarief wordt berekend aan de hand van de kortste route van instap- en uitstaphalte. Je betaalt dus niet meer als de chauffeur omrijdt om een andere reiziger op te halen of vanwege een omleiding.

Het tarief is € 2,02 + € 0,36 per kilometer.

Maximaal 3 kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis mee met een betalende begeleider van minimaal 18 jaar.

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer informatie wil over haltetaxiRRreis?

Eind 2021 heeft de provincie Gelderland aan Qarin de opdracht gegeven om vanaf april 2022 de uitvoering van haltetaxiRRreis in Gelderland te

verzorgen. Meer informatie op de site: haltetaxiRRReis of bel met de klantenservice op telefoonnummer: 085-0046699.

Oudere mensen kunnen soms

de wonderlijkste dingen zeggen...

Hieronder een paar zinnen die (zorg)verzekeringen zoal onder ogen krijgen:

- Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat iedereen echt treurig is als ik eenmaal sterf.
- Ik reed door de (parkeer)wei. Plotseling kwamen er van links en rechts meerdere voertuigen. Ik wist niet meer waar ik heen moest en toen knalde het van voren en van achteren.

Wordt vervolgd!

Bewonersgeschiedenis 'Erve IJzerman'



Familie Hogeboom

Op 12 augustus 1837 vond er in Veessen een huwelijk plaats tussen Jan Hendriks Hogeboom en Derkje Helena van Allen. Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren waarvan er 4 al in het eerste levensjaar kwamen te overlijden. Nadat de ouders zijn overleden erven de nog levende kinderen Hendrik, Jacobus en Maria-Henriëtta Hogeboom, die in de Bilt een tolhuis beheerden, een huis met schuren groot 1.72 hectare.

Het drietal, oorspronkelijk geboren in Veessen, trekt weer terug richting de geboortegrond en werd op 14 mei 1897 op het adres aan de Kanaaldijk ingeschreven.

De broers en zus zijn vermogend want in de periode tussen 1887 en 1898 werd er in de omgeving circa 40 ha grond aangekocht. Ook wordt er begonnen met de bouw van de kapitale boerderij; de eerste steen werd op 6 april 1898 door Maria Hogeboom gelegd. Hendrik, Jacobus en Maria Hogeboom hadden de afspraak gemaakt om voor het leven bij elkaar te blijven. Hierdoor zou bij het overlijden van één van hen niet een situatie van noodgedwongen verkoop ontstaan en verbleven de bezittingen aan de langstlevende.

Annie Oostenbroek-Dutschun

Ondanks deze afspraak kreeg Maria omgang met de ruim zeventien jaar jongere, inwonende boerenknecht Johannes van der Beek, waarmee zij op 31 december 1900 in het huwelijk trad. Het echtpaar vertrok naar een woning aan de Lagestraat in Wapenveld. Daar werden ze de pleegouders van de later beroemde schrijfster Annie Oostenbroek -Dutschun. Zij schreef in haar leven meer dan 60 boeken, waarvan er meer dan 7 miljoen werden verkocht, waaronder de Annemarie-trilogie die zich afspeelt op Erve IJzerman.

Doordat Maria de afspraak verbrak eiste zij haar erfdeel op, wat betekende dat de boedel moest worden gescheiden. Op 9 januari 1900, vrijwel direct nadat Maria de hoeve verliet, trok Jan Hogeboom bij zijn broers in. Hij was bakker van beroep en kwam terug vanuit Den Haag, waar hij werkzaam was. Daarom is de grote oven in de boerderij gebouwd.

Op de hoeve leidden de drie achtergebleven broers een zeer sober en zuinig bestaan, waarbij niets verloren ging. Na het overlijden van Hendrik en Jacob, blijft Jan Hogeboom als enige achter. Hij was niet meer bij machte de boerderij alleen te leiden. Van 1913 tot 1925 heeft de familie Van Dommelen en daarna de familie Van Dieren op de boerderij gewoond en gewerkt. Hierna werd de boerderij verkocht aan de familie IJzerman.

Familie IJzerman

Op 11 juni 1930 vond in het Stations-koffiehuis te Wapenveld de afslag van de openbare veiling plaats. Evert IJzerman bood het hoogst op de boerderij en 7.76 ha grond en betrok de hoeve. Het gezin bestond uit Evert IJzerman, die in 1905 was getrouwd met Janna Disselhof. en zes kinderen, waarvan de oudste twee, Hendrik en Egbert Jan mochten trouwen. Zij verlieten in de jaren '30 de boerderij. Nadat Janna in 1938 kwam te overlijden bleef Evert IJzerman als weduwnaar achter met de vier overgebleven kinderen: Evertje (Eefje), Zwier, Hendrik Jan en Egberdina (Dina). De boerderij werd voortgezet als een gemengd bedrijf waarbij het draaide om veeteelt en akkerbouw. De hoeve was geheel zelfvoorzienend.

Ongeschonden erfdeel

Op 18 maart 1953 komt Evert IJzerman te overlijden en blijven de twee broers en twee zussen ongehuwd op de boerderij achter. Ook hier spraken de broers en zussen af om niet in het huwelijk te treden, zodat het erfdeel ongeschonden zou blijven. De afspraak werd echter in 1950 verbroken, want toen trouwde de timmerman Zwier tegen de gemaakte afspraken in met Hendrikje van Eelen en verliet hij de hoeve.

Hendrik Jan leefde met zijn zussen Eefje en Dina een teruggetrokken bestaan, puur gebaseerd op de traditionele manier van boeren. Ze leefden bij de seizoenen en van wat het land hen bracht. Alle werkzaamheden op de boerderij werden met paardenkracht of handmatig gedaan, zoals het melken van de koeien. Toen in de jaren '80 de melk in een melktank moest worden aangeleverd, stopte de familie met het melken voor de fabriek. De koeien werden daarna alleen nog gemolken voor eigen consumptie en voor de opfok van het jongvee.

Op 7 maart 2001 komt Hendrik Jan te overlijden, een jaar later op 11 maart 2002 overleed Eefje. Dina bleef daarna alleen achter. Toen Dina vanwege haar hoge leeftijd het hout niet meer bij de kachel kon krijgen hebben de neven een gasmeter aan laten sluiten en werd één ruimte de laatste paar jaar verwarmd met een gevelkachel.

Dina wilde niet van de boerderij weg. Alleen het laatste halfjaar heeft ze in een verzorgingstehuis gewoond. Op 17 april 2010 overleed ook Dina.

Henk Noppers

Muzikaal talent



Dit is het verhaal van een Joodse familie in New Orleans die zorgde voor een muzikaal getalenteerde Afrikaans-Amerikaanse jongen. De familie noemde de jongen Satchmo.

Hij was de kleinzoon van slaven, geboren in een arme wijk van New Orleans die bekend stond als de 'achterkant van de stad'. Zijn vader verliet het gezin toen zijn zoon nog maar een kleuter was. Zijn moeder ging in de prostitutie en de jongen en zijn zus woonden daarom bij hun oma. Al vroeg in zijn leven bleek dat de jongen talent voor muziek had en zong hij met drie andere kinderen in de straten van New Orleans. Zijn eerste verdiensten waren munten die naar hem toegegooid werden.

De Joodse familie Karnofsky, die uit Litouwen naar de VS was geëmigreerd, had medelijden met de zevenjarige jongen. Daarom namen ze hem in huis. In het begin gaven ze hem 'werk' in hun huis om zo het hongerige kind te eten te geven. Daar bleef hij uiteindelijk en hij sliep in dit Joodse huis waar hij voor de eerste keer in zijn leven vriendelijk en zachtmoedig werd behandeld. Als

hij naar bed ging, zong mevrouw Karnofsky een Russisch slaapliedje voor hem, dat hij met haar meezong. Zo leerde hij zingen en verschillende Russische en Joodse liedjes spelen. Door de tijd heen werd de jongen als een geadopteerde zoon voor de familie. De Karnofsky's geven hem geld om zijn eerste instrument te kopen. Zoals dat gebruikelijk was in Joodse gezinnen. Ze hadden echt bewondering voor zijn muzikale talent. Later, toen hij beroepsmusicus en componist werd, gebruikte hij de Joodse melodieën in enkele van zijn composities.

De jonge zwarte jongen groeide op en schreef een boek over deze Joodse familie die hem in 1907 had geadopteerd. Ter nagedachtenis aan deze familie, en tot het eind van zijn leven, droeg hij een davidster en zei dat hij in dit gezin had geleerd 'hoe je een echt leven kan leven' en 'vastberaden' te zijn. Misschien kent u zijn naam. Deze kleine jongen heette Louis 'Satchmo' Armstrong. Louis Armstrong sprak vloeiend Jiddisch, en 'Satchmo' is Jiddisch voor 'bolle wangen', een koosnaam waarvan sommigen zeggen dat mevrouw Karnofsky die aan Louis gaf. Luister nu u dit verhaal kent nog eens naar het lied 'What a Wonderful World' van Louis Armstrong.

Overgenomen uit het maandblad Israël Aktueel, 2021

Glimlachjes



-Jantje komt van school en moeder vraagt waarom hij zo blij kijkt. Jantje: 'Ik heb een complimentje van de juf gekregen!' Moeder: 'Wat vond ze dan zo goed?' Jantje: 'Ze zei dat we allemaal sufferds waren, maar ik de grootste was!'

-Als het een hoge trap is naar de hemel, weet ik niet of ik het wel haal... Maar hij zal wel niet zo hoog zijn, want er gaan toch het meest oudjes heen.

Een gebed voor vluchtelingen en ontwortelden



God, wij vragen U:
vind hen die verloren lopen,
die, gescheiden van hen van wie ze houden,
over grenzen moeten gaan,
uit hun land en weg van hun geboortegrond
die niet meer weten waarheen.

Vind hen, God,
Gij die altijd hen die verloren raakten zoekt
en beschermt zoals een kloek haar kuikens.

God, wij vragen U:
laat hen die onder ons wonen,
die zich vreemden voelen, ontworteld,
een veilige woonplaats vinden,
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd,
hun vaardigheden worden erkend,
zodat ze zonder vrees kunnen leven.

Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn:
open ons hart voor hen.

Uit: Medemens 4

Uw ledenpas is geld waard !!!!!

Winkeliers en bedrijven
die meedoen aan de kortingsactie



| | | uw PCOB korting |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Meiling Juwelier | Dorpstraat 14 | Heerde 10% |
| Nooteboom Topslagerij | Zuppeldseweg 8 | Heerde 5% |
| Pijnappel Woonadviseur | Dorpstraat 35 | Heerde 5% |
| Put Rijwiel speciaalzaak 1) | Hagestraat 8-10 | Heerde 10% |
| De Haan makelaars | Brinklaan 5 | Epe 10% |
| Euronics Visser | Klapperdijk 26 | Wapenveld 5% |
| 't Doelbeek 2) | Kanaalstraat 12 | Heerde 10% |
| Veldhuis Adviesgroep 3) | Sportlaan 4a | Heerde |
| Zorgverzekeringen 4) | zie ook www.pcob.nl/zorgvergelijker | |
| Schadeverzekering Centraal Beheer | www.KBO-PCOB/schadeverzekering | |

1) *Indien er geen inruil is.*

2) *Op alle materialen, bij stoffering of meubelen op maat.*

3) *Bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht de grootte van het verzekerde bedrag, hoeft u de 1^e maand de premie niet te betalen.*

4) *PCOB-KBO en Zilveren Kruis zijn partners in de zorgverzekering en geven daardoor aan de leden een uitgebreid pakket met aantrekkelijke kortingen. Daarnaast is het voor onze leden ook mogelijk om een collectieve zorgverzekering af te sluiten bij Prolife, Interpolis en De Friesland Zorgverzekeraars.*

De kortingen gelden niet voor reparaties, geldt voor alle winkeliers.

PCOB afdeling Heerde – Wapenveld

Voorzitter: Johan Vorderman

Losweg 5, 8193 KC Vorchten
0578-631650
J66vor@gmail.com

Secretaris: Annie Reil-Vorstelman

Kerkdijk 21, 8181 RR Heerde
0578-696822
pcobheerde@gmail.com

Penningmeester en ledenadministratie:

Henk Noppers

Beatrixweg 9, 8181 LC Heerde
0578-692352
hnoppers@planet.nl

Afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Heerde:

Johan Vorderman

Programmacoördinator: Mientje Nijmeijer-van Welsum

Redactie en eindredactie Nieuwsbrief:

Joke Ekelmans, 0578-696746
Vormgeving: Jan Neeleman

Bankrekening: NL79 RABO 0396 5138 75 t.n.v. PCOB afdeling Heerde

Bezoekdame: Heerde : Mw. G. Popping, 0578-697069
Wapenveld : Mw. H. van Ommen, 038-4479062

Nieuwe leden: Verhuizingen, overlijden enz. graag zo snel mogelijk doorgeven aan de **ledenadministratie**

Hulp bij belastingaangifte: Jan Schurink, 06-53890918

Graag alle **kopij** voor de volgende Nieuwsbrief, vòòr de 18^e van de maand er-voor, doorgeven aan de redactie: Joke Ekelmans
ekelmansjoke@gmail.com