

Met de PCOB op reis

Dagtocht naar Terschuur

Het weer was op 6 april wat druilerig, maar we stapten opgewekt de bus in, blij dat we een dagje uit gingen.

Er werd wat afgepraat tijdens de rit! Helaas gingen er maar 32 mensen mee en dat viel onze reisleader Simon toch wel tegen.

Onze chauffeur reed op de heenweg langs een mooie toeristische route en hij vertelde daarbij over de streek waar we doorheen reden. Maar door al het praten van ons kwam dat niet altijd goed over.



Aangekomen op onze bestemming kregen we een heerlijke lunch: soep, belegde broodjes en koffie/thee en melk of karnemelk. Na de lunch werd gevraagd waar de kroketten bleven die ons waren beloofd! De dame die ons bediende schrok. Ze ging het navragen en ja, dat was een misverstand. Zo kregen we alsnog een kroket!

Daarna werden we in twee groepen verdeeld, groep A ging naar de oude ambachten en groep B naar oud speelgoed. Je kon er wel een hele dag mee zoet zijn om alles te bekijken.

Bij de oude ambachten hoorde je roepen: 'zo deed mijn oma dat ook, wassen en zo zag de bakkerswinkel er vroeger uit en we zagen een zadelmakerij.



Jammer genoeg was er te weinig tijd om alles te bekijken. We stapten echt uit de tijden van lang geleden de bus in voor de terugreis. De chauffeur kreeg een enveloppe met inhoud voor zijn rijvaardigheid en we konden terugzien op een heel gezellige dag met elkaar en ons even in vroegere tijden wanen!

Joke Keppel-Bouwsma