

*Nieuwsbrief PCOB afd. Terneuzen
April 2022*



*Feest van nieuw leven.
Kostbaar geschenk aan ons gegeven.*

VOORWOORD

LOSLATEN

Hebt u dat ook, dat soms bepaalde uitdrukkingen die je ouders vroeger nogal eens lieten horen, je opeens in herinnering komen?

Zo zei mijn moeder nogal eens, toen zij op hogere leeftijd gekomen was: “Kind, ouder worden is leren loslaten.” Ze sprak met nadruk *leren* loslaten. Daarmee aangevend dat het niet gemakkelijk was.

Voor wie het leven als senior onder ogen ziet, is deze uitspraak uit het leven gegrepen. Toch is dat “loslaten” niet uitsluitend beperkt tot het ouder worden. Eigenlijk begint het al bij je geboorte, bij het losraken van het lichaam van je eigen moeder. In elke periode in ons leven zijn er ervaringen die om loslaten vragen. Als ouder je kind loslaten als het ergens anders gaat studeren; als je zoon of dochter een eigen gezin gaat vormen, moet je de ouderlijke zorg op een andere manier invullen. Loslaten van werk kan een gevoel van verlies met zich meebrengen. “Toen ik enkele maanden met pensioen was, miste ik heel erg mijn werk, mijn contacten. “Nooit gedacht”, zei iemand tegen mij. Heel sterk is het gevoel van verlies bij het moeten loslaten van iemand van wie we houden. Pijn en verdriet van te moeten loslaten ervaren nu in het bijzonder de inwoners van Oekraïne. We hebben de beelden gezien van mannen die hun vrouw en kind(eren) moesten loslaten en zelf achterbleven om hun land te verdedigen. Een proces van gedwongen loslaten van familie, huis en land wringt zich hun leven in. Zouden ze ooit de beelden kunnen loslaten van de benauwende situaties waarin zij verkeerden met strompelende hoogbejaarden die moesten gaan en dit niet konden? Om maar te zwijgen over dodelijke slachtoffers van het geweld. En wijzelf? Het beeld van te leven in een vrij stabiele samenleving in Europa is kapot geslagen. In welke wereld leven straks onze kinderen en kleinkinderen? Een vraag die zich niet laat onderdrukken: wat heeft geloof hierbij te betekenen? Tijdens een kerkdienst werd deze vraag verwoord in een lied: *“God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen? Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? Blijf niet ver. Geef ons moed.”*

We zijn op weg naar Pasen. HET feest dat ons richting geeft. Gedachten dat er geen hoop is voor de toekomst mogen we loslaten, dankzij Hem die uiteindelijk de dood tot zwijgen heeft gebracht en ons niet loslaat. Voor bezinning hierop kan het gedicht “Bezinning” waardevol zijn.

M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter

BEZINNING

Als Jezus niet was opgestaan,
had ons geloof geen zin!
Dan zetten wij ons tevergeefs
voor 't komend Godsrijk in.
Dan had zijn woord in ons bestaan
geen enk'le zeggingskracht,
omdat zijn stem toch door de dood
tot zwijgen werd gebracht.



Als Jezus niet was opgestaan,
zou God onvindbaar zijn.
Dan stonden wij totaal alleen
in onze angst en pijn.
Dan was er voor de mens in nood
geen enk'le reddingskans.
Dan bleek de boodschap van het heil
ontdaan van alle glans.

Als Jezus niet was opgestaan,
dan liep ons leven stuk,
omdat er geen herstel meer was,
geen hoop op nieuw geluk.
Dan was er wel een kruis geweest,
maar 't had zijn doel gemist.
God had zijn kunnen overschat,
zich in zijn doel vergist.

Als Jezus niet was opgestaan...
Maar... Jezus is dat wél!
De dood werd op de derde dag
onttroond op Gods bevel.
Gods daad tot redding en behoud
werd daar een tastbaar feit.
Het leven kreeg opnieuw een kans
en... dit keer voor altijd!



Truus van der Roest
Uit: Leven van genade

VAN HET BESTUUR



LENTE EN OORLOG

Op het moment dat wij dachten aan een nieuwe lente waarin de coronapandemie beheersbaar zou zijn, we weer ons “normale” leven kunnen oppakken en Pasen kunnen vieren voltrekt zich een verschrikkelijk oorlogsdrama in Oekraïne. Veel mensen hebben gedacht dat dit nooit meer zou gebeuren.

We kunnen alleen maar bidden en hopen dat deze waanzinnige oorlog stopt en waar mogelijk de slachtoffers helpen, veraf en dichtbij. Wereldwijd wordt getracht de getroffen bevolking te ondersteunen en op te vangen. Ook de onderdrukte bevolking van Rusland is slachtoffer en ook met hen moeten we compassie hebben en hopen dat ze verlost worden van deze dictatuur. Ten slotte wensen we allen die in deze oorlog met ongekende dilemma's beslissingen moeten nemen wijsheid, kracht en moed toe.

De tegenstelling is groot want wij mogen in vrijheid onze gemeenteraad kiezen. Dat schijnt nog steeds niet iedereen te bevatten of te negeren.

Wellicht kon ons overzicht met de toetsing van de partijprogramma's aan onze speerpunten u helpen als u nog een keuze moest maken. We hopen dat we elkaar weer gezond en in vrijheid mogen ontmoeten bij de ledenvergadering en de andere activiteiten die we voor u hebben gepland.

In deze nieuwsbrief kunt u het allemaal lezen.



ALGEMENE LEDENVERGADERING

We willen onze Algemene Ledenvergadering houden op woensdag 20 april 2022 in “ de Veste” Oostelijk Bolwerk 22, 4531 GV Terneuzen. Aanvang 14.00 uur.

Alle vergaderstukken zijn bijgesloten bij deze nieuwsbrief.

In deze vergadering zal Ria van Vliet-Wijnmaalen afscheid nemen en Janny Smallegange-Kaijser zal worden voorgedragen als bestuurslid. Na de pauze zal notaris Hendrikse van Axent notarissen voor ons een presentatie verzorgen over het erf-en schenkingsrecht en het levenstestament.

Notaris Hendrikse heeft in het verleden al eerder een presentatie voor ons verzorgd en daar hebben we goede herinneringen aan over gehouden dus laat deze kans niet aan u voorbijgaan.

Vergeet niet u aan te melden (in verband met inrichting van de zaal) en neem gerust een introduc e) mee die belangstelling heeft (ook aanmelden s.v.p.)

Aanmelden kan bij email pootermde@zeelandnet.nl tel.0115-613457 of email dajeremiasse@gmail.com tel: 0657400113.

Aanmelden kan tot 17 april 2022. Voor mensen die slecht ter been zijn is in de Veste een parkeerkaart beschikbaar. U kunt vragen waar u met deze kaart kunt parkeren.



NIEUWE LEDEN

We hebben in de afgelopen maand vier nieuwe leden mogen inschrijven:

Dhr. F.A. van Dixhoorn en mevr. J.M. van Dixhoorn-Wijdeveld.

Mevr. T.M. Verlinde-Mondeel

Mevr. E.J. de Koeijer.

Allen woonachtig in Terneuzen.

We hebben alle nieuwe leden van harte welkom geheten en hopen dat ze zich bij onze PCBO thuis zullen voelen. We kijken er naar uit om elkaar bij  en of meer activiteiten te ontmoeten.

Michiel de Pooter, secretaris

ETENTJE



Donderdag 12 mei 2022 hopen we weer een etentje voor u te kunnen organiseren.

Vanwege de positieve reacties op de vorige keer hebben we ook deze keer gekozen voor restaurant " De Kreek", Noteneeweg 28, 4535 AS Terneuzen. Aanvang 18.00 uur.

De kosten voor het driegangen diner zijn 32,50 p.p. exclusief de drankjes.

U kunt kiezen uit :

A. Dunne lende/ truffeldressing/ Parmezaanse kaas met pijnboompitten

Black Angus steak /witlof/ groene asperge/ peper roomsaus

B. Gerookte zalm / Hollandaise saus/ei/ asperge

Zeebaarsfilet/asperges/ zeekraal.

Alles geserveerd met verse frites en huisgemaakte mayonaise.
En als afsluiting een dame blanche.

Opgeven voor deelname en menu keuze bij : Tannie Verpoorte
tel.0115431361

E.mail: tanko@zeelandnet.nl

Aanmelden kan tot vrijdag 6 mei.

We hopen weer te kunnen genieten van lekker eten en fijn gezelschap.

PORTAAL VAN VLAANDEREN

Donderdagmiddag 16 juni is er een bezoek aan het Portaal van Vlaanderen gepland.

Het programma is als volgt: 13.30 ontvangst en bekijken film.

Vervolgens drinken we gezellig met elkaar een kopje koffie of thee met lekkere koffiekoek, waarna we een rondrit gaan maken over het sluizencomplex.

Een gids neemt ons mee om ons alles te vertellen over de maritieme wereld van schepen , de Westerschelde en de bouw van de nieuwe sluis.

We nemen een kijkje in de 18 meter diepe kelder van de basculebrug en bezoeken het uitkijkpunt op de sluizen waar we helemaal bijgepraat zullen worden over de vorderingen van de bouw.

Mocht het voor u te moeilijk zijn de trap te beklimmen, kunt u in het treintje blijven wachten.

U kunt natuurlijk ook in het Portaal van Vlaanderen blijven en op eigen gelegenheid daar rondkijken. Er is genoeg te zien en te beleven.

Nadere info wat betreft opgave, kosten tijden e.d., zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.

Maar zet alvast deze datum in uw agenda. We hopen er weer een leuke middag van te maken.

Tannie Verpoorte



UITSTAPJE MET DE MUSEUMPLUSBUS

Dinsdag 31 mei 2022 gaan we een nieuwe poging wagen om op stap te gaan met de Museum Plus Bus naar het Zeeuws Museum in Middelburg. Driemaal is scheepsrecht zullen we maar zeggen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 09.10 uur verzamelen aan de Goede Herderkerk, Terneuzen.

09.40 uur Vertrek naar Middelburg

10.45 uur Aankomst Middelburg

11.00 uur koffie of thee (wordt u aangeboden door de Museum Plus Bus-organisatie)

11.30 uur Rondleiding in museum

12.30 uur Lunch in museum (voor de gehele groep)

Het museum heeft een speciale lunchaanbieding voor € 15,00 per persoon, en deze bestaat uit: huisgemaakte soep, broodje kaas, broodje runderkroket, 1 sapje van de Zeeuwse zon.

De lunch is voor eigen rekening.

13.30 uur Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken

14.15 uur Vertrek Zeeuws Museum

14.30 uur Vertrek bus

15.30 uur Aankomst Goede Herderkerk.

Ook bestaat de mogelijkheid om een opvouwbaar rollator of opvouwbaar rolstoel mee te nemen.

Wilt u graag mee, dan kunt u zich tot **uiterlijk maandag 2 mei** aanmelden bij Michiel of Elly, maar let op VOL=VOL. Bij de aanmelding kunt u aangeven of u een opvouwbaar rollator/rolstoel meeneemt.

Michiel de Pooter, tel. 0115-613457, e-mail

pootermd@zeelandnet.nl

Elly Tollenaar, tel. 0115-612914, e-mail ftollena@kpnmail.nl

ALLE JARIGEN IN APRIL 2022

HARTELIJK GEFELICITEERD!

Dhr. M. de Pooter

Dhr. J.M. Kluijtenaar

Mw. T.M. Verlinde-Mondeel

Mw. J. Smallegange-Kaijser

Dhr. G. Nijhuis

Mw. H. van Opdorp-van de Beek

Mw. J. de Feijter-de Putter

Dhr. M.D. Visser

Mw. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard

Mw. M.C.C. Vermast-de Ridder

Mw. M.J. van de Meirsch-Noë



Adressen BESTUUR

Burgeradviseurs e.a. vertegenwoordigingen

Voorzitter:
Mevr. M.J. van Vliet –
Wijnmaalen
Gerard van der Nissestraat 84
4543 AG Zaamslag
Tel: 0115 – 431347
E-mail: vlietwij@zeelandnet.nl

Secretaris en Burgeradviseur:
Dhr. M. de Pooter
Nassaustraat 30
4532 AH Terneuzen
Tel: 0115 – 613457
E-mail:
pootermde@zeelandnet.nl

Penningmeester/
Ledenadministratie:
Dhr. D.A. Jeremiasse
Arnelaan 13
4535 CM Terneuzen
Tel: 06-57400113
E-mail:
dajeremiasse@gmail.com

Bestuurslid/ Communicatie en
Ledenwerving:
Dhr. F.G. Tollenaar
Sluispolderdijk 3
4541 PA Sluiskil
Tel: 0115-612914
E-mail: ftollena@kpnmail.nl

Webmaster en Notuliste:
Mevr. C.M. Tollenaar-de Bruijne
Sluispolderdijk 3 4541 PA Sluiskil
Tel. 0115- 612914
E-mail: ftollena@kpnmail.nl

Bestuurslid/ Bezoekwerk:
Mevr. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard,
Voorburcht 3,
4543 AZ Zaamslag
Tel. 0115-431361
e-mail : tanko@zeelandnet.nl

Lief & Leed:
Mevr. N.E.C. de Jonge-Verpoorte
Madame Curiestraat 83
4532 JX Terneuzen
Tel: 0115 – 619259
Email: jonge0001@zeelandnet.nl

Bezorging/Organisatie Perspectief:
Dhr. H.D. de Jonge
Madame Curiestraat 83
4532 JX Terneuzen
Email: jonge0001@zeelandnet.nl

Nieuwsbrief: Mevr. J. Pelle
Witte de Withstraat 21
4535 AM Terneuzen
Tel. 06-25398209
E-mail: japelle@zeelandnet.nl

website:
www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen



& **belangenbehartiging 50+**