

Beste mensen,

Op 16 maart houden wij onze tweede bijeenkomst om 14 uur in Talma Hiem.

Voor deze middag is Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting Nassau en Fryslân uitgenodigd om iets over de Friese Nassaus te vertellen.



We spreken over de Friese en de Hollandse tak van de Oranje-Nassaus. Maar hoe zijn die twee takken ontstaan en waarom had Fryslân zo zijn eigen stadhoudelijke familie?

De Friese Nassaus deelden lief en leed met Fryslân: zij wisten barre tijden te overleven en wisten zich geliefd te maken bij de bevolking. Een belangrijke episode uit de Friese geschiedenis wordt in deze lezing uit de doeken gedaan.

Rembrandt

Op 20 april is onze laatste bijeenkomst al weer. Dan hoopt Gerrit van Dijk uit Hasselt ons iets over Nederlands grootste schilder Rembrandt van Rijn te vertellen.

Nieuwe directeur KBO-PCOB

Met ingang van 1 maart is mw. Ingrid Rep (59 jaar) de nieuwe directeur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Met haar komst is er een ervaren en bevlogen bestuurder aangekomen, die weet wat het inhoudt om voor belangen van leden op te komen: tot voor kort was zij werkzaam bij vakbond FNV.

Vijftig plussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem houden en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd.

KBO-PCOB maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema's zoals wonen, zorg, zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.

Jan Puthaar uit Raalte is nu onze consulent voor de PCOB.

Reisje

In mei of juni gaan we met de bus naar Texel voor een rondrit over het eiland en een bezoek aan het juttersmuseum.

Verslag KBO-PCOB vergadering van 16 februari in Talma Hiem.

Om 14 uur opende de voorzitter de vergadering en heette allen hartelijk welkom.

Gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten en dat is fijn!! Lange tijd heeft dat niet gekund!

Na deze memorabele woorden zongen we lied 48 : 1, 2, 3, 7, 8, waarna gebed volgde.

De lezing was uit Psalm 70 en 71 t/m vers 3, waarna een korte uitleg. Gezang 300: 1 en 6 zongen we hierna.

Huishoudelijk deel:

De Rembrandt bijeenkomst is verschoven naar de maand april.

De kascommissie deed verslag op dichterlijke wijze.

*Op 31-01-2022 hebben Grietsje Stegenga en mijn persoontje
de boekhouding bij Yde Jan nagekeken.*

Van onvolkomenheden is niks gebleken!

Na afloop spoeden wij ons henen,

*dus vragen we u hem décharge te verlenen!
De koffie/thee/lekkers waren van goede kwaliteit,
ook deze gegevens wilden we even kwijt.
Yde Jan en Anneke: Bedankt voor de gastvrijheid!*

Over het reisje naar Texel, waarschijnlijk met diner, hoort u de volgende keer meer over. Tijd voor de eerste pauze met koffie/thee. Hierna kreeg Gabriël Vriens uit Leeuwarden het woord. Hij houdt zich bezig met klassieke muziek, kunst en de 11-steden, met name de ontstaansgeschiedenis. Alle steden liggen op de kleigrond. Het oudste stadje is Stavoren en had een dwangburcht (voor het leger van Albert van Saksen) en lag aan de Zuidermeerpolder, kreeg na aanleg van de spoorlijn veel toerisme. Hindeloopen lag aan Zuiderzee, vooral bekend met de handel op Amsterdam en de Oostzee en heeft een compleet eigen cultuur. Harlingen (had ook een dwangburcht), er was een douanepost en het is de thuishaven van de Bruine vloot. Bolsward lag aan de Middelsee en op een terp, wat suggereerde: 'Wij zijn belangrijk'. Sneek (Snake = landpunt) lag aan uiteinde van de Middelsee.

Na de 2^{de} pauze ging het betoog verder.

Leeuwarden is bekend met z'n scheve Oldehove, it Aldlân en Nijlân. Dokkum lag aan de EE, is een vestingstadje met mooie monumenten. IJlst heeft/had mooie overtuinen (konden mensen vroeger o.a. de was drogen). Door Sloten liep een verbindingsweg, die van Stavoren via Drenthe naar Duitsland liep voor de handel. Workum had veel chique huizen en nu het Jopie Huismanmuseum. In Franeker werd RECHT gesproken, had vroeger het Sjaerdemaslot, dat is afgebroken en heet nu It Sjúkelân waar jaarlijks de PC (kaatsen) wordt gehouden. De universiteit kwam in het klooster, want daar waren geen activiteiten meer in. En is bekend om het wereldberoemde planetarium van Eise Eisinga.

Een prachtige presentatie met foto's en landkaarten waar dhr. Vriens hartelijk voor werd bedankt.

Tot slot las de voorzitter een gedicht van Albert Bronswijk voor, getiteld: 'Schenk mij vreugde' en wenste een ieder wel thuis!

Verslaggever Anne van der Berg

TOT BESLUIT

In deze dagen, als ik dit schrijf op 1 maart, woedt er een verschrikkelijke oorlog in het oosten van Europa. Als u dit leest is er waarschijnlijk nog veel meer gebeurd, dat ons wakker doet liggen. Toch moeten we proberen verder te gaan en de hoop te bewaren, dat de vrede zal komen. We bidden voor allen, die lijden onder het geweld. Ook met deze woorden:

Trouwe God,

In dit jaargetijde gaan de hoosbuien van de wereldpolitiek over ons heen.

Er woedt een storm van geweld over de Oekraïne.

Mensen liggen wakker en horen een hagel aan kogels

en granaten slaan in als blikseminslagen.

God, geef hun een veilige plek om te leven.

Bescherm hen, die beschutting zoeken.

Geef moed aan allen, die zich inzetten voor een goede afloop.

Behoed hen en ons allen en leid ons tot de vrede. Amen.

Wij hopen elkaar te ontmoeten op 16 maart.

Een hartelijke groet namens het bestuur,

Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik.