

**april 2022**



**Protestants Christelijke Ouderen Bond  
afdeling Heerde - Wapenveld**

## Van de redactie



Misschien is het u al opgevallen tijdens het doorbladeren van de Nieuwsbrief: hij is toch weer in kleur gedrukt! We hebben een mooie deal kunnen sluiten met de Den Boon Group waar Copycentre Heerde onder valt. De deal houdt in dat we tegen de prijs die we voor de zwart/wit uitgaven betaalden,

deze nu in kleurendruk kunnen krijgen. We zijn hier als bestuur erg blij mee en hopen dat u de kleurendruk ook weet te waarderen.

Verder hebben we het item 'Belangrijke telefoonnummers' wat uitgebreid. U vindt er nu ook 2 nummers voor rijbewijskeuringen en een info-nummer voor het Openbaar Vervoer. Verderop in de Nieuwsbrief staat meer over deze onderwerpen te lezen.

Nu Corona bij veel mensen naar de achtergrond is geraakt door de vreselijke oorlog in Oekraïne hopen we u toch 'een hart onder de riem' te kunnen steken met de boodschap van Pasen: Jezus Christus die voor onze zonden en tekortkomingen gestorven is en voor ons weer is opgestaan, opdat wij zullen leven in en door Hem. Als we om ons heen kijken is er nog heel wat werk aan de winkel... We sluiten deze editie van de Nieuwsbrief dan ook van harte af met een indringend gebed om vrede.

## Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer	112
Politie	0900 8844
Brandweer	0900 0904
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit	0800 9009
Provinciale milieuklachtenlijn (dag en nacht)	026 3599999
OV-ambassadeurs	038 3037010
Rijbewijskeuring 75+ via dr. J. Nyst in Ernst	0578 574621
Rijbewijskeuring 75+ via RegelZorg	088 2323300

## Data bijeenkomsten

**Woensdag 20 april:** Voormalig legerpredikant Mark Boersma uit Wapenveld komt over zijn ervaringen in binnen- en buitenland vertellen.

Geestelijke verzorging bij Defensie. Wat is dat eigenlijk? Ds. Mark Boersma uit Wapenveld werkte 20 jaar bij Defensie als geestelijk verzorger en komt er graag over vertellen. De militaire werkelijkheid is door de oorlog in Oekraïne dichtbij gekomen. De actualiteit hoeft niet uitgelegd te worden. De situatie maakt duidelijk dat speciale aandacht voor het geestelijk welzijn nodig is. Want militairen zijn geen machines en ook het thuisfront heeft vaak een uitdaging bij het werk van de partner, ouder of kind die ver van huis bezig is in het spanningsveld van grote conflicten. De verhalen die hij meeneemt zijn niet alleen kommer en kwel. Gelukkig is er ook genoeg moois te vertellen over kameraadschap en humor.

**Aanvang: 14.30 uur.** Als de opkomst groter is dan 30 personen, dan vindt de bijeenkomst plaats in de Kerkzaal van de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 te Heerde. Anders zoals gebruikelijk in Het Trefpunt (hetzelfde adres).

**Woensdag 18 mei:** Bezoek aan het Zuivelmuseum in Wapenveld. Nadere info volgt!

>>> We zijn druk bezig met de invulling van de bijeenkomsten voor de komende maanden en als corona geen roet (meer) in het eten gooit beloven het weer gezellige en interessante middagen te worden!

U kunt de volgende data alvast in uw agenda zetten: 8 juni, 6 juli en 10 augustus.

## Mijn laatste voorzitterspraatje



U leest het goed, dit wordt mijn laatste praatje. Op 2 maart hadden we onze bestuursvergadering en daar werd vermeld dat we een nieuwe voorzitter hebben en dat is Johan Vorderman uit Vorchten. Johan vertegenwoordigt ons al in de Adviesraad Sociaal Domein bij de gemeente en u kunt wel nagaan dat we heel blij zijn dat hij mijn taak als voorzitter overneemt. Helaas kon hij woensdagmiddag de 16<sup>e</sup> maart niet

aanwezig zijn op onze bijeenkomst, want zijn vader was een paar dagen ervoor overleden. Wij wensen hem veel sterkte.

Verder is het natuurlijk een vreselijk spannende tijd waarin we leven. Als je ziet dat men in staat is een kinderziekenhuis te bombarderen, dat een zwangere vrouw haar armen slaat over haar dikke buik en later blijkt dat moeder en kind het niet hebben overleefd, hoe erg is dat en dan staat je verstand stil. Als ik dit schrijf is het 17 maart en ik mag hopen dat als u dit stukje leest er een verandering ten goede geschiedt in de wereld, maar wie zal het zeggen...

Op 16 maart was onze eerste bijeenkomst van dit jaar in het Trefpunt en we waren erg benieuwd of er alweer voldoende animo was om bij elkaar te komen. Dat viel ons gelukkig alles mee, want we waren met 53 leden, is me verteld. Eerst hielden we de jaarlijkse ledenvergadering en alle verslagen werden goedgekeurd met dank aan Annie Reil en Henk Noppers. De laatste deelde echter wel mee dat we waarschijnlijk een verhoging van de contributie kunnen verwachten, dan weet u dat alvast.

Er werd afscheid genomen van Ina Kost, Boukje Dolsma en Joop ter Velde als bezoekdames. Hennie van Ommen en ik zijn de nieuwe bezoekdames geworden. Verder werd afscheid genomen van Herman van der Stege, die ook een aantal jaren in het bestuur heeft gezeten.

Vervolgens kreeg Wim van de Weerd het woord. Zijn verhaal begon anders dan wat we hadden verwacht. Ik had op een toespraak gerekend over de fiets en het fietsen en zadelpijn en u waarschijnlijk ook, maar dat was niet zo. Hij begon namelijk over zijn leven vroeger, toen hij alleen voor zichzelf leefde en een stoere bink was. Door een ongeluk waarbij zijn zoontje om het leven kwam, werd hij een ander mens en wil nu leven met God en komt al het andere op de tweede plaats. En door het contact met mensen in de winkel probeert hij te vertellen van Gods liefde en wat dat betekent voor hem en wil hij dat doorgeven. Gaandeweg kwam de fiets ter sprake en met name hoe belangrijk een zadel is. Hij vertelde daar enthousiast over en er kwamen wat vragen. Het was een bijzondere middag.

We gingen naar huis met de volgende spreuk: 'Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt en ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat' (zie Hebrëeën 11:1).

*Met een hartelijke groet, Gré Popping*

## Mutaties in het ledenbestand

### **Zo gedenken wij:**

Mevrouw J. Rorije-van Velzen, Wendakker 24, Heerde. Zij overleed op 16 februari 2022 in de leeftijd van 91 jaar.

Mevrouw J.P. Lens-Albert, Wendakker 4, Heerde. Zij is geboren op 9 juni 1923 en overleden op 19 februari 2022.

Mevrouw J. Bunte-Bijsterbosch, Kanaaldijk 4, Heerde. Zij is geboren op 22 februari 1937 en overleden op 1 maart 2022.

We condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het verwerken van hun verdriet.

*In het huis mijns Vaders,  
zijn vele woningen*

## Kennismaking nieuwe bezoeker

Mij is gevraagd een stukje te schrijven in de Nieuwsbrief van de PCOB, zodat u weet wie u komt bezoeken bij lief en leed bij de leden uit Wapenveld.

Ik ben Hennie van Ommen. In de strenge winter van 1946 geboren als Hendrikje Marskamp. Op zondagmiddag 6 januari, als het 2e kind met een broer van 4 jaar ouder. Dat was op de "Wolbert", zoals het heette in die tijd. Ik ging op school aan de Klapperdijk: de "School met de Bijbel". Heet nu "de Parel". Na de huishoudschool in Heerde gewerkt bij "Huize Witman" in Heerde. Prachtig werk met kinderen die volledige verzorging nodig hadden. Op 28 april 1967 zijn Evert en ik getrouwd. Wapenveld en Heerde waren versierd met vlaggen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zei dat we niet moesten denken dat de versiering voor ons was maar voor de vorige avond geboren prins Willem Alexander!

In 1968, 1970 en 1976 werden we verblijd met de geboorte van 3 gezonde dochters. Zoals toen gewoon was: moeder was thuis en vader werkte. Toen de kinderen groter werden en verkering kregen en trouwden ging je toch zoeken naar een nieuwe invulling van je tijd.

Sinds 1976, en zwanger van onze 3e dochter, werd ik lid van de CPB, later Passage genaamd. We heten nu CPW – Christelijke Plattelandsvrouwen Wapenveld - en zijn een zelfstandige vereniging. Ik heb jaren in het bestuur gezeten, als notulist en president. In 1990 heb ik vormgegeven aan mijn wens om te leren schilderen. Die hobby is wat uit de hand gelopen met als resultaat dat ik 25 jaar schilderles heb gegeven in mijn atelier "De Regenboog", thuis

aan de Nachtegaalweg. In 2018 ben ik daarmee gestopt. Het was een prachtige tijd en heel gezellig. In de wintermaanden 2 dagen per week.

Nu wonen we alweer 3 jaar aan de Klapperdijk, in “Griftstaete”, tegenover de school. De oude school is er niet meer maar die hangt op een tegeltje in de gang, net als de oude kerk waarin we getrouwd zijn. Onze dochters zijn getrouwd met 3 fijne schoonzons, en we hebben 7 kleinkinderen, 1 pleegkleinkind en 1 achterkleinkind. Evert en ik zijn dankbaar voor al het goede dat we uit Gods hand hebben gekregen.

Verder doe ik nog vrijwilligerswerk in “Rehoboth”. We genieten samen van fijne vakanties met vrienden. Ik hoop dat ik veel bezoeken mag hebben van “lief” en ook “leed” zal voorbijkomen, maar zo is het leven. Ik sluit af met het gedicht: “Morgen is voor ons verborgen” van Elise den Hartog.

1 Morgen is voor ons verborgen,  
Morgen - dat weet God alleen.  
En geen sterveling, geen één,  
kan ook maar één dag of uur  
blikken in Gods raadsbestuur.

3 Morgen is voor ons verborgen.  
Zal ons hart te bloeien staan,  
met Gods weelden overlaân?  
Zullen wij over Gods hoogten,  
of ook door Zijn diepten gaan?

2 Morgen is voor ons verborgen.  
Is het vreugd of ongeval?  
Ach, wij weten niet met al,  
wat de dag van morgen geven,  
of wat hij ons nemen zal.

4 Morgen is voor ons verborgen.  
U en ik wij weten niet,  
wat de dag van morgen biedt.  
Maar Hij, die 't heelal omspant,  
houdt ook 'morgen' in Zijn hand.

## Ongelooflijk goed nieuws

Drie vrouwen lopen in de vroege morgen naar Jezus' graf – het is al bijna licht – met olie om zijn lichaam te verzorgen. Wie helpt? De steen heeft veel te veel gewicht...

Maar bij het graf, in blinkend wit, een man. Van schrik slaan zij de handen voor 't gezicht. 'Wees maar niet bang. Wie zoeken jullie dan? Een levende is bij doden niet te vinden en Jezus leeft, want Hij is opgestaan, zoals Hij heeft gezegd aan zijn beminden. Vertel dit goede nieuws aan allemaal,



in Galilea zullen zij Hem vinden.'

Ze rennen naar de stad, doen hun verhaal  
aan de anderen. Die kunnen 't niet geloven.  
'Ach', zeggen ze bedroeft, 'dat is toch wartaal.'  
*Dichter onbekend*

"Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan." Lucas 24:6-7

"Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem."  
1 Tess. 4:14

Pasen 2022: Uw bestuur wens alle leden van harte toe dat het 'ongelooflijk goede nieuws' van Jezus' overwinning op zonde en dood uw dagen in deze roerige tijden mag kleuren met liefde, moed en hoop!

## Rijbewijskeuringen CBR



Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

### **Afspraak maken**

Afspraken kunt u uitsluitend via RegelZorg maken.

Gemakkelijk en snel via onze website: [www.regelzorg.nl](http://www.regelzorg.nl) of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar [www.regelzorg.nl/oogarts](http://www.regelzorg.nl/oogarts) of belt u ons.

### **De Procedure**

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

## Persbericht Openbaar vervoer



De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen



ze het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!

### **Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV**

Nu reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z'n werk gaat. Dan biedt de interactieve online OV-informatiebijeenkomst uitkomst.

Er is een interactieve bijeenkomst gepland op **maandag 11 april 2022**. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvragen en te gebruiken in het openbaar vervoer gaat.

Na aanmelding via e-mail: [ov-ambassadeur@erbaarhetov.nl](mailto:ov-ambassadeur@erbaarhetov.nl) of telefoon 038 – 4540130 ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen worden.



Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.

Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

### **Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer?**

Maak dan gebruik van het **telefonisch spreekuur**. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abonnement of keuzedagen? Het kan ook zijn dat u (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet weet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen.

Telefonisch spreekuur:

Maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 -12.00 uur

Dinsdag en donderdag tussen 13.30 -15.00 uur

Maandag en woensdag tussen 18.30 - 20.00 uur

Telefoonnummer 038 – 3037010

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Voor meer informatie: [www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur](http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur)

## Oudere mensen

### kunnen soms de wonderlijkste dingen zeggen...

Hieronder een paar zinnen die (zorg)verzekeringen zoal onder ogen krijgen:

- Mij treft aan het ongeval in het geheel geen schuld! De oorzaak was die jonge vrouw in minirok. Als u een man bent is een verdere verklaring overbodig; als u een vrouw bent begrijpt u het sowieso niet!
- Mijn jachtlust is mijn vader noodlottig geworden. Men zag hem voor een gewoon zwijn aan en schoot hem neer.

*Wordt vervolgd!*

## Wat is Marktplaats-oplichting en hoe werkt het?

Tijdens een grote schoonmaak komt u ze vast tegen: spullen die u niet meer gebruikt. De keukenmachine die al drie jaar staat te verstoffen of dat dure paar schaatsen dat u ooit had aangeschaft. Wat doet u ermee? Zet ze op Marktplaats. Veel Nederlanders verdienen op deze manier wat bij of kopen voor een prikkie tweedehands spullen. Dat scheelt aanzienlijk in uw portemonnee én voor het milieu.

Marktplaats is daarom het meest populaire verkoopplatform van Nederland. Helaas weten cybercriminelen dat ook. Dagelijks worden er op Marktplaats tientallen mensen opgelicht.

Wat is Marktplaats-oplichting precies en hoe herkent u dit?

### **Te mooi om waar te zijn**

Bij Marktplaats-oplichting doen criminelen zich voor als verkoper om u geld afhandig te maken, identiteitsfraude te plegen of uw systeem te hacken. Komt er een deal voorbij die te mooi is om waar te zijn? Bijvoorbeeld een camper voor een hele goede prijs. Let dan op: in de beschrijving van de advertentie zal er een verhaal staan dat de camper weg moet wegens verhuizing, scheiding of overlijden. Een geloofwaardig verhaal zal u denken. U wilt een bod uitbrengen. Maar wacht hier even mee en stuur de verkoper eerst een mail of bel hem op om erachter te komen of de camper realiteit of een verzinsel is.

Let op de volgende signalen om oplichting voor te zijn:

- als de verkoper vraagt om € 0,01 over te maken;
- als de verkoper vraagt om (een deel van) het bedrag vooraf te storten;
- als de verkoper via WhatsApp wil communiceren;
- als de verkoper een kopie van uw identiteitskaart vraagt.

### **Maak nooit zomaar geld over**

Wilt u de aankoop laten opsturen en de verkoper sputtert met een scala aan smoesjes tegen, dan is het foute boel. Als de verkoper vraagt om geld over te maken voordat u de aankoop in handen heeft dan is er ook iets mis. Als de verkoper écht is wie hij zegt dat hij is, dan is het ook geen probleem om via Marktplaats voor de 'gelijk oversteken' optie te kiezen. Sowieso is het verstandig om altijd voor de 'gelijk oversteken' optie te kiezen. Dus ook wanneer u de verkoper bent.

**Kopie identiteitsbewijs**

Vraagt de verkoper om een kopie van uw identiteitsbewijs als bevestiging dat u bent wie u zegt dat u bent? Dan is er iets vreemds aan de hand. Het is namelijk onnodig om een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen bij het doen van een online aankoop. Twijfel niet, want als u identiteitsfraude wilt voorkomen stuurt u dit niet op.

**Marktplaats oplichting via WhatsApp**

Vraagt de verkoper om uw telefoonnummer zodat jullie via WhatsApp verder kunnen praten? Doe dit niet en gebruik gewoon de chatfunctie in de Marktplaats app. De crimineel kan namelijk twee illegale dingen doen via WhatsApp.

**1: WhatsApp-fraude**

Heeft u wel uw telefoonnummer gegeven? Dan heeft deze crimineel niet alleen uw nummer, maar ook uw naam en profielfoto in handen. Vervolgens kan er op social media wat onderzoek naar u gedaan worden om WhatsApp-fraude te plegen.

**2: Tikkie-fraude**

Een veelgehoorde truc bij Marktplaats-oplichting is het gebruik van een nagemaakte Tikkie website. De crimineel kan u tijdens het WhatsApp gesprek vragen of u alvast (een gedeelte van) het bedrag of € 0,01 kan overmaken. Als reden: uw betrouwbaarheid. De verkoper zal zeggen dat hij slechte ervaringen heeft met wanbetalers. Als u inderdaad dit bedrag overmaakt dan komt u op een nagemaakte Tikkie website terecht en de crimineel kan met uw gegevens inloggen op uw bank.

**Tussen middernacht en acht uur 's ochtends**

Als u advertenties op Marktplaats afstruint en u loopt tegen zo'n mooie deal aan kijk dan ook hoe laat de advertentie geplaatst is. Het tijdstip staat rechtsboven de foto. Is de advertentie tussen middernacht en acht uur 's ochtends geplaatst? Dan kan het oplichting zijn. Hou dit in uw achterhoofd als u gaat onderhandelen. Marktplaats controleert alle advertenties, maar niet tussen middernacht en acht uur 's ochtends. Daarnaast is het voor Marktplaats niet altijd makkelijk om fraude er tussenuit te vissen, omdat de criminelen goed weten hoe ze als een oprechte verkoper over moeten komen. Gelukkig zijn de meeste verkopers wél betrouwbaar en willen ze hetzelfde als u: een centje bijverdienen en lekker opruimen. En nu u weet wat Marktplaats-oplichting precies inhoudt, weet u waar u op moet letten. Zodat Marktplaats een fijne laagdrempelige plek blijft om spullen te kopen en te verkopen!

*Bewerking artikel gevonden op [www.solcon.nl](http://www.solcon.nl)*

## Reminder contributie lidmaatschap PCOB

**Nog niet alle leden hebben de contributie voor 2022 betaald. Vriendelijk verzoek van de penningmeester aan u om dit even na te kijken.**

- De contributie voor een echtpaar/leefverband bedraagt € 55,00
- De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt € 30,00

## Sudoku

Houdt u ook zo van puzzelen, nou dan bent u niet de enige! Op verzoek van div. leden plaatsen we de komende maanden af en toe een sudoku voor de liefhebbers.

De regels voor het oplossen van een sudoku zijn eenvoudig. Alle cijfers van 1 t/m 9 dienen zo geplaatst te worden dat in elke rij, in elke kolom en in elk vierkant van 3 bij 3 vakjes ieder cijfer slechts eenmaal voorkomt.

De oplossing voor de puzzel vindt u achterin de Nieuwsbrief.



Veel puzzelplezier!

### Wat is een oma?



Een achtjarige vertelt:

Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Ze houdt veel van de kinderen van anderen. Een opa is een man-oma. Hij gaat met jongens wandelen en ze praten over vissen. Oma's hoeven niets te doen, alleen er te zijn. Ze zijn zo oud, dat ze niet kunnen rennen of wilde spelletjes doen.

Je moet nooit tegen ze zeggen: schiet op! Meestal zijn ze dik, maar niet te dik om de schoenen van de kinderen vast te maken. Ze dragen een bril en raar ondergoed en kunnen hun tanden uit hun mond nemen. Ze hoeven niet knap te zijn, maar ze moeten alleen antwoord kunnen geven op vragen zoals: 'waarom hebben honden een hekel aan katten?' en zo. Ze praten niet kinderachtig tegen je zoals alle mensen die op bezoek komen. Ze slaan geen stukken over als ze je voorlezen en ze vinden het ook niet erg om telkens weer hetzelfde voor te moeten lezen. Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie hebt. Want oma's zijn de enige grote mensen die tijd hebben!

*Gelezen in een PCOB-Nieuwsbrief van De Bilt/Houten*

### **Oplossing sudoku**

7	6	5	1	8	3	9	2	4
1	9	3	5	2	4	8	7	6
4	2	8	6	7	9	3	1	5
5	8	9	7	1	6	2	4	3
3	7	1	2	4	8	6	5	9
6	4	2	9	3	5	1	8	7
9	1	6	4	5	2	7	3	8
8	5	7	3	9	1	4	6	2
2	3	4	8	6	7	5	9	1

## Gebed om vrede

O Heer, Schepper van het leven,  
van alles dat dit voorjaar weer ontwaakt,  
neigt naar bloei en groei en vrucht,

te midden van wapengekletter, van  
oorlogen en geruchten van oorlogen,  
van raketaanvallen, vluchtende mensen,  
vragen we U om vrede.

Nu in dit alles de vastentijd is begonnen,  
concentreren we ons – nee, proberen we ons  
te concentreren op Jezus' gang naar Jeruzalem,  
de steele weg omhoog, naar lijden en kruis.

O Heer, Schepper van het leven,  
te midden van dit ontluikend voorjaar  
is het een asgrauwe, sobere tijd,  
daarom bidden we om vrede –

Vrede voor ons hart, voor ons leven,  
voor dat van onze naasten, dichtbij  
en ver weg, voor hen aan de grenzen  
van Europa en aan die van de beschaving.

We bidden voor Oekraïne en denken aan andere  
geschonden landen in een gewonde wereld  
Irak, Afghanistan, Noord-Korea, Jemen, Libië - .  
Eigenlijk laat de Geest ons maar één echte vraag:

Kom, Heer Jezus, kom spoedig!

*Nederlands Dagblad, zaterdag 6 maart 2022*

## Uw ledenpas is geld waard !!!!!

Winkeliers en bedrijven  
die meedoen aan de kortingsactie



		uw PCOB korting	
Meiling Juwelier	Dorpstraat 14	Heerde	10%
Nooteboom Topslagerij	Zuppeldseweg 8	Heerde	5%
Pijnappel Woonadviseur	Dorpstraat 35	Heerde	5%
Put Rijwiel speciaalzaak 1)	Hagestraat 8-10	Heerde	10%
De Haan makelaars	Brinklaan 5	Epe	10%
Euronics Visser	Klapperdijk 26	Wapenveld	5%
't Doelbeek 2)	Kanaalstraat 12	Heerde	10%
Veldhuis Adviesgroep 3)	Sportlaan 4a	Heerde	
Zorgverzekeringen 4)	zie ook <a href="http://www.pcob.nl/zorgvergelijker">www.pcob.nl/zorgvergelijker</a>		
Schadeverzekering Centraal Beheer	<a href="http://www.KBO-PCOB/schadeverzekering">www.KBO-PCOB/schadeverzekering</a>		

1) Indien er geen inruil is.

2) Op alle materialen, bij stoffering of meubelen op maat.

3) Bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht de grootte van het verzekerde bedrag, hoeft u de 1<sup>e</sup> maand de premie niet te betalen.

4) PCOB-KBO en Zilveren Kruis zijn partners in de zorgverzekering en geven daardoor aan de leden een uitgebreid pakket met aantrekkelijke kortingen. Daarnaast is het voor onze leden ook mogelijk om een collectieve zorgverzekering af te sluiten bij Prolife, Interpolis en De Friesland Zorgverzekeraars.

De kortingen gelden niet voor reparaties, geldt voor alle winkeliers.

## **PCOB afdeling Heerde – Wapenveld**

### **Voorzitter: Johan Vorderman**

Losweg 5, 8193 KC Vorchten  
0578-631650  
[J66vor@gmail.com](mailto:J66vor@gmail.com)

### **Secretaris: Annie Reil-Vorstelman**

Kerkdijk 21, 8181 RR Heerde  
0578-696822  
[pcobheerde@gmail.com](mailto:pcobheerde@gmail.com)

### **Penningmeester en ledenadministratie:**

#### **Henk Noppers**

Beatrixweg 9, 8181 LC Heerde  
0578-692352  
[hnoppers@planet.nl](mailto:hnoppers@planet.nl)

### **Afgevaardigde Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Heerde:**

Johan Vorderman

### **Programmacoördinator: Mientje Nijmeijer-van Welsum**

### **Redactie en eindredactie Nieuwsbrief:**

Joke Ekelmans, 0578-696746  
Vormgeving: Jan Neeleman

### **Bankrekening: NL79 RABO 0396 5138 75**

ten name van PCOB afdeling Heerde

### **Bezoekdame: Heerde : Mw. G. Popping, 0578-697069**

Wapenveld: Mw. H. van Ommen, 038-4479062

### **Nieuwe leden: Verhuizingen, overlijden enz. graag zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie**

### **Hulp bij belastingaangifte: Jan Schurink, 06-53890918**

Graag alle **kopij** voor de volgende Nieuwsbrief, vòòr de 18<sup>e</sup> van de maand er-voor, doorgeven aan de redactie: Joke Ekelmans  
[ekelmansjoke@gmail.com](mailto:ekelmansjoke@gmail.com)