

Licht uit de hemel

De boswachter van Schiermonnikoog komt in het schemerlicht aangefietst over de kronkelige weg in de duinen. De boswachter heeft op deze plek, met een weids uitzicht, afgesproken met zijn bezoekers. “Straks” zegt hij, “is het hier echt donker”. De boswachter vertelt, “ik heb op andere plaatsen in Nederland gewerkt, maar op Schiermonnikoog voel ik mij echt thuis.” “Je leeft met de natuur, het ritme van de seizoenen en het getij. En zeker het licht.” Terwijl het met de minuut donkerder wordt, vertelt de boswachter over de nachten op Schiermonnikoog, de donkerste plek van Nederland. Over de uilen, egels en kikkers die ‘s nachts actief zijn. Over de imposante sterrenhemel die je vanaf het eiland kan zien, wellicht ook vanavond”. De boswachter vertelt verder, “de dieren en ook de mensen zijn ritmedieren. In onze oude hersenstructuren zit aan het begin van de evolutie een nauwkeurige biologische klok. Je vindt ze bij de allereerste organismen. De biologische klok raakt steeds verder in de war door menselijk gedrag. In Nederland is het bijna nergens meer echt donker. Een foto van Nederland, genomen vanuit de ruimte, toont dat aan. In het havengebied van Rotterdam kan je ‘s nachts een boek lezen.”

In het kerstverhaal lezen we over de ster die wijzen uit het oosten de weg wees naar Bethlehem, de plek van Jezus’ geboorte. In het veld met het weidse uitzicht keken de wijzen naar de ster als een ‘zwakke duisternis’, die begon op te lichten als een roos. Tot hun verbazing zagen zij iets ongelooflijks, het leek wel of de ster groeide en het licht barste naar buiten. ‘Toen bogen de donkere stukken helemaal opzij en het ene blad na het andere wikkeldde zich los van een prachtig stralend rozenkleurig licht, tot hij straalde als de mooiste der sterren.’ De opbloeiende ster wees de wijzen de weg naar die andere opbloeiende ster, het kind van Jozef en



Maria. Een nieuwe voetstap van God, nu niet aan het firmament, maar in een soms donkere wereld.

In zijn boek *De stamhouder* vertelt de schrijver Alexander Munninghoff over zijn bevalling in 1944. Tijdens de bombardementen van de geallieerden in Duitsland, bracht zijn vader zijn moeder naar het ziekenhuis om te bevallen. Tijdens de bevalling moesten zij vluchten naar een overvolle schuilkelder vanwege een hevig bombardement. Hoewel zijn moeder aan het bevallen was, werd haar geen zitplaats gegund. In de kelder werd gehuild en gevloekt. De vader greep in. Hij riep met een alle lawaai overstemmende kracht: 'STILTE'. In die stilte zei hij, "er wordt een kind geboren". Dat was alles. 'Maar het effect was wonderbaarlijk': het leek of de mensen opeens beseften dat er altijd een sprankje licht overbleef en dat het de moeite waard was om je daarop te concentreren, en niet op het einde van de wereld, maar juist op het begin ervan, wat elke geboorte natuurlijk is'.

Het verhaal van de bevalling doet denken aan het kerstevangelie: Christus' geboorte die het einde van de nacht aankondigt. De openbloeiende morgenster die een uitweg uit de wanhoop wijst, als een voetstap van God in de nacht.

De boswachter en de bezoekers genieten nogmaals van het weidse uitzicht. "Kijk daar", de boswachter wijst naar de lichtjes van de boten die naar Gdansk en Hamburg varen. "Dan denk je dat je op de donkerste plek van Nederland bent. Maar zelfs hier is er altijd licht."

Van het bestuur

Beste leden van PCOB Dronten.

Met deze nieuwsbrief sluit PCOB Dronten het jaar 2021 af en staan we aan het begin van een nieuw jaar 2022. We kijken met elkaar terug in 2021. We waren en zijn nog in de greep van het coronavirus. Ondanks de positieve berichtgeving van de overheid, is het aantal besmettingen hoger als tijdens piek van de vorige besmettingen. De vaccins kwamen en zijn beschikbaar. Hup, zei minister de Jonge, de spuit erin. En we krijgen weer vrijheid. 85% van de bevolking is gevaccineerd.

PCOB Dronten heeft in 2021 vanwege de lockdown de activiteiten gedeeltelijk stilgelegd. Een groep vrijwilligers is ondanks de corona doorgedaan. De vrijwilligers van de LIEF & LEED hebben, zoveel mogelijk contact met de leden gehouden. Een kort bezoek aan de deur, en/of contact via de telefoon. Of zomaar een bos bloemen. De vrijwilliger krijgt een blij gezicht te zien en na ca. 2 weken een telefoontje met "de bloemen staan er nog", "nogmaals bedankt". Deze contactmomenten zijn goud

waard. Maar denkt u ook aan bezorgers. Zij zijn gewoon doorgestaan met het bezorgen van het KBO-PCOB magazine en de PCOB-nieuwsbrief. En de redacteur, coördinator bezorging, de drukker hebben hun vrijwilligers taken gewoon uitgevoerd. Het bestuur is dankbaar om op zo'n geweldige ploeg vrijwilligers te mogen steunen.

Vrijwilligers stoppen door fysiek ongemak of persoonlijke omstandigheden. U begrijpt, dat het bestuur een oproep aan de leden doet om u zich beschikbaar te stellen. Bezorger zijn betekent vrijheid en blijheid. LIEF & LEED betekent waardevolle contacten. Een bestuursfunctie is ook mogelijk. Ach, denkt u eens na over deze oproep. Een gesprek met een bestuurslid werkt altijd verhelderend.

December 2021. We worden wederom geplaagd door het coronavirus. Veel besmettingen. Er zijn 2 ledenmiddagen geweest. De leden hebben de Open Hof weer gevonden. De overheid doet de samenleving in een zachte lockdown. Weg is de aangekondigde vrijheid. De bedoeling is dat het virus een klap op de kop krijgt. De geleerden beweren dat wij mensen de komende jaren moeten leren leven met een terugkerend virus.

Het bestuur moet iedere keer de afweging maken, is het verantwoord om een ledenmiddag te organiseren. In ieder geval moeten alle bezoekers zich aan de basisregels en het tonen van QR-code houden. Het bestuur doet een beroep op uw persoonlijke verantwoordelijkheid, zowel voor u zelf en de medebezoeker. Als we deze verantwoordelijkheid gezamenlijk uitvoeren, kan het bestuur met een gerust gemoed een ledenbijeenkomst organiseren.

Het bestuur van PCOB Dronten wenst alle leden

Prettige en Gezegende Kerstdagen

We tellen de laatste dagen van 2021 af en gaan over naar het nieuwe jaar 2022. We wensen elkaar geluk, gezondheid, steun en aandacht voor elkaar, en vooral HOOP en LIEFDE. Een gezellige jaarwisseling.

Gelukkig Nieuwjaar





PCOB kerstviering is afgelast!!!!

De PCOB kerstviering op dinsdag 14 december 2021 is afgelast. De beperkende maatregelen vanwege het coronavirus beletten om een gezellige ontmoetingsmiddag te houden.

Volgende ledenmiddag

De volgende ledenmiddag wordt gehouden op dinsdag 18 januari 2022 in Open Hof te Dronten. Zie ook de aankondiging in de nieuwsbrief van november 2021. Het bestuur maakt een voorbehoud op het doorgaan van deze middag. Het doorgaan is afhankelijk van de geldende maatregelen vanwege het coronavirus.

Rijbewijskeuringen CBR in Dronten

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

RegelZorg Rijbewijskeuringen verzorgt keuringen in Dronten

- Zalencentrum en kerk Open Hof op vrijdag 17 december 2021
- De Meerpaal op donderdag 9 december 2021

Kosten: 75 jaar en ouder Euro 50,00. Rijbewijs C/D/E tot 75 jaar Euro 70,00.

Afspraak spreekuur: via website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 088-2323300. Invullen rapport oogarts www.regelzorg.nl/oogarts of [088-2323300](tel:088-2323300).

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs. Ook als u medisch gekeurd moet worden.

Zelf **koopt u** en vult u in een gezondheidsverklaring:

- Bij mijn.cbr.nl via DigiD met SMS of App-verificatie.
- Bij de gemeente kunt u een papieren gezondheidsverklaring kopen.

De ingevuld gezondheidsverklaring stuurt u naar het CBR. Vervolgens stuurt het CBR “het Verslag”, die de keuringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. Meer informatie leest u op de website van RegelZorg.

Van de bestuurstafel

Kort verslag van de bestuursvergadering van 16 november 2021.

Voorzitter Arkenbout open de vergadering met het lezen van een gebed.

* De agenda wordt vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen. Enkele punten komen terug op de agenda.

* Enkele vragen van leden worden besproken.

* Alle binnengekomen post is meteen doorgestuurd naar de bestuursleden. Er zijn geen vragen.

* De penningmeester doet verslag. De Lief en Leedcollecte van de eerste ledenbijeenkomst heeft € 97,- opgebracht. Verder weinig bijzonderheden te melden.

De opbrengst van de RABO-clubsupport actie is bekend € 547,46. Met dank aan iedereen die een stem op de PCOB heeft uitgebracht!

* Voorbereiding Kerstviering: Vrijwel alles is in grote lijnen voorbereid. Het was de bedoeling om vandaag nog de puntjes op de i te zetten.

Maar.... Na lang wikken en wegen heeft het bestuur, met pijn in het hart, besloten om vanwege de oplopende coronabesmettingen de kerstviering af te gelasten.

We gaan er van uit dat de ergste besmettingspiek in januari achter de rug zal zijn. Daarom is besloten om de eerste leden bijeenkomst op 18 januari 2022 een feestelijk Nieuwjaarsintje geven.

* Er wordt nog geen datum vastgesteld voor extra ledenbijeenkomsten in Biddinghuizen en Swifterbant. Het uitgangspunt is om deze in het vroege voorjaar te organiseren. Er worden enkele suggesties gedaan voor invulling van deze middagen.

* Eveneens worden er enkele suggesties gedaan voor de invulling van de tweede helft van de ledenvergadering die in maart wordt gehouden. Daarover wordt in januari een besluit genomen.

* Met Marionreizen wordt overleg gevoerd voor een bestemming van het reisje in mei. Gekeken wordt naar een passende, goed toegankelijke bestemming.

De voorzitter sluit om 15:45 uur de vergadering die langer heeft geduurd dan de bedoeling was!

Volgende vergadering op dinsdag 11 januari 2022.

Truus Reinhoudt



Mogen we even uw aandacht?

Wij zijn op zoek naar... u ???

Maandelijks krijgt u het magazine en de nieuwsbrief bij u in de brievenbus.

De bezorging gebeurt door vrijwilligers, leden van de PCOB.

Om verschillende redenen zullen aan het eind van dit jaar enkele vrijwilligers in Dronten hun taak neerleggen.

Het bestuur en coördinator Gert Koetsier zijn dus op zoek naar opvolgers.

Op dit moment nemen 3 bezorgers al een dubbele wijk voor hun rekening. Zij doen hun best, maar eigenlijk moet dat niet nodig zijn!

Kortom:

Wie meldt zich aan om de bladen te bezorgen?

In de maanden juli en december is er géén bezorging, dus het gaat om 10 keer per jaar!

De bladen worden, met een adreslijst, bij u thuisbezorgd. Meestal op de 4e dinsdag van de maand.

De meeste wijken omvatten zo'n 20 tot 25 adressen en u hebt een week tijd om ze rond te brengen.

En al doende kunt u ook nog eens iemand tegenkomen voor een praatje...!

Meld u aan via de voorzitter of Gert Koetsier (adressen op de achterkant van de nieuwsbrief).

Wij rekenen op u en wachten uw reactie in spanning af!

Met dank voor uw aandacht!



Kerstherinneringen

Gebeurt het u ook wel eens? Je staat met iets in je handen en denkt: waarom en voor wie bewaar ik dit eigenlijk? Vervolgens wordt het teruggelegd op de plek waar het altijd al lag.

Bij mij op zolder staat een plank vol met oude boekjes.

Als ik ze zie denk ik: 'Waarom en voor wie...?'

Maar ja..., die oude boekjes roepen herinneringen op aan mijn kindertijd.

Boekjes van W.G. van der Hulst: 'Ouwe Bram', 'De wilde jagers', 'Kareltje, en van vele andere schrijvers.

Boekjes die herinneringen oproepen aan zondagsschoolkerstvieringen van lang geleden.

Het zondagsschoolkerstfeest werd op 2e kerstdag gevierd. In de kerk werd dan een grote, rijkversierde kerstboom neergezet. Als kind keek je je ogen uit. Zo veel grote ballen en zo veel lichtjes.

In mijn herinnering waren het echte kaarsjes, en ik denk dat dat wel klopt, want ik herinner me ook nog die emmer water onder de kerstboom.

Natuurlijk werd er lang van tevoren geoefend op de kerstliedjes die gezongen zouden worden, 'Stille Nacht heilige nacht' en 'De Herdertjes lagen bij nachte'.

Maar het meest spannende in de voorbereiding van het kerstfeest was, of je werd uitgekozen om in de volle kerk een Bijbeltekst "op te zeggen". Die tekst moest je dan uit je hoofd leren en stond op de kerkbank opzeggen. Een eervolle, maar heel spannende taak! Ik mocht een keer meedoen en herinner me die tekst nu nog: 'Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouden tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen (Jesaja 11: 1).



Het kerstverhaal werd verteld en ook een spannend vrij verhaal. Gelukkig was er tussen de beide verhalen een pauze kregen we een traktatie.

En dan... aan het eind van de viering kreeg je “Het Boekje” en de grote navelsinaasappel mee naar huis. Die twee hoorden bij elkaar.

Meestal was het boekje geschreven door W.G. van der Hulst, en ik weet nu waarom dat was!

Voor dit verhaaltje heb ik namelijk in Wikipedia gezocht naar gegevens over deze schrijver. W.G. van der Hulst sr. werd in Utrecht geboren op 28 oktober 1879 en overleed eveneens in Utrecht op 31 augustus 1963.

Hij was onderwijzer van beroep. Hoofd van een school in Utrecht. Daarnaast schreef hij boekjes voor de Nederlandse Zondagsschool Vereniging! Zijn eerste boek schreef hij in 1907: ‘Willem Wijcherts’.

Het boekje ‘Ouwe Bram’, één van mijn bewaarde boekjes, schreef hij in 1909.

Ik heb het deze maand opnieuw gelezen. Een dramatisch verhaal uit de tijd van toen. (Ik weet heel zeker dat ik dat boekje als 10-jarige niet heb begrepen!)

W.G. van der Hulst heeft stapels boeken geschreven. Ooit is uitgerekend dat er 11 miljoen boeken van hem over de toonbank zijn gegaan.

Zelf vond hij ‘Peerke en zijn kameraden’ zijn beste boek. Een aantal van zijn boeken is geïllustreerd door zijn zoon W.G. van der Hulst jr. die ook zelf boekjes heeft geschreven.

W.G. van der Hulst, waarschijnlijk roept die naam ook bij u nostalgische herinneringen op.

Ik weet inmiddels wel waarom en voor wie ik die boekjes bewaar, namelijk gewoon voor mezelf!

Truus Reinhoudt

Ledenadministratie

Wijzigingen van 15-10-2021 tot 15-11-2021

Overleden

22-10-2021: mw. J. Jansen-Okkema, Galjoenstraat 77, 8251 XW Dronten

Bedankt

Dhr. H. Dekker, Tarwehof 4, 8256 GK Biddinghuizen

Verhuisd

Mw. M.J.J van Marum-Kley, De wolken 17, 8254 AN naar Het Tussendek 37, 8251 EH Dronten

Op pad met Marion Reizen!

Schrijf u in voor één van onze dagtochten



Kaarsjesavond in de Orchideeën Hoeve

Een echte ouderwetse, gezellige en warme kerstfeer in de Orchideeën Hoeve.

De vele kerstverlichting, lantaarns en sfeervolle fonteinen creëren een magische kerstbeleving in de tuinen.

Aan het eind van de tuinenroute vindt u de gezellige kerstmarkt.

Vrijdag 10 december 2021

€ 22,50



Disney's Aladdin

Bent u klaar voor het wereldberoemde verhaal uit Duizend-en-één-nacht? De grote Broadway musical over de charmante straatdief Aladdin en de prachtige prinses Yasmin is al jaren een daverend succes in internationale theaters. Een wervelende show vol humor, kleurrijke kostuums en special effects.

Vrijdagavond 14 januari 2022

2e rang

€ 99,50



Demonstratie advocaat maken & museum uit grootmoederstijd

Leuke demonstratie advocaat maken en natuurlijk proeven!

Boer Gijs verteld boeiende en grappige verhalen bij zijn verzameling spullen uit grootmoederstijd.

Uiteraard krijgt u een lekkere lunch ter plaats en kunt u nog heerlijk buiten rondlopen of kijken in het kruidenierswinkeltje.

Dinsdag 22 februari 2022

€ 55,00

reserveer via www.marionreizen.nl

of telefonisch 0321-336239

Wij begroeten u graag in één van onze touringcars

Marion Reizen, De Tjonger 5, Dronten

Van de penningmeester

RABO ClubSupport

Ook dit jaar had de RABObank weer een financiële campagne voor het steunen van verenigingen en stichtingen.

De leden van de RABObank kregen 3 stemmen en daarvan kon maximaal 1 stem uitgebracht worden op één van de aangemelde verenigingen/stichtingen.

Wij als PCOB afd. Dronten hebben er ook aan mee gedaan en het resultaat is dat wij het mooie bedrag van € 547,46 tegemoet mogen zien.

Dit is toch een mooi resultaat ondanks dat de communicatie over deze actie door de Rabobank alleen digitaal werd uitgevoerd. Onze verwachting was dat dat ons veel stemmen zou kosten, maar dat blijkt dus alles mee te vallen.

In vergelijking met vorig jaar is de opbrengst zelfs iets hoger (was € 543,10).

Daarvoor onze hartelijke dank.

Volgend jaar hopen we weer aan deze campagne mee te doen en dan liefst met nog meer mensen die op onze verenging hun stem uitbrengen.

Telefonisch spreekuur voor reizen met het OV

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.

Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.

Telefonische spreekuren

Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur

Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!





Op de drempel van 2021 naar 2022

Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat luistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.

Sytze de Vries



Gelukkig

Nieuwjaar

COLOFON

Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl

Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405

E: baakvantoor@gmail.com

Bank: NL74RABO0348168098

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten



Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925

Voor vervoer

Lid Swb: Vacant

Lid Bdh: Vacant

Belastingadviseurs:

Hr. S. Burgstra, T: 313667

Hr. M. den Braber, T: 321929

Hr. Y. Hoekstra, T: 313028

Hr. D. Sijtsma, T: 06 464 444 04

Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon

Distr. Maandblad en Nieuwsbrief:

Dhr. G. Koetsier

Eurosingel 200

T: 337175

E: gkoetsier@solcon.nl

Ledenadministratie:

Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com

Commissie Lief en Leed:

Vacant

Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand.