

Van de voorzitter

Beste leden



In de afgelopen eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,4 miljoen in 2020. Het aantal 65-plussers bedraagt nu 19,8 % van de bevolking. Wij zijn dus met velen!

De kans op ouderdomsziekte en eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Ook zijn ouderen vaker kwetsbaar. Dit kan komen doordat wij wat minder snel worden, wat minder goed gaan onthouden en soms wat minder flexibel zijn.

Het is daarom belangrijk dat er instanties zijn die de belangen van ouderen behartigen, dus een hele goede reden om lid te zijn van de KBO-PCOB.

De KBO-PCOB heeft met het oog op de aanstaande Provinciale Staten Verkiezingen, een manifest opgesteld voor een Seniorvriendelijke Provincie.

Aan de hand van vier thema's biedt dit manifest concrete aanknopingspunten voor een seniorvriendelijk beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie voor ouderen mogelijk is! Maar om ook echt van invloed te kunnen zijn moeten wij natuurlijk wel gaan stemmen. Want die 3,5 miljoen stemmen doen er wel degelijk toe! Op 15 maart worden de Provinciale Staten Verkiezingen gehouden en kunnen wij weer naar de stembureaus gaan om onze stem te laten horen.

Vriendelijke groeten, Jacky Bertens

Programma 2023

Donderdag 16 maart

In maart is onze penningmeester weer terug van zijn reis naar Nieuw-Zeeland. Daarom vandaag, wat later dan u gewend bent, onze jaarvergadering.

Na het officiële gedeelte hebben wij een verrassend programma voor u in petto!

Donderdag 20 april

Vanmiddag heet onze lezing *“Schapengoed”*. Mevrouw Caroline Zonneveld vertelt ons op boeiende wijze over wol! Over alles wat je met wol kunt doen. Want voordat wij kunnen gaan breien moet er nog veel gebeuren! Zoals het scheren, wassen, kleuren en spinnen van de schapenvacht. Naast breien kan de wol ook verwerkt worden tot vilt.

Donderdag 25 mei

Vanmiddag krijgen wij bezoek van de Brandweer! Alles in het kader van brandveiligheid. Hoe kunnen wij brandrisico's herkennen? Verder krijgen wij te horen hoe wij onze woningen een stukje brandveiliger kunnen maken. Denk hierbij aan de keuken en de woonkamer.

In gesprek metAd van Wijlen,

de man die al vele jaren in stilte en op de achtergrond de website van onze PCOB Geldermalsen onderhoudt en bijwerkt.



Ad werd in juni 1944 geboren in Sprang Capelle (provincie Brabant) een korte tijd voordat men daar werd bevrijd. Zijn ouders hadden daar een loonbedrijf, dat is een bedrijf dat loonwerk verricht voor opdrachtgevers in de agrarische sector. Met zijn 2 broers en halfzus had hij daar een fijne tijd, altijd buiten spelen op het erf, maar ook meewerken in het bedrijf als dat nodig was. Na de lagere school ging hij naar de eerste Protestants

Christelijke HBS, het Willem van Oranjecollege, in Waalwijk. Zijn vader vond het belangrijk dat de kinderen gingen leren. Na 5 jaar behaalde hij zijn diploma en toen ging hij studeren aan de H.T.S. afdeling elektrotechniek, in 's-Hertogenbosch. Hij solliciteerde bij IBM, een bedrijf dat vooral bekend is vanwege de eerste IBM personal computer. Daar volgde hij eerst een cursus van een half jaar, alvorens hij ging werken bij de Customer Engineering Dienst en zich bezig hield met het installeren en onderhouden van computerapparatuur bij klanten, bijv. Philips, KLM, Rabobank, enz. In die tijd kwamen de computers net op de markt. Hij was in deze periode vaak in het buitenland.

Na een aantal jaren promoveerde hij bij IBM tot opleider bij de Technische Dienst en gaf hij cursussen aan medewerkers van Customer Services en was hij verantwoordelijk voor het beheer en de aanschaf van cursusapparatuur, enz

In 1979 maakte hij een groepsreis met de NCRV naar Engeland en aan boord van de North Sea ferry maakte men kennis met een alleenreizende jongedame genaamd Ria Heil, afkomstig uit Diepenveen. Ze sloot zich aan bij het gezelschap en van het een kwam het ander. In 1980 hebben zij zich verloofd en in 1981 zijn ze getrouwd. Ze gingen 5 jaar wonen in Lexmond – in het huis van zijn broer die die periode in het buitenland woonde - en daar werd zoon Martijn geboren

De afdeling IBM werd naar Utrecht verplaatst en Ad en gezin verhuisden naar Geldermalsen omdat het mogelijk was dicht bij het station te wonen. Hij werd daar o.a. secretaris van de Oranje Vereniging en van de Volkstuin-vereniging, penningmeester van de Gereformeerde Kerk en secretaris van het Algemeen Bestuur

van het CDA, afdeling Geldermalsen. Inburgeren was geen enkel probleem.

Na zijn pensionering werden die functies uitgebreid omdat er toen veel tijd vrijkwam. Hij werd docent bij Senior Web en gedurende 9 jaar hielp hij mensen aan huis die problemen hadden met hun computer. Bovendien kon hij veel tijd besteden aan zijn 2 meest geliefde hobbies, nl. aquarelleren en tuinieren. (Ria: hij maakt echt prachtige schilderijen). Zijn werk was regelmatig te zien op exposities in kerken, ziekenhuizen, gemeentehuizen en momenteel nog in Huis op Hemert in Ophemert.

Ad had een volkstuin en daar kweekte hij allerlei groentes en fruit, o.a. pompoenen.

Ad en Ria hebben veel gereisd, met voorliefde voor Scandinavië en voor treinreizen in de Alpen. Bezoeken aan musea waren voor hen een must. Oppassen op 2 kleinzoons is een feest.

Ad is al op 55-jarige leeftijd lid geworden van de PCOB omdat hij Belangenbehartiging voor ouderen van groot belang acht.

Ad en Ria, het was een genoegen om met jullie te praten en bedankt voor de gezellige ontvangst.

Ria van Soelen

Waarschuwing

Wordt u gebeld door iemand van uw bank die zegt dat uw geld, bankrekening of betaalpas in gevaar is? En dat u NU in actie moet komen want ze zien verdachte transacties en iemand probeert uw rekening leeg te halen. De stem klinkt buitengewoon betrouwbaar en u schrikt. Straks ben ik alles kwijt, wat nu? De oplichter maakt daar handig gebruik van en zal u geruststellen en zeggen dat ze u gaan helpen.....

Deze truc komt regelmatig voor en wij willen u er op wijzen dat Uw bank u NOOIT telefonisch zal benaderen. Als dit gebeurt, hang op en bel zelf uw bank om dit verhaal te controleren. U denkt “dit zal mij niet overkomen”, maar ze zijn zo geraffineerd dat het toch regelmatig lukt om de mensen op te lichten.

Is er apparatuur in huis die moet worden gerepareerd, bel een bekende en betrouwbare firma en ga niet in zee met een adres dat u op google hebt gevonden. De rekening die u ter plekke moet betalen kan astronomisch hoog zijn en u wordt geprest om die ter plaatse te betalen.

PAS OP VOOR OPLICHTERS.

Verslag van de PCOB bijeenkomst van 16 februari.

De voorzitter opent de middag en heet ons allen welkom in het bijzonder de spreker voor deze middag de heer Rinus Korteweg, en begroet weer enkele nieuwe leden.

De voorzitter spreekt een gebed uit, voor de mensen die getroffen zijn door de aardbeving. Als de aarde schudt op haar grondvesten zoals er nu gebeurt is in Syrië en Turkije. Zij vraagt een zegen voor alle getroffen en hulpverleners in het aardbevingsgebied, maar ook voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Dan volgen enkele mededelingen:

De volgende bijeenkomst is op 16 maart 2023: Jaarvergadering met een verrassingsprogramma!

Het zomerreisje is op 17 augustus 2023. Bestemming is nog onbekend maar men kan zich alvast bij Ria aanmelden.



Dan krijgt Rinus het woord. Hij vertelt dat hij 65 jaar geleden met zijn vader naar de voordelige films ging van Filmac op de Oude Gracht in Utrecht waar ook Cowboy films te zien waren.

En films van de Dikke en de Dunne van Stan Laurel en Oliver Hardy en ook natuurlijk Charley Chaplin, het waren stomme films maar waren heel erg geliefd.

Naast de opname studio was de banketbakker die filmtaarten verkocht, maar per abuis verkocht hij die ook wel eens aan zijn klanten, en dat ging toch mis, hij ging failliet .

Komisch was de film om in juni kerstbomen te verkopen, dat liep natuurlijk helemaal verkeerd af.



Na de pauze vertelde Rinus over Jim Finlayson, die speelde in 33 films van Laurel en Hardy. Van alle tegenspelers van Laurel en Hardy was deze kalende en besnorde Schotse driftkikker wel de bekendste. Hij werd op 27 augustus 1887 in het Schotse plaatsje Falkirk geboren. Na een

korte leertijd in de smederij van zijn vader zwalkte James Finlayson met een reizend toneelgezelschap over de Britse eilanden tot hij omstreeks 1910 de oversteek naar Amerika maakte. In 1956 is de laatste film gemaakt van de Dikke en de Dunne.

Tenslotte eindigt Rinus met good bye. Ondanks de belabberde geluidskwaliteit in de zaal was het een leuke middag waar we soms schuddebuikend hebben kunnen lachen

De voorzitter bedankt Rinus met een bon en een fles wijn.
Ria sluit de middag af met het gedicht: “De Spin Sebastiaan”
van Annie M.G. Schmidt. Een gedicht met een lach en een
traan.

Heidi Maat