

**Beste leden,**

Het jaar 2021 ligt achter ons en het nieuwe jaar 2022 voor ons als een onbeschreven blad papier. Wat zal het brengen? Dat is afwachten, want wij weten niet wat komen gaat.

Wij wensen alle leden folle lok, seine en sùnens ta.

De eerstkomende bijeenkomst met jaar- en financieelverslag zou op woensdagmiddag **19 januari** om 14 uur in Talma Hiem zijn,

maar vanwege de coronamaatregelen gaat deze middag niet door.

Het jaarverslag staat in de Nijsbrief. Het financiële verslag laat nog even op zich wachten. De kascontrolecommissie moet dit eerst gecontroleerd hebben. Zijn er leden die het bestuur willen completeren? Zo ja, neem dan contact op met de voorzitter.

Contributiebetalig

Graag de contributie voor 1 februari 2022 overmaken op bankrekening **NL43 RABO 0305 2672 05** ten name van PCOB Balk.

De contributie is even hoog als voorgaande jaren nl € 30 voor alleenstaanden/-gaanden en € 50 voor echtparen, samenwonenden. **Er komt geen acceptgirokaart.**

Wie al betaald heeft en wie via automatische afschrijving erin toegestemd heeft hoeft niets te doen. Dat wordt voor u geregeld.

Overleden

Freerk de Jong is op 92 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen de nabestaanden sterkte, troost en Gods nabijheid toe.

Tot besluit,

Zo noemen we de laatste regels van de Nieuwsbrief vaak. Maar vandaag willen we eigenlijk over het begin schrijven. Want voor ons allen begint het jaar minder vrij en vrolijk dan we hadden gewild. Het is niet anders. Zelfs na onze 3^e prik kunnen we nog niet spontaan overal naartoe. Ook onze gezellige jaarvergadering met bingo en leuke prijsjes en mooie bloemstukjes gaat niet door. Toch blijven we hoop houden, dat wens ik ons allen tenminste toe.

Hoop, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en samen een mooie middag beleven.

Ter bemoediging deze regels :

Het nieuwe jaar:

Met iedere dag geeft God ons kansen en ruimte om te groeien in aandacht en liefde voor elkaar, voor wie op onze weg komt.

We mogen fouten maken, want God ziet ons als Zijn kinderen.

Hij zal de deur naar Hem nooit sluiten. Hij ontvangt ons met open armen.

Wij danken God, dat Hij ons zijn aarde en alles wat leeft toevertrouwt om er iets goeds van te maken.

We hopen op een ontmoeting met elkaar in februari.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik

Jaaroverzicht 2021

Bijeenkomst 15 september



Pas op 15 september konden wij onze eerste bijeenkomst van 2021 houden. Dat deden we niet in Talma Hiem, maar in De Treemter vanwege de verwachte opkomst met een broodmaaltijd er achteraan. De opkomst was boven verwachting. Fijn dat jullie in zo'n grote getale kwamen opdagen.

Een woord van welkom, was er voor iedereen, die aanwezig was en in 't bijzonder onze muzikale gasten uit Noord-Holland 'Jong van Geest'.

IJsselmeercruise



Maandag 20 september was de IJsselcruise. Wat fijn dat er 52 personen meegingen en dat wij de boot helemaal voor onszelf hadden.

Het was mooi weer, zodat er ook nog een aantal leden op het bovendeck van het heerlijk zonnetje genoten.

We gingen in Wijhe aan boord en stapten in Doesburg weer van boord. We hebben genoten van deze mooie vaartocht over de IJssel.

Om 18 uur waren we terug in Balk. Met een voldaan gevoel keerden we huiswaarts.

Texel



In de oktobervergadering nam Jaap Veneboer uit Steenwijk ons mee naar het vogeleiland Texel. Wie als natuurliefhebber de naam Texel zegt, denkt meteen aan de vele vogelsoorten die op het eiland voorkomen. In deze lezing maakten we een rondreis langs de kustlijn en bezochten we de vele natuurterreinen die we tijdens deze reis zagen. Tevens werd er zo nu en dan een uitstapje naar het binnenland van Texel gemaakt, waar ook prachtige gebiedjes liggen. Bij Den Hoorn

kwam de veerboot in zicht. Dat was het einde van een prachtige natuurvoorstelling met schitterende foto's!!

Yde Jan van de Lageweg