

Programma Paasviering PCOB-Leeuwarden op 12 april 2022 in de Kurioskerk

14.30 u. Koffie/thee /koek geserveerd in de kerkzaal

14.45 u. Opening van de viering door voorzitter Gerrit Krol
gebed;

Muzikaal intermezzo door het Heeringa Orkest 2 stukken.

15.00 u. Thema van de viering: **'OP NAAR HET LICHT'**

De liturgie is verdeeld in 4 blokjes, verzorgd door ds. Doekele de Boer

I **Bevrijding....**

Samenzang: Gezang 1 uit het oude Liedboek

God heeft het eerste woord...4 coupletten

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord,
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.

II **De weg van Jezus....**

Zingen: Gezang 441 : 8 en 12 *Komt, laat ons voortgaan, kinderen!*

Komt, laat ons voortgaan, kindren!
De Vader staat ons bij.
Zou soms de last ons hindren,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking:
Hij maakt het goed met ons!

Wij moesten het maar wagen
_ 't is wel het wagen waard _
om niets meer mee te dragen
Dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!

.....**Muzikaal intermezzo**

III **Opstanding....**

Zingen: Gezang 217: 1-3-4 *Jezus leeft en ik met Hem!*

Jezus leeft en ik met Hem!	Jezus leeft! Hem is de macht.
Dood, waar is uw schrik gebleven?	Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hem behoor ik en zijn stem	Hij zal als de vorst der nacht
roept ook mij straks tot het leven,	mij tenakomt, voor mij strijden.
opdat ik zijn licht aanschouw, _	Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.	Dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
'Gij zijt al waar ik op bouw!'

Muzikaal intermezzo

Gebed door voorzitter Gerrit Krol

Slotzang: Lied 634: 1-2 *U zij de glorie*

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U alleen de eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Vervolgens wordt een drankje geserveerd.

Omstreeks 16.30 u. staan de taxi's klaar.

De leden van het Heeringa Orkest ondersteunen de samenzang.

Ds. Doekele de Boer houdt de meditatie.