

# *P C O B*

## AFDELING DINXPERLO

Opgericht 20 oktober 1992

Augustus 2021 nr. 6



**BELANGENBEHARTIGING VAN SENIOREN**

## **Zonder liefde ben je nergens**

Al kon ik nog zozeer  
in prachtige preken  
mijn redes afsteken  
en wist wijze woorden op ieder gebied  
maar had de liefde niet  
dan was het toch meer  
wat tromgekletter  
gezwets en geschetter  
had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet  
hoog van de toren  
al zong ik in koren  
de sterren van de hemel, het hoogste lied,  
maar had de liefde niet  
dan klonk het toch net  
als toeters en bellen  
ik had niets te vertellen  
had ik de liefde niet

Zonder liefde ben ik nergens  
zonder jullie stel ik niets voor.  
Had ik jullie niet bij me  
dan ging ik er aan onderdoor.  
Want liefde is echt  
en liefde is aardig  
is open, oprecht  
en eerlijk, rechtvaardig.  
't Is liefde die ziet  
hoe opnieuw te beginnen,  
die ieder verdriet  
ook de dood kan overwinnen.

bij 1 Korintiërs 13. Karel Eykman

## Zekerheid of twijfel

Wellicht hebt u ook enigszins verbaasd gekeken naar het plaatje op de voorkant van dit boekje. Verbaasd was ik wel toen ik op internet zocht naar een passend plaatje en daarbij de letters p c b o invulde. Het eerste wat ik te zien kreeg was deze afbeelding.

Wat moet ik hiermee, want ik kan het nog steeds niet koppelen aan onze PCOB.

Misschien kunt u dat wel en dan hoor ik graag wat u hiervan denkt of weet.

Toch zag ik er na een poosje wel een beetje symboliek in met name voor de situatie waarin we nu met z'n allen verkeren. Wat bedacht ik dan wel: corona verliest langzamerhand terrein en we kunnen ons weer wat meer veroorloven. Laat ik het zo zeggen: de molen met activiteiten van de PCOB mag weer gaan draaien en biedt ons weer kansen op fijne, informatieve middagen. Maar terwijl ik dit schrijf, bedenk ik ook dat we toch een rare zomer hebben gehad met wat wel en niet kon en wel of niet goed uitpakte. Het ene moment al heel lage besmettingscijfers en een paar weken later weer dik boven de tienduizend. Dus..... onzekerheid blijft over wat we wel of niet op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren.

Als bestuur kijken we uit naar een gezellige middag met verhalen over hoe u de coronatijd hebt beleefd. We begrijpen dat die verhalen heel verschillend kunnen zijn. Veel mensen zijn ernstig ziek geweest en anderen hebben zelfs te maken gehad met overlijden van familieleden of

vrienden. Maar we zijn ook benieuwd of u op een leuke, bijzondere manier of misschien wel heel creatief de afgelopen maanden hebt doorgebracht.

Maar nogmaals, het is nog steeds niet zeker dat we weer een fijne middag kunnen organiseren.

In een blad voor diakenen van de PKN las ik het gedicht dat u op pagina 10 kunt lezen. Kunnen vertellen over wat we meemaakten de laatste tijd is belangrijk, maar luisteren en meeleven is misschien nog wel belangrijker.

Goede groet,

Henk Wassink

## Uitnodiging

**dinsdag 21 september** in het Kerkelijk Centrum  
aanvang 14.30 uur.

**Jawel**, het bestuur heeft, na het beluisteren van de persconferentie van 13 augustus j.l. van minister-president dhr. M. Rutten, besloten om u na meer dan een jaar weer uit te nodigen voor een bijeenkomst. Deze bijeenkomst / uitnodiging geldt alleen voor leden van de PCOB afdeling Dinxperlo.

Bovendien stelt het bestuur een paar voorwaarden voor als u wilt komen:

- In de grote zaal van het K.C. willen wij **maximaal 40 gasten** ontvangen + de bestuursleden.

- Telefonisch aanmelden is nodig. U kunt dat doen bij Dick Keuper , tel. 0315 65 18 30  
f mobiel 06 308 598 68 en bij Gerrit Nijeboer, tel. 0315 65 32 13.  
Aanmelden kan t/m 18 sept.
- Wij mogen het niet aan u vragen, maar we stellen het op prijs dat u **wel** gevaccineerd bent als u komt en bovendien **geen** gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden op corona.
  - VOL IS VOL

Het programma is vooral gericht op ontmoeting en gezellig gesprek en op een verrassende opdracht die te maken heeft met de 20e eeuw.

**N.B.** Het is natuurlijk mogelijk dat de bijeenkomst niet door mag gaan. In dat geval wordt u door het bestuur tijdig geïnformeerd.

### **LIEF EN LEED.**

Gelukkig kunnen we weer mensen bezoeken, al houden we nog wel afstand. Allereerst moet ik nog melden dat Mevr. Woertman-Meinen op 31 mei vrij plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 74 jaar ze woonde aan de Nieuwstraat 64. Dhr. Hagers overleed op 5 juni op de leeftijd van 90 jaar, hij woonde aan de Bosmanslaan 57. De laatste maand van zijn leven verbleef hij in een verpleegtehuis in Groningen in de buurt van zijn dochter. Verder hebben er leden te kampen met ziekte. Dhr. Lammers heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen

evenals Dhr. Westerhof uit de Heurne en Dhr. Diersen uit Breedenbroek. Ook mevr. Veerbeek-Deunk is in het ziekenhuis geweest, ze is nu thuis aan het revalideren. Mevr. Böhme heeft in mei haar heup gebroken en er zijn complicaties. Op dit moment verblijft ze in een revalidatiecentrum in Enschede in de buurt van haar dochter. We wensen hen allemaal kracht voor een voorspoedig herstel toe, De volgende echtparen hebben in juli een huwelijksjubileum gevierd. Mevr. en Dhr. Nijeboer-Schreurs hebben op 7 juli hun 55 jarig huwelijk gevierd en op 14 juli Mevr. en Dhr. Diersen-Vreeman hun 60 jarig huwelijk. Op 5 augustus vierden Mevr. en Dhr. Wildenbeest-Jentink hun 55 jarig huwelijks jubileum en op 9 augustus Mevr. en Dhr. Herngreen-Jue hun 60 jarig huwelijk. Al deze paren van harte gefeliciteerd namens de PCOB. Dan willen we ook even stil staan bij de verjaardagen van de 80 plussers. Dhr. Diersen mocht op 3 juli zijn 85 ste verjaardag vieren en de Dhr. Keuper { ons bestuurslid } op 23 juli zijn 80 ste verjaardag. Haar 94 ste verjaardag mocht Mevr. Veerbeek-Luijmes vieren op 4 augustus. Al deze jarigen ook van harte gefeliciteerd. In lief en leed wensen we al deze bovengenoemde personen Gods nabijheid en zegen toe.

Gerda Keuper en Annie Veerbeek.

## Rijbewijs verlengen

Voor een afspraak met de keuringarts kunt u **contact opnemen** met dhr. Jan Meijnen, tel. 0543-476513, e-mail [a.meijnen@kpnplanet.nl](mailto:a.meijnen@kpnplanet.nl)

Keuringen worden elke maand gehouden in **Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.**

De kosten voor de keuring bedragen € 25,00.

**De datums** voor de komende maanden **in 2021** zijn:  
**28 aug., 18 sept., 16 okt., 20 nov., 11 dec. 2021**

## **Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement!**

Op **28 september** vindt er een groot Online Inspiratie Evenement plaats. Alle leden van de KBO-PCOB zijn hiervoor uitgenodigd.

Met verschillende trainingen, lezingen, leuke (digitale) groepsactiviteiten en natuurlijk een kleine borrel belooft het een feestelijke dag te worden.

Het gehele programma is vanuit huis te bekijken.

### ***Het programma***

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het teken van plotselinge eenzaamheid en een sociaal isolement.

Dit gaat ten koste van fysieke en mentale veerkracht.

Daarom organiseren we dit evenement, waarin de thema's zingeving, gezondheid, lichaamsbeweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bovendien introduceren we de KBO-PCOB Academie, een online platform waar we allerlei leerzame en leuke programma's

aanbieden. Het wordt dé digitale ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verzamelen om elkaar te inspireren en te helpen!

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda!

## **Veilig en gezond blijven fietsen?**

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners van 60 jaar en ouder van de gemeente Aalten **de workshop 'Het Nieuwe Fietsen'**. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen? In de workshop 'Het Nieuwe Fietsen' delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen. Aan de hand van informatieve filmpjes, foto's en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike? Deelname is gratis.

De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Aalten en vindt plaats op

**dinsdag 21 september a.s. van 09.30 – 12.00 uur in 't Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121 RA Aalten.**





## Wel Aanmelden

Inwoners uit de gemeente Aalten die geïnteresseerd zijn in de workshop 'Het Nieuwe Fietsen' kunnen zich aanmelden via

[www.vvn.nl/opfriscursussen](http://www.vvn.nl/opfriscursussen) of door een e-mail te sturen naar [steunpuntoost@vvn.nl](mailto:steunpuntoost@vvn.nl) o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.

Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.

**Wel vooraf aanmelden!**



## Zaligsprekingen voor vrienden van de bejaarden.

Zalig zij, die begrip tonen voor mijn haperende stem  
en mijn bevende hand

Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn oor zich moet  
inspannen om op te vangen wat zij zeggen.

Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen niet zo best  
meer zijn;  
dat mijn begrip niet zo snel meer is.

Zalig zij, die de andere kant op kijken  
toen ik koffie op tafel morste.

Zalig zij, die met een vrolijke glimlach eens een poosje  
ophouden met praten.

Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al  
twee keer verteld!”

Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen weer  
in mijn geheugen terug te roepen.

Zalig zij, die mij laten voelen,  
dat zij mijn leven respecteren.

Zalig zij, die allen die mij de laatste dagen van mijn  
reis naar het Eeuwig Huis op allerlei  
manieren makkelijk maken.

Uit: ‘Het diaconaat’ blad voor diakenen H.W.

# P C O B

## AFDELING DINXPERLO

### SOBA Fietstochten

Soba= Samenwerkende OuderenBonden Aalten (en Dinxperlo)

Al heel wat jaren zet de SOBA in de zomer fietstochten uit. Door corona kon dat vorig jaar niet, maar dit jaar gelukkig weer wel.

Er zijn weer prachtige routes uitgestippeld in de omgeving van Aalten met zelfs uitstapjes in Duitsland. Onderweg is een pauzeplek waar u wat frisdrank en een appel krijgt.

Twee zijn er al geweest ( 4 en 11 augustus) en de overige data zijn

18 augustus 25 augustus , 1 september en 8 september.

Het zijn steeds tochten van ongeveer 25 km.

U kunt tussen 13.30 – 14.00 uur starten vanaf de R.K. kerk in Aalten en daar krijgt u ook de te fietsen route.

De kosten bedragen € 3,00 p.p. ( Graag contant betalen)

Aan het eindpunt wacht u nog een kopje koffie / thee met een lekkere snee krentenbrood.

Sorry voor deze late berichtgeving. H.W