

Van de voorzitter

HOOP

Kriebelt het bij u ook? Ik bedoel de lente. De felle zonnestralen. De bloesem aan de bomen. De bloeiende lentebloemen. In de polder genieten we van de bloeiende bollenvelden. Prachtig, het palet van kleuren. We willen naar buiten, genieten, ontmoeten, een praatje maken. De corona is nog spelbreker. Hoelang nog blijven de maatregelen van kracht? Maar ja, blijf volhouden. Vaccineren is de uitweg naar het normale leven. Zonder beperkingen elkaar ontmoeten. Het bestuur van PCOB Dronten kan niet wachten om de deuren van het kerkcentrum Open Hof te openen. U begrijpt, wanneer de maatregelen het toestaan, het bestuur de maandelijkse ledenmiddag gaat organiseren.

HOOP geeft een gevoel van een positieve verwachting. De scholier, die na een moeilijke examenvoorbereiding, het diploma in ontvangst mag nemen. De werkers in de zorg verlangen naar een normale situatie. Zij zijn met hun werkzaamheden vaak over het randje gegaan. Hulde voor deze medewerkers. De alleenstaande, die hoopt om vandaag een stem te horen. Deze abnormale tijd brengt ook mooie initiatieven voort, zoals het digitaal koffiedrinken, de belcirkels. Het levert onverwachte ontmoetingen op. Liefde of genegenheid die opbloeit tussen mensen, ook van gevorderde leeftijd.

HOOP is licht op het einde van de tunnel. De laatste tijd hoor je deze uitdrukking veelvuldig. We bedoelen, wegekomen uit de corona. En nu moet ik denken aan Hemelvaart en Pinsteren. Hemelvaart is voor mij het feest van het hemelse licht. Als kind was het eenvoudig. Jezus stapt op een wolk. De discipelen keken hem na. Daarna gingen de discipelen verder met hun leven. Ik deed dat ook. Wij doen dat allemaal. Na het verlies van een geliefde gaat, ondanks het grote gemis, het leven verder. De wolk is een beeld voor de aanwezigheid van God. Jezus wordt opgenomen in de aanwezigheid van God, en hij doet dat zodat wij ook deel kunnen nemen

aan die aanwezigheid. Voor mij betekent dat dat ik meer kan dan ik denk, dat dingen die ik niet zie er toch zijn, en dat er altijd mogelijkheden tot verandering en vernieuwing is. Dat is voor mij en ik hoop voor u een belofte. Hij stuurt zijn Geest!!!!

Vreugdevol Pinksteren gewenst.

Het bestuur ontving het droevige bericht van het overlijden van de heer Jaap Langendoen uit Swifterbant. Jaap is overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval. Een bericht van meeleven is namens PCOB Dronten door het bestuur aan zijn vrouw Riet en de kinderen overgebracht. Jaap was vele jaren voorzitter van PCOB Dronten. Hij was ook vele jaren ledenraadslid van de landelijke vereniging PCOB. In deze nieuwsbrief leest u een "in memoriam".

Wij hebben Jaap gezien en gekend en nu moeten we hem toevertrouwen aan U. Heer, laat hem leven in uw Licht, geborgen in uw handen.

In memoriam Jaap Langendoen

Op maandag 29 maart 2021 is onze oud-voorzitter Jaap Langendoen aan de gevolgen van een ernstig verkeersongeval overleden. Hij is 74 jaar geworden. Met grote dankbaarheid denken we aan zijn jarenlange inzet voor de PCOB-afdeling Dronten als voorzitter. Maar zeker ook aan zijn niet aflatende inzet voor verdere samenwerking met de KBO in Dronten. Hij was ook enkele jaren actief in de landelijke PCOB-ledenraad.

Als bezorger van het magazine en de nieuwsbrief in een gedeelte van Swifterbant en als belastinginvuller was Jaap nog steeds actief voor de PCOB

Jaap was een 'mensenmens', een verbinder, altijd beschikbaar voor een praatje en/of een goed gesprek. Een mens waarop je kon rekenen!

Zijn plotseling overlijden in de week voor Pasen is moeilijk te bevatten.

Wij denken aan zijn vrouw Riet, zijn kinderen en kleinkinderen die zo plotseling afscheid moesten nemen.

In de afscheidsdienst klonk het lied: "Ga met God en Hij zal met je zijn".

In de wetenschap dat we daarop mogen vertrouwen wensen we Riet, zijn gezin, en allen die van Jaap hebben gehouden troost en bemoediging toe van God en steun van de mensen om hen heen.

Namens het bestuur, Truus Reinhoudt, secr.

Een herinnering aan de oorlog

Tijdens de viering van de 94^e verjaardag van mijn moeder raakte ik in gesprek met een buurman/vriend van mijn moeder. We kregen het over muziek en hij vertelde me over zijn herinneringen aan het Wolgalied. Omdat het verhaal me ontroerde heb ik gevraagd of hij het me op een rustig moment nog eens wilde vertellen en of ik het dan op mocht schrijven. Zijn antwoord: Heel graag! Een tijdje later ben ik bij hem op bezoek gegaan en toen heeft hij me diep ontroerd nogmaals het hele verhaal verteld. Ik heb het op opgeschreven, hij heeft het gelezen en gezegd dat het zo goed was.

Ik heb hem na het overlijden van mijn moeder nooit meer gesproken, maar zijn verhaal heb ik bewaard.

Nog altijd ontroert het Wolgalied me...

Een waar gebeurd verhaal, opgeschreven op 16 juli 2012 door Truus Reinhoudt

1944

Als jongen van 16-17 jaar (in augustus 1944 werd ik 18), werkte ik “verplicht vrijwillig” voor de Wehrmacht in Schoorl en Bergen aan Zee in Noord-Holland. Ik werkte daar omdat ik als werknemer van de “Amsterdamse Ballast” aan het werk was gezet als smeerjongen op een dragline. Een dragline werd destijds bemand door een machinist en een smeerjongen.

Onze opdracht was om ‘tankvallen’ te graven. Deze tankvallen, het waren eigenlijk diepe grachten waarin een tank zich vast zou rijden, waren bedoeld om de opmars van de geallieerden tegen te houden. Een heilloos plan bleek later.

Het werk aan de tankvallen moest dag en nacht doorgaan en daarom werd de dragline ‘s nachts verlicht met een sterke lamp. Dit dag en nacht doorwerken duurde tot het bombardement... Daarna werd er alleen overdag gewerkt maar dan wel 7 dagen per week.

Het werk was zo geregeld dat een machinist 1x per twee weken op zaterdag en zondag naar huis mocht. In het weekeinde mocht ik de machinist daarom wel eens vervangen en zelf de dragline besturen. Smeerjongens werden dan ingezet als machinist...

Na een tijdje was duidelijk dat de tankvallen nooit zouden werken en werden we ingezet voor ander werk.

We moesten loopgraven graven op het terrein waar Russische soldaten krijgsgevangen werden gehouden. Er moest een netwerk van loopgraven worden

aangelegd van bunker naar bunker. De Russische krijgsgevangenen werden zelf ook ingezet bij het graven van deze loopgraven. Ze mochten niet met ons in contact komen en werden daarom in een apart gedeelte aan het werk gezet. Deze Russische krijgsgevangenen droegen Duitse uniforme kleding.

In de bunkers woonden ook Russen die vrijwillig voor het leger hadden getekend. Dat waren meest Mongolen. Van hen herinner ik me dat we ze later hebben leren fietsen.

Na verloop van tijd werd het regime voor de echte krijgsgevangen een beetje versoepeld en mochten ze op zondag met drie mensen tegelijk een eindje wandelen in Schoorl. Niemand haalde het in zijn hoofd om te deserteren want de instructie was duidelijk: Als jullie niet terug komen schieten we jullie maats dood... Tijdens deze wandelingen kwamen we elkaar soms tegen. We konden helaas niet met elkaar praten omdat we de taal niet spraken.

Op een zondag kwam een groepje van drie Russische soldaten naar me toe. Ze wezen naar een huis en maakten draaibewegingen met hun vinger. Ik begreep niet wat ze bedoelden en liep met ze mee naar het betreffende huis. Binnen hoorde ik muziek. De soldaten bleven maar met hun vinger draaien en maakten duidelijk dat ze naar die muziek, waarschijnlijk een grammofoonplaat, wilden luisteren.

Uiteindelijk heb ik aangebeld en ze mochten binnenkomen.

Ik kende het lied dat we hoorden toen nog niet, maar eenmaal binnenkwam er opeens een heleboel emotie los. Bij de Russische soldaten liepen de tranen over hun gezicht. Ze wezen op hun borst waar de Duitse adelaar op hun kleding was bevestigd en maakten duidelijk dat op hun kleding weliswaar de adelaar was bevestigd maar dat deze muziek, het Russische "Wolgalied" hun **hart** raakte.

Pas veel later toen ik het Wolgalied een keer in een Nederlandse vertaling had gehoord begreep ik dat deze mannen verteerd werden door heimwee en begreep ik wat het lied op dat moment voor hen betekende.

Het Wolgalied heeft ook voor mij inmiddels een diepe betekenis gekregen en het ontroert me nog steeds. Het lied houdt nu nog, zoveel jaren later, de herinnering aan deze Russische soldaten levend.

Ik heb van één ding spijt, en dat is dat ik er destijds nooit aan heb gedacht om een adres te vragen. Hoe zou het hen verder zijn vergaan? Ik zal het nooit weten.

Het Wolgalied (vertaling internet):

Er staat een soldaat aan het Wolgastrand.
Houdt de wacht voor zijn Vaderland,
in een donkere nacht alleen en ver weg.
Hij ziet geen maan, geen ster.
Roerloos stil zwijgt de steppe.
Er komt een traan in zijn oog
en hij voelt dat het aan zijn hart knaagt
als een mens verlaten is.

Hij klaagt en hij vraagt:
"Bent U daarboven mij vergeten?
Mijn hart snakt naar liefde.
U hebt zoveel engelen bij U-
Stuur er toch één daarvan naar mij!
Bent U me daarboven vergeten?
Mijn hart snakt naar liefde.
U hebt zoveel engelen in de hemel
Stuur er toch ééntje naar mij..."



Ledenadministratie

Wijzigingen van 15-03-2021- t/m 15-04-2021

Verhuisd

Mw. J. v.d. Meulen-Batenburg,
Gerstehof 7, 8256 GJ Biddinghuizen
naar De Tas 38, 8256 HL Biddinghuizen

Bedankt

Per 01-04-2021: mw. B. v.d. Hoop-
Meeuwis, Het Kompas 5, 8251 CD
Dronten



Zweedse Puzzel

© Puzzelbureau Creaataal, Schijndel

roelbank geval		2		vermindering															
gedroogd zeewier		Britse lucht- macht vergelijding		4	steek- wapen			automeerk				3							
Griekse volksdans zangroot					ruzie			Schotse rok binnen- kort				6							
in zeer goede conditie		rivier in Venezuela			zoete aardappel			toestem- ming meubel- stuk											open strook in een bos
materie		hooimijt dicht bij elkaar			wonderlijk			loopvogel											
plaats in Portugal stuk hout		1			bureau														
nood- signaal kerkelijk gebruik					gebladerte bos														
beproeft		zijn vier v.d. Donau																	
zuivel- product																			
zegeteken																			
voor- spoed																			
tegenschlag Belgische zanger																			

Breng de letters uit de gelijkgenummerde hokjes over naar de hokjes hiernaast. Dit is de oplossing.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90

Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar <https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief> om deel te nemen.

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepassing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl

Rijbewijskeuring



www.rijbewijs-keuring.com

Rijbewijskeuringen vinden plaats op: **12 mei, 25 mei, 9 juni en 22 juni enz.**

Denkt u er aan uw lidmaatschapspasje of adresstrookje mee te nemen om de korting te verkrijgen?!

Voor informatie of een afspraak belt u **06-20670105** of **06-10329560** op werkdagen tot 17.00 uur of zie www.rijbewijs-keuring.com

Met vriendelijke groet,

Bea Schultze



COLOFON

Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl

Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405

E: baakvantoor@gmail.com

Bank: NL74RABO0348168098

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten



Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925

Voor vervoer

Lid Swb: Vacant

Lid Bdh: Vacant

Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560

E: www.rijbewijs-keuring.com

Belastingadviseurs:

Hr. S. Burgstra, T: 313667

Hr. M. den Braber, T: 321929

Hr. Y. Hoekstra, T: 313028

Distr. Maandblad en Nieuwsbrief:

Dhr. G. Koetsier

Eurosingel 200

T: 337175

E: gkoetsier@solcon.nl

Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon

Ledenadministratie:

Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com

Commissie Lief en Leed:

Vacant

Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand.