

Gids voor

de **stille week**

en **Pasen**

2021



PCOB Souburg/Ritthem

28 maart Palmzondag



Palmzondag

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer,
Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.
Zal nu de aangename tijd beginnen
en neemt voorgoed de vijandschap een keer?

De eigenmacht van mensen is nog groot;
het lijfsbehoud verblindt ons aller ogen.
Dat hier Gods weg gegaan wordt blijft verborgen
en loopt gehoorzaamheid aan Hem dan dood?

Door dezer dagen heen voert ons de weg
van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.
Waar rondom Hem verraad en leugen strijden
wordt Hij ons als de waarheid aangezegd.

Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed.
Hij maakte het tot drager van het leven.
Wij mogen hoopvol ons op weg begeven
totdat Hij komt als koning. Wees gegroet!

Sytze de Vries

29 maart maandag

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

30 maart dinsdag

*Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Wij dwaalden rond als schapen,
maar de wandaden van ons allen
liet de Heer op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
Hij werd verbannen uit het land der levenden.*

uit Jesaja 53

31 maart woensdag

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Johannes 12: 24

1 april Witte donderdag

Toen aan Johannes de Doper gevraagd werd of hij de Messias was, was zijn antwoord duidelijk: “Nee”. “Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken”. Daarmee doelde Johannes op Jezus dé Messias.

Jezus komt bij Johannes om gedoopt te worden en als Hij gedoopt is daalt de Heilige Geest in de gestalte van een duif op Hem neer en is een stem uit de hemel te horen:

“Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde”.

Een paar jaar later, op de avond voor het verraad dat tot Zijn kruisiging en dood leidt, houdt Jezus met zijn leerlingen de maaltijd. Dan legt Hij Zijn bovenkleed af, slaat een linnen doek om en giet water in een waskom. Hij wast de voeten van Zijn leerlingen en droogt ze af met de doek.

Jezus - belangrijker dan Johannes de Doper - voelt Zich niet te goed om het meest nederige werk op te knappen.

“Als Ik, jullie Heer en Meester, je de voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven”.



2 april Goede vrijdag



Ik hield mijn schuldig hoofd gebogen naar de grond
toen ik op Golgotha onder Uw kruishout stond;
ik zag soldaten, spottend en verveeld,
ik zag Uw klederen verdobbeld en verdeeld,
ik zag de priesters, vol van grondeloze haat,
ik zag alleen maar onverschilligheid en kwaad;
ik zag Uw moeder - een zwaard ging door mijn ziel,
ik zag Uw bloed dat drupp'lend naar beneden viel;
en toen U riep: "Mijn God, waarom verlaat Gij Mij?"
en 't donker viel, dacht ik: nu word ik nooit meer blij -
hoe lang duurt de verschrikking nog van deze nacht?
Toen riep Uw stem het licht terug: "Het is volbracht!"

Nel Benschop

3 april Stille zaterdag

“Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht”.

Maar of het werkelijk zo'n stille zaterdag geweest is?

In de hoofden en harten van leerlingen van de gestorven Jezus zal het wel gestormd hebben. De gebeurtenissen van de laatste dagen zullen als een film meerdere malen hen door het hoofd gespeeld hebben.

Hoe kan het: een enthousiaste volksmenigte die “Hosanna” jubelt en Jezus een glorieuze intocht in Jeruzalem bereidt en een paar dagen later roept het volk “Aan het kruis met Hem”? En dan ook nog het slappe optreden van Pilatus, die liever goede vrienden met de keizer blijft dan recht te doen.

De leerlingen hadden Jezus toch gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan? Dat zou veel te gevaarlijk zijn! Dat Hij aankondigde dat Hij daar zou lijden en sterven, wilde er bij hen niet in. “Dat verhoede God”, had Petrus geroepen.

En daar zaten ze nu, denkend: als nou dit.... of als we nou maar dat... De gedachten en herinneringen tuimelden over elkaar heen.

Van écht tot rust komen, kwam het die sabbat niet.

En Petrus had ook nog zo zijn gedachten. Hij had verzekerd Jezus niet in de steek te laten en hij had het voor zijn Meester opgenomen en een lid van het arrestatiepeloton verwond.

Maar niet zoveel later toen hém het vuur aan de schenen werd gelegd, beweerde hij bij hoog en bij laag niets met die Jezus te maken te hebben. Als ik nou maar.....

Stille zaterdag - een dag van bezinning.

Bekende woorden van Jacob Revius zouden daarbij kunnen helpen:

't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten.....

Ik ben 't, o Heer, ik ben 't die u dit heb aangedaan.....

4 april Paaszondag

O vlam van Pasen steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, die voor geen zonde zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

De Vader laat niet in het graf
een kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond -
het gaat als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood -
zie hier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

Zie hier het licht van lange duur,
zie hier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen, steek ons aan -
de Heer is waarlijk opgestaan!

tekst: A.F. Troost

melodie:

Daar juicht een toon.....



5 april Tweede paasdag

Nu zal het leven
als een bloemknop opengaan.
In de woestijnen zullen rozen bloeien,
want zie, de Heer is
waarlijk opgestaan.
Mijn beker zal van vreugde overvloeien.

Wij zullen juichend
door de paarden poorten gaan.
De gouden straten
zullen wij betreden,
want zie, de Heer is waarlijk opgestaan:
wij zullen leven
tot in eeuwigheden.

Enny IJskes-Kooger

De opgestane Heer tot Maria: "Houd Mij niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar Mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar de Vader, die ook jullie Vader is, naar Mijn God, die ook jullie God is".

Johannes 20: 17