

Februari 2021

**NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN**



Van het bestuur

Het nieuwe jaar heeft inmiddels alweer een maand haar intrede gemaakt. Wij hebben een jaarwisseling achter de rug die met aanzienlijk minder lawaai en dat is op zich mooi, maar wat moesten wij wennen aan de nieuwjaarswensen van onze geliefden en goede vrienden zonder een stevige handdruk of een omhelzing

Alles is anders gegaan dan wij gewend waren, een nieuwjaarsrede van de Burgemeester in de Stad Nijkerk, persoonlijke initiatieven van veel burgers, onze nieuwjaarsbijeenkomst niet gehouden enz, enz. Zo is er nog meer op te noemen maar voordat wij het weten komen wij dan weer in een neergaande spiraal.

Op het moment dat ik dit schrijf heeft de Minister-President net weer een verlenging van de lock-down tot 9 februari aangekondigd en dat verplicht ons nog een periode de bekende regels in acht te nemen. Onrust genoeg ondanks dat de inenting met het vaccin gelukkig is begonnen. Dit geeft in ieder geval wat hoop naar de toekomst. Helaas betekent het onder de huidige omstandigheden dat wij elkaar voorlopig nog niet kunnen ontmoeten. Niettemin houden wij de moed erin en zullen zeker zodra er mogelijkheden komen ontmoetingen gaan regelen.

Dat een eerste bijeenkomst dan ook een feestelijke moet zijn laat zich raden en als bestuur zijn wij daarover al aan het nadenken. Tussendoor een vraag aan al onze leden, het zou fijn zijn als u ideeën heeft voor een feestelijke eerste bijeenkomst dan niet wachten maar meteen doorgeven aan het bestuur!!!



Wij blijven daarom volop aandacht geven aan de belangen van ons als ouderen. Ook landelijk wordt er door de KBO/PCOB veel aandacht gevraagd voor verscheiden actuele onderwerpen. Enkele daarvan zijn: aandacht voor het voorrang verlenen van het vaccineren van ouderen waarbij men de strategie voorstaat dat de kwetsbare ouderen eerst gevaccineerd worden en aansluitend de minder kwetsbaren. Ook het probleem van de stapeling van de eigen bijdragen vraagt een andere aanpak en het extra belastingen van woningeigenaren is een slecht idee voor met name de ouderen waarvoor de woonlasten een te zware belasting zijn in deze moeilijke perioden, uiteraard niet alleen voor woningeigenaren maar ook zeer zeker voor de ouderen in huurwoningen.



Al met al geeft dit ook weer eens aan hoe belangrijk het is dat belangenbehartiging voor ouderen plaatsvindt en velen dus lid zouden moeten zijn/worden van deze organisaties. Misschien dit als leden van de PCOB nog eens door te geven aan leeftijdgenoten c.q. je eigen kinderen die de seniorenleeftijd inmiddels bereikt hebben.

Van harte spreek ik de wens uit dat het corona virus aan banden gelegd mag worden en wij een toekomst tegemoet mogen gaan waar ontmoeting weer een belangrijke plaats inneemt. In een apart hoofdstukje kom ik daar nog even op terug met wat meer woorden.

Een hartelijk groet van uw voorzitter namens het bestuur,
Jaap Roele

Nieuwjaarsrede 2021

Even een herinnering oproepen wanneer je aan de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst denkt. Wij beginnen met elkaar hartelijk te groeten en met een handdruk elkaar een gezegend, voorspoedig en gelukkig nieuwjaar te wensen. Met koffie of thee en iets lekkers ontmoeten wij elkaar, zingen een psalm of gezang en lezen een stukje uit de Bijbel met natuurlijk een paar woorden van de voorzitter en een gebed, noemen de namen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en houden een moment stilte.....

Dan kijken wij terug naar het achter ons liggende jaar en kijk vooruit naar het nieuwe jaar. Vol met plannen enz.

De voorzitter houdt een jaarrede en dan is er pauze. Met een drankje en veel hapjes is dit het gezelligste moment van de bijeenkomst waar wij volop tijd voor elkaar nemen. Na de pauze is er een ontspanning door een bijdrage van enkele leden zelf of iemand die een voordracht of b.v. leuke schetsjes houdt.... Wij sluiten af met een dankgebed en zingen het inmiddels bekende PCOB lied of een gezang.

En dat hebben velen van ons dus gemist dit nieuwe jaar. Geen terugblik en helaas nog geen vooruitblik.

Van harte hoop ik op de eerste plaats dat wij het dit jaar weer mogen houden met elkaar. Wij gaan ons best doen zodra er weer "licht aan het eind van de tunnel" blijkt te komen, hoewel zoals al eerder gezegd wij als bestuur bezig blijven en zo goed mogelijk bewapend zijn met allerlei ideeën. (ook door de leden aangedragen hoop ik)



Een bekende regel in een gezang is: WAT GOD DOET DAT IS WEL GEDAAN

Dat mag onze hoop en verwachting zijn voor de tijd die voor ons ligt. Hij maakt alle dingen nieuw en wat Hij beloofd heeft zal Hij ook doen, denk daarbij maar aan het lied waarmee ik afsluit. Zegen en gezondheid voor ons allen is mijn vurige wens en bede.

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.,
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn geest
omspant,
volvoert Zijn hand.

Jaap Roele, voorzitter



Zij die ons ontvallen zijn in het jaar 2020

Zoals wij gewend waren werden de ons ontvallen leden op de nieuwjaarsbijeenkomst genoemd en herdacht met een minuut stilte. Helaas kon dat niet dit nieuwe jaar. Toch willen wij hen gedenken op deze wat onpersoonlijke wijze en tevens de nabestaanden bemoedigen met de wetenschap dat hun namen genoemd zijn. Het missen van een geliefde doet pijn en hopelijk mag onze bede dat dat God zijn nabijheid toont u tot troost zijn.

<i>Naam</i>	<i>Woonplaats</i>	<i>Overleden</i>	<i>Leeftijd</i>	
Dhr. G.	Worst	NIJKERK	11-01-2020	76
Mevr. H.G.F.	Kinket- de Vries	NIJKERK	13-01-2020	84
Mevr. D.E.	Verschoor-Aarnink	NIJKERK	24-01-2020	93
Dhr. H.S.	Nijenhuis	NIJKERK	01-02-2020	84
Dhr. H.H.	Eggenkamp	NIJKERK	01-02-2020	90
Dhr. W.	Rozendaal	HOOGLANDERVEEN	20-02-2020	90
Dhr. G.C.	Lokhorst	ACHTERVELD	12-03-2020	79
Mevr. T.F.J.	Lieberom	NIJKERK	07-04-2020	85
Dhr. J.	Scholtus	NIJKERK	10-04-2020	84
Dhr. H.	Renkema	NIJKERK	18-06-2020	89
Mevr. C. van de	Kraats-van Hierden	NIJKERK	21-06-2020	80
Dhr. P.H.	Doornekamp	NIJKERK	23-06-2020	84
Dhr. C.J. van	Essen	NIJKERKERVEEN	27-06-2020	87
Dhr. R.	Timmerman	HOEVELAKEN	28-07-2020	84
Dhr. C.A. van de	Kraats	NIJKERK	28-07-2020	81
Dhr. J. de	Jongste	NIJKERK	14-08-2020	85
Dhr. G.F.	Callenbach	NIJKERK	18-08-2020	87
Dhr. F.	Schimmel	HOEVELAKEN	24-09-2020	77
Mevr. H.	Mostert-Bos	NIJKERK	24-10-2020	86
Dhr. R.	Snijder	NIJKERK	09-11-2020	89
Dhr. A.	Wennink	NIJKERK	20-11-2020	86
Mevr. W.	Graber-Foppen	NIJKERK	29-11-2020	88
Mevr. E. van	Beek-Worst	NIJKERK	05-12-2020	88
Mevr. B. van	Hell-van de Kamp	NIJKERK	28-12-2020	90

Van de penningmeester

Het afgelopen kalenderjaar 2020 is een bijzonder jaar geweest, zeker voor een ouderenorganisatie als de PCOB. Na de eerste twee maanden hebben wij als leden elkaar niet meer ontmoet en gesproken, uitgezonderd dan de keren dat je elkaar tegenkwam in de supermarkt, op straat of op de markt. Hopelijk wordt dat gauw anders en beter.

Voor mijn werk als penningmeester en ledenadministrateur een – te – rustig jaar. Amper mutaties of het moest zijn het aantal overledenen en anderszins opzeggingen door vertrek naar elders vaak een verpleegtehuis bijvoorbeeld. Heel weinig nieuwe leden, waardoor het totale ledenaantal jammer genoeg wel is afgenomen. De uitgaven zijn er ook door beïnvloed, een stuk lager dan normaal, een enkele actie, nieuwjaarswenskaarten of presentjes voor de



vrijwilligers die iets meer kostte uitgezonderd. Onze verenigingsreserves zijn er iets door toegenomen. Kunnen we in de toekomst een beetje royaler zijn, ook niet verkeerd.

De contributies, dezelfde bedragen als vorig jaar, 32 euro voor individuele leden en 52 euro voor een leefgemeenschap, worden binnenkort weer geïnd zoals gebruikelijk. Bij dit Nieuwsbulletin zijn facturen bijgesloten voor de leden die zelf de contributie overmaken. De automatische betalingen volgen begin februari.

De actuele cijfers over 2020, exploitatierekening, ontvangsten en uitgaven en de balans volgen later. Dan zal ook de begroting worden gepubliceerd en behandeld. Of dat op een officiële jaarvergadering kan plaatsvinden: we weten het nu nog niet, hopelijk wel. U hoort daar later uiteraard van.

Als alles weer normaal is de mouwen opgestroopt en aan het werk. Samen zorgen dat ons ledental weer iets kan toenemen en elkaar terugzien.

Piet Helmus, penningmeester/ledenadministrateur.

Handig maar ook lastig

Je kunt via de computer en op internet steeds meer regelen. Dat is handig. Maar ook lastig als je hier geen of weinig ervaring mee hebt.

De Bibliotheek helpt je verder. Met cursussen voor computers en internet.

De cursussen zijn gratis. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.



Leren omgaan met de computer

In de cursus leer je werken met computers en internet. De cursus is voor iedereen die nog geen ervaring heeft met computers



Websites van de overheid

In de cursus leer je omgaan met de websites van de overheid. De cursus is voor iedereen die al een beetje ervaring heeft met internet.

Mocht je interesse hebben, bel dan naar Mandy Smink. Tel 06 42183157

Bezorgers gezocht

Voor de bezorging van de nieuwsbrief en het maandmagazine heb ik niet genoeg bezorgers. Twee bezorgers hebben aangegeven te willen stoppen in verband met het bereiken van een hoge leeftijd. Inmiddels heb ik voor 1 wijk een bezorger gevonden.

Voor de andere wijk heb ik nog niemand. Het gaat daarbij om de wijk waar o.a. de Samuel Gerssenlaan, Van der Meerstraat, Rijstegoed, en De Bongerd in zitten. Zo'n 28 adressen.

Aan de leden wil ik vragen of iemand zich beschikbaar wilt stellen een wijk op zich te nemen. Het gaat om 1x per maand met uitzondering van de maanden juli en december.

Er kunnen zich meerdere personen aanmelden voor bezorging. Deze personen komen dan op een wachtlijst. Ik wil graag een wachtlijst samenstellen aangezien meerdere bezorgers op leeftijd zijn, die op een gegeven moment willen stoppen vanwege hoge leeftijd, gezondheid en voor eventuele langdurig zieken.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt u informatie inwinnen via het e-mail adres jokevanderveer1952@kpnmail.nl of het telefoonnummer 06-42116803.



Ik wens u een gezegend maar vooral gezond Nieuwjaar toe.

Joke van der Veer

Puzzel momentje KOFFIETIJD

Woordzoekpuzzel KOFFIETIJD

Onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden

De overgebleven letters vormen de oplossing:

- BEKER
- BRUIN
- CAFEINE
- DOUWE EGBERTS
- DRAB
- FILTEREN
- GEUR
- KOFFIEBOON
- KOPJE
- LEPELTJE
- MALEN
- MELK
- MILD
- NESCAFE
- NESTLE
- OPLOSKOFFIE
- PERCOLATOR
- PRUTTELEN
- PUUR
- RISTRETTO
- ROBUSTA
- SENSEO
- SLAP
- SUIKER

K	O	F	F	I	E	B	O	O	N	E	C
O	R	A	I	R	M	E	R	E	J	A	B
P	O	R	E	L	S	A	S	T	F	E	O
J	T	T	U	N	T	T	L	E	K	R	P
E	A	K	E	U	L	E	I	E	A	I	L
W	L	S	L	E	P	N	R	T	N	S	O
D	O	U	W	E	E	G	B	E	R	T	S
M	C	B	L	S	M	A	I	O	N	R	K
W	R	C	L	Z	R	B	B	Z	E	E	O
R	E	A	R	D	W	U	R	K	D	T	F
A	P	U	W	A	S	A	I	U	L	T	F
N	E	L	E	T	T	U	R	P	I	O	I
G	E	F	A	C	S	E	N	T	M	N	E

© Puzzelbureau Creataal, Schijndel

- WARM
- WATER
- WRANG
- ZOET
- ZWART

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90

Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar <https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief> om deel te nemen.

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein Promotieel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepassing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl

De gebeden van moeder

Het was in het jaar 1861. Er woedde een hevige storm op de Engelse kust. Bij Hartlepool verongelukten 81 schepen. Op één van de schepen die gevaar liepen op de rotsen te lopen, werkte een jonge matroos. Hij was in grote onverschilligheid van huis weggelopen om naar zee te gaan. Zijn moeder had hem ernstig gewaarschuwd, maar hij spotte met haar woorden en verachtte het Woord van de Heere God.

Toen hij haar verliet, waren haar laatste woorden: 'Mijn jongen, jij wilt met God en Zijn Woord breken, maar onthoudt het, zolang moeder leeft, zal ze voor je blijven bidden of God je bewaren wil en boven alles bekeren'. Hij lachte er wat om en zei: 'Goed moedertje, je doet je best maar om je zoon weer in het paadje te krijgen'.

In jaren had ze hem niet meer gezien, maar het gebed tot God had ze niet nagelaten. De gebeden van deze moeder waren opgeklommen voor Gods troon. Die nacht, toen de storm op z'n hevigst woedde, dobberde langs de Engelse kust het schip met daarop die bange jongen. Het schip liep te pletter en de lijn die toegeworpen werd, werd door één van de schipbreukelingen gegrepen. De lijn werd ingehaald en zie, een bleke, bijna levenloze jongen, hield zich krampachtig vast. Na enige tijd kwam hij tot bewustzijn en keek verwonderd om zich heen. 'Waar ben ik?' zo vroeg hij. 'In veiligheid', was het antwoord. 'Waar is de kapitein?' 'Verdronken', was het antwoord. 'En de stuurman?' 'Verdronken'. 'En de anderen dan?' 'Verdronken, allemaal verdronken, jongen. Jij bent de enige die gered is', sprak men hem toe.



Dit bericht verpletterde hem en wezenloos zat hij voor zich uit te staren. Maar plotseling greep hij met beide handen zijn hoofd en riep, terwijl hij huilde: 'Het gebed van mijn moeder, het gebed van mijn moeder, dat is het, dat is het!' Daarop viel hij op zijn knieën en bad God om hem behouden bij zijn moeder te brengen. Zo kwam hij terug in het land, in het dorpje waar hij geboren en opgevoed was. Maar in het huisje van zijn moeder woonden andere mensen, zijn moeder rustte op het kerkhof. Dat was opnieuw een zware slag voor hem. Toch heeft Heere dit alles gebruikt om hem tot Hem te bekeren.

Zien wij dat de Heere op het gebed grote wonderen wil doen? Niet alleen in 1861, maar ook in 2021. Juist ook in onze tijd waarin er zoveel gebeurt wat ons zorgen baart, een lichtpuntje van Gods genade.

**Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van maart 2021 – vóór 13 februari bij de redactie:
Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com**