

# CONTACTBLAD

voor de leden van de Protestants Christelijke Ouderenbond

Afdeling Hardinxveld-Giessendam



## COLOFON

Het Contactblad is het mededelingenblad van de Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB, afdeling Hardinxveld-Giessendam. Verschijnt (behalve in januari en augustus) maandelijks.

### AFDELINGSBESTUUR

VOORZITTER: Mr. J.L. Evertse,  
Groot Veldsweer 59, 3371 CB, tel. 615291  
e-mail: [jl.evertse@xs4all.nl](mailto:jl.evertse@xs4all.nl)  
2° VOORZITTER: Dhr. K. Nederveen  
Merwedestraat 22, 3371SN, tel. 615712  
e-mail: [korengreetnederveen@hetnet.nl](mailto:korengreetnederveen@hetnet.nl)  
SECRETARIS: Dhr. L.A. van Wingerden  
Spindermolen 7, 3371 RN, tel. 670414  
e-mail: [leen.van.wingerden@online.nl](mailto:leen.van.wingerden@online.nl)  
• participant Platform Sociaal Domein  
2° SECRETARIS: vacature  
PENNINGMEESTER: Dhr. L. de Groot  
Buitendams 61, 3371 BB, telefoon 614451  
e-mail: [leodegroot@concepts.nl](mailto:leodegroot@concepts.nl)  
2° PENNINGMEESTER : Dhr. F. Schmal  
Vlietstraat 45, 3371 SX, tel. 616211  
e-mail: [f.schmal@kpnplanet.nl](mailto:f.schmal@kpnplanet.nl)  
• lid comité Dag van de Ouderen  
BESTUURSLID: Mevr. C. van de Minkelis-  
van Dam, Houweningeweer 10, 3371 PP, tel.  
614511, e-mail: [corry.v.d.minkelis@gmail.com](mailto:corry.v.d.minkelis@gmail.com)  
• coördinatie ledenwerving  
BESTUURSLID: Dhr. C. de Bruin,  
Sporweg 40, 3371 AP, tel.614923  
e-mail:[boerkeesenmien@outlook.com](mailto:boerkeesenmien@outlook.com)  
BESTUURSLID: Dhr. A. den Dikken  
Thorbeckestraat 146, 3371 VH, tel. 617095  
e-mail: [adendi@kpnmail.nl](mailto:adendi@kpnmail.nl)  
• lid comité Dag van de Ouderen

### AFDELINGSWEBSITE

[www.pcob.nl](http://www.pcob.nl)

Kies: Uw afdeling, en vul onder Zoek een afdeling in: Hardinxveld-Giessendam, en klik op de plaatsnaam.

### REISCOMMISSIE PCOB HARDINXVELD-GIESSENDAM

Mw. H.Baks,  
tel.06 52646092,  
e-mail: [bakshester@gmail.com](mailto:bakshester@gmail.com)  
Dhr. F. Schmal,  
Vlietstraat 45, 3371 SX, tel. 616211  
e-mail: [f.schmal@kpnplanet.nl](mailto:f.schmal@kpnplanet.nl)  
Fam. K. Nederveen,  
Merwedestraat 22, 3371 SN, tel. 615712  
e-mail: [korengreetnederveen@hetnet.nl](mailto:korengreetnederveen@hetnet.nl)

### MELDADRESSEN

#### Voor het opgeven van deelname aan dagtochten:

Mw. H. Blokland-Baks, tel. 614191

#### Voor het melden van zieken, om medeleven te kunnen betonen:

1. Boven-Hardinxveld:

Mw. C.Versloot-Sterrenburg, Kloet 10, 3371 HL, tel. 616489

2. Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Mw.M.de Bruin-Verheul, Spoorweg 40, 3371 AP, tel. 614923.

#### Voor vervoer naar ledenvergaderingen:

Zie elders in dit blad.

Bij moeilijkheden bellen tel. 616957,

Dhr. W. Tintel, Thorbeckestraat 120, 3371 VH

**FIETSTOCHTEN** worden georganiseerd door:

Dhr. T.C. Bakker, Klompéstraat 69,  
Tel. 615601 of mobiel 06 40123530

### VERSPREIDING CONTACTBLAD

L.A. van Wingerden, tel. 670414

Fam. K. van der Aa, Poolster 14

Fam. J. Muilwijk, Lange Griendsweer 17

Fam. H. Prins, Houweningeweer 30

### CONTRIBUTIE 2020:

Voor individuele leden: € 30,50 per jaar

Voor echtparen: € 49,50 per jaar

BANKRELATIES:(rek. t.n.v.

penningmeester):

RABOBANK, nr. NL42 RABO 0325 0085 66

Het lidmaatschap loopt van 1 jan. t/m 31 dec.

Opzegging lidmaatschap uiterlijk 15 november

### LET OP !!!!:

**De Reiscommissie van de PCOB** afd.

Hardinxveld-Giessendam heeft een eigen

rekening: nr. NL65 RABO 0325 0509 29

t.n.v. de REISCOMMISSIE PCOB

Hardinxveld-Giessendam.

**Kopij:** Digitaal: [leodegroot@concepts.nl](mailto:leodegroot@concepts.nl)

## Van de voorzitter

## PAASLICHT

Hebben jullie al wel eens in het donker rondgedwaald, beste lezers. Bij een dropping van de jeugdvereniging in het bos of tijdens een nachtoefening in het leger. Hard over een donkere weg gefietst, of bang en zenuwachtig door een duistere en onzure straat gelopen. Toen je klein was vanuit je bed angstig naar geluiden op de donkere zolder geluisterd. In de nacht in je kamer in het ziekenhuis in het donker liggen staren omdat je niet kunt slapen en het eindeloos lijkt te duren voordat het morgen wordt. Misschien was het een spel, of misschien was het echt gevaarlijk of beangstigend en was je terecht bang. Hoe dan ook, in de duisternis verkeren, door het donker worden opgeslokt is voor ons mensen een aangrijpende ervaring. Leuk is anders, om het maar eens onderkoeld te zeggen. Wat kan het dan een opluchting zijn als je een lichtje ziet, als je de straatlantaarns steeds dichterbij ziet komen, of de nachtzuster even met een klein lichtje bij je langs komt.

Donker en duisternis. Er zijn voor die woorden een heleboel synoniemen, zoals dat deftig heet. Zoals obscuur, somber, raadselachtig, dreigend, nacht en noem maar op. Het zijn allemaal woorden die duiden op de afwezigheid van licht en meestal hebben ze geen positieve betekenis. Als de apostel Paulus een brief schrijft aan de kerk in Griekse havenstad Korinthe gebruikt hij het begrip duisternis ook als hij wil aangeven dat Christenen zich niet moeten inlaten met de zonde. Wat heeft licht te doen met duisternis, vraagt hij. Dat is natuurlijk geen echte vraag, waarop hij een antwoord verwacht. Eigenlijk geeft hij zelf het antwoord al. Wat licht te doen heeft met duisternis, niets dus.

Licht is voor hem en ik denk ook voor ons echt het tegengestelde van duisternis. Een verschil van dag en nacht, wordt er wel gezegd, als men aan wil duiden dat twee dingen echt in niets op elkaar lijken.

Licht. Licht is leven. Zo simpel is het. Al bij het ontstaan van de aardbol waarop we leven, bij de schepping, speelt het licht een grote rol. De aarde is er, maar de duisternis ligt nog over de oervloed. Dan schept God het licht en daarmee ontstaat ook het leven. Zonder licht geen leven.

Net als Genesis begint het evangelie van Johannes er ook mee. Het Woord was het leven, schrijft hij en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Zowel het oude als het nieuwe testament beginnen er als het ware mee. Het Goddelijk Woord dat leven brengt en licht.

Het duister valt over de heuvel Golgotha als de Here Jezus daar tussen twee moordenaars aan een kruis hangt. Het wordt donker, want God heeft hem verlaten. Alles lijkt nu verloren. Immers als God je verlaat wat heb je dan nog te verwachten. Hij sterft. Als de avond valt wordt zijn dode lichaam van het kruishout gehaald en in een graf gelegd. Er wordt een zware steen voor gerold. Daar binnen zal het verstikkend donker zijn geweest.

Wat er daarna is gebeurd weten we niet echt, maar als het morgen wordt en licht is, blijkt de steen weggerold te zijn en valt de zon de ingang van het graf binnen. En zit er een engel in een blinkend wit kleed te wachten om de eerste bezoekers een boodschap te brengen. Waarom zoek je de levende bij de doden vraagt hij.

Het Licht van de wereld is opgestaan. Waarom zoek je hier dan op de begraafplaats. Om met Paulus te spreken: Wat heeft het licht van de opstanding te doen met de duisternis van de dood.

Soms kunnen we moeite hebben om dat te zien. Dan lijkt alles om ons heen aardedonker en het licht zo ver weg. Ook kan het zijn dat we weggedwaald zijn bij het licht. Het denken niet nodig te hebben en proberen we zelf onze weg in het donker te vinden. Allemaal situaties en momenten die veel van ons niet helemaal vreemd zijn denk ik. Je kunt zo bevangen zijn door de duisternis dat je de lichtsignalen die om je heen zijn niet meer ziet. Maria had het lege graf gezien, maar toch blijft ze nog hangen in de donkerheid van haar verdriet. Pas als ze Jezus zelf in de graftuin tegenkomt en Hij haar naam noemt, breekt het licht door.

Het is weer bijna Pasen. De tijd dat we met grote vreugde mogen gedenken dat onze Heer en Heiland twee eeuwen geleden is opgestaan. Hij die ons vanuit het duister in het licht zet noemt ook onze naam. Hij zet ons in het hemels licht. Licht dat niets en ook niets met duisternis te maken heeft. Wie zou dan Zijn lof niet willen zingen.

Joop Evertse



*In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen.  
Engelenmond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen.  
Wat beloofd werd, is voldaan!  
Onze Heer is opgestaan!*

## **Van het bestuur**

### ***Nadenkertjes***

Pasen is een venster naar de hemel.  
*Dr. Oepke Noordmans (1871-1956)*

Het is maar goed dat God ons niet alles geeft wat wij Hem in ons gebed vragen. Daardoor bespaart Hij ons veel teleurstellingen.  
*Maarten Luther (1483-1546)*

Houd uw gezicht steeds naar de zon gericht. Zo zullen de schaduwen steeds achter u vallen.  
*Walt Whitman (1819-1892)*

---

***Suggesties van leden om iets in ons Contactblad op te nemen zijn welkom bij uw secretaris.***

**VERKIEZING LEDENRAAD PCOB**

Het is bijna weer al zover. Binnenkort wordt u door het landelijk bureau van de PCOB benaderd om uw stem uit te brengen voor de nieuwe Ledenraad die in juni a.s. gaat aantreden.

De leden in Zuid-Holland mogen drie personen kiezen. Er zijn vier kandidaten die zich hebben aangemeld. Daaronder onze voorzitter Joop Evertse, die ook de afgelopen vier jaar deel uitmaakte van de huidige ledenraad.

De stemming is natuurlijk vrij en geheim, maar het zou wel leuk zijn als onze voorzitter ons weer vier jaar mag vertegenwoordigen op landelijk niveau.



***Met dank aan een van onze leden, die dit aan ons doorstuurde, plaatsen we het volgende gedicht dat zeker past bij de Nadenkertjes:***

**Korte ballade**

*Op een Bijbeltje, door de muizen aangevreten,  
om hare nesten te verbeteren.*

Wie zal het verstand der muis doorgronden,  
die in de Bijbel heeft gevonden  
verzorging voor haar nageslacht?

Veel zachter slapen kinder-muizen,  
die tussen de profeten huizen,  
dan menig mens, in menig nacht.

Prins Jezus, zijt Gij zo vergeten,  
dat thans de muizen Bijbels vreten?

Hierover heb ik nagedacht  
 bij menig dag, in menig nacht,  
 en zie: een klein dier doet ons weten  
 wat mensen zo vaak zijn vergeten:  
 Gods Woord behoedt het nageslacht!

*J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958), uit 'Dood en leven', 1926*

## Pasen

Mattheüs 28: 1-7

Ik heb het open graf gezien,  
 er is geen twijfel, geen misschien,  
 de dood is overwonnen.

Ik wou gaan treuren bij de steen,  
 maar ik ging dankbaar zingend heen,  
 mijn leven is begonnen.

De engel zei mij dat Hij leeft,  
 dat wie Hem zoekt geen reden heeft  
 om ergens voor te vrezen.

Hij zei mij ook: Hij gaat u voor.  
 Ik kan niet anders, volg Zijn spoor,  
 Zijn almacht is bewezen.

Ik zal mijn open graf eens zien,  
 er is geen twijfel, geen misschien,  
 mijn dood is overwonnen.

Er mag geen rouwklacht op mijn steen,  
 schrijf er maar juichend overheen:  
 mijn leven is begonnen.

*Co 't Hart*

## Oplossingen Contactblad februari

Er waren 7 goede inzendingen voor de **superpaardensprong**; de winnaar is ditmaal N. van Wingerden, Peulenlaan 63. De oplossing is:

lokfiets	trachoom	achteraf
ziggalerij	zaalarts	afrojazz
rugspier	azijnzuur	scriptie

In hetzelfde nummer stond ook nog **Woordschakelen**. Sommige andere combinaties dan in de oplossing die hieronder staat waren ook mogelijk; die zijn goed gerekend.

En enkele inzenders waren zelfs zo creatief dat ze combinaties maakten die in geen woordenboek te vinden zijn... die deden helaas niet mee voor de prijs.

Uiteindelijk bleven er 6 goede inzendingen over.

De prijs gaat naar J. Bambacht, Thorbeckestraat 52. De beoogde oplossing was:

1	C	A	M	E	R	A	B	E	E	L	D	E	N	T	U	I	N												
2				H	A	A	R	K	L	E	U	R	M	O	N	S	T	E	R										
3					D	O	O	F	P	O	T	L	O	O	D														
4				J	A	A	R	B	E	U	R	S	H	A	N	D	E	L	A	A	R								
5				H	O	O	F	D	B	A	N	D	E	N	L	I	C	H	T	E	R								
6				E	I	N	D	P	O	S	I	T	I	E	K	L	E	D	I	N	G								
7				S	T	U	D	I	E	O	B	J	E	C	T	G	E	B	I	E	D								
8	E	E	T	K	A	M	E	R	S	T	O	E	L	G	A	N	G												
9					K	A	A	S	D	E	S	S	E	R	T	W	I	J	N										
10						K	E	R	K	H	O	F	M	U	R	B	L	O	E	M									
11						L	E	T	T	E	R	S	P	E	L	V	E	R	L	O	O	P							
12							S	C	H	O	O	L	D	E	U	R	A	L	A	R	M								
13							F	I	E	T	S	P	R	O	E	F	E	X	A	M	E	N							
14							T	R	A	N	S	A	C	T	I	E	R	A	D	I	U	S							
15								B	O	E	R	E	N	Z	W	A	L	U	W	S	T	A	A	R	T				
16									D	R	O	O	M	W	E	R	E	L	D	B	E	S	T	O	R	M	E	R	
17									K	E	R	N	P	U	N	T	H	O	O	F	D								
18										D	R	U	K	F	O	U	T	P	A	R	K	E	E	R	D	E	R		
19										K	O	E	K	W	I	N	K	E	L	H	A	A	K						
20											W	A	A	R	D	E	R	I	N	G	S	L	A	N	G				

### Nog even een opmerking voor de inzenders:

#### ***Lees goed wat als oplossing wordt gevraagd!***

Soms krijgen we alleen één spreekwoord of gezegde als oplossing binnen, terwijl we wel de hele oplossing vragen – dat geldt voor de woordschakelpuzzels, maar ook voor de spreekwoordenpuzzels!



## Paaswoordzoeker 2021

B	E	D	R	O	E	F	D	T	M	A	C	H	T	P	J	N	U	G	T
D	Z	D	O	O	N	J	D	M	A	A	Z	R	O	O	H	E	G	E	L
U	D	E	J	L	G	E	L	N	D	U	I	V	E	L	O	G	M	S	E
I	R	I	E	L	I	E	V	N	E	D	J	R	V	E	B	O	E	L	T
Z	G	V	H	B	B	A	M	C	B	J	U	I	C	H	T	B	T	A	S
E	E	H	E	K	A	O	D	I	E	H	G	I	W	U	E	E	S	G	R
N	G	G	L	R	O	U	W	R	R	N	E	L	E	M	E	H	H	E	O
D	E	O	D	B	A	N	G	I	E	B	J	G	E	S	T	A	A	N	W
M	V	D	G	G	A	E	E	E	I	C	S	G	T	G	R	O	B	U	R
A	E	N	E	R	N	D	S	E	D	O	H	N	O	T	N	E	O	Z	O
A	N	E	N	A	S	J	E	B	L	A	G	R	S	U	T	E	H	N	O
L	N	Z	E	F	C	L	F	N	E	L	C	T	I	R	D	D	E	D	D
K	E	E	Z	E	H	O	I	R	O	K	A	H	A	S	O	E	N	A	E
R	D	R	E	N	O	E	D	R	A	A	L	C	T	O	T	E	N	N	N
U	E	P	N	L	U	D	I	E	L	V	H	E	D	E	G	U	I	K	E
I	B	E	E	W	W	E	T	P	C	T	N	R	E	A	N	T	S	B	D
S	E	G	O	R	D	I	S	N	E	E	T	S	R	D	E	I	L	A	E
E	G	I	L	I	E	H	G	N	M	G	O	D	S	S	T	A	D	A	L
G	E	B	O	U	W	D	N	R	G	E	M	A	R	T	E	L	D	R	E
N	E	M	O	N	E	G	A	T	D	J	R	T	S	R	O	O	D	E	G

De gegeven woorden komen uit een aantal liederen die voor en rond Pasen gezongen worden.  
De overblijvende letters herinneren ons aan Pasen en onze Paasbiëenkomsten!

aanschouwd	dankbaar	geloof	leven
aanvaardde	dood	gemarteld	lied
aarde	doorstrijdt	genezen	lijden
alleen	doorworstelt	genomen	macht
angst	dragen	geprezen	nieuw
armen	duivel	geslagen	nood
bedroefd	duizendmaal	glorie	plaats
bekleed	eeuwigheid	Godsstad	pijn
bereid	engel	gouden	recht
betrachten	gebeden	graf	rouw
bevrijden	gebiedt	hart	steen
blijde	gebouwd	heilige	stem
bogen	gedachten	held	toon
Boom	gegeven	hemelen	volk
bijgestaan	gehoorzaam	juicht	
Christus	geleden	kruis	

De oplossing van de puzzel kunt u, onder vermelding van naam en adres, inleveren tot 1 mei 2021 bij Leen van Wingerden, Spindermolen 7



## Uit het land

### **Politiek houdt onvoldoende rekening met de belangen van senioren**

Ruim de helft (53%) van de senioren vindt dat politiek Den Haag onvoldoende rekening houdt met de belangen van ouderen. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Slechts twaalf procent vindt van wel.

Ondanks het gevoelde gebrek aan aandacht, is dit geen reden om niet naar de stembus te gaan. Bijna alle senioren (98%) geven aan van plan te zijn om te gaan stemmen.

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: "Het blijkt maar weer dat senioren trouwe stemmers zijn. En nu deze groep meer dan de helft van het aantal stemgerechtigden uitmaakt, mogen de politieke partijen die loyaliteit ook wel belonen door ze mee te nemen in hun verkiezingsplannen en bij het vormen van het nieuwe kabinet." Met name koopkracht (AOW en pensioen), wonen en zorg en welzijn zijn, wat senioren betreft, de belangrijkste thema's die een nieuw kabinet moet oppakken.

Ondanks de trouwe stembusgang, is het vertrouwen in de Nederlandse politiek niet overtuigend. Een derde (33%) van de senioren heeft vertrouwen in de politiek, een kwart (25%) ziet dat toch echt anders. Desondanks blijft de interesse voor Den Haag groot, 97% is enigszins tot sterk geïnteresseerd in de Nederlandse politiek.

Behalve thema's als koopkracht, wonen, zorg en welzijn, vindt ruim een kwart van de senioren dat het kabinet zich naast deze voor senioren belangrijke onderwerpen ook bezig moet houden met onder andere onderwerpen: zorgen dat er geen tweedeling komt in de maatschappij tussen jongeren en ouderen, vluchtelingen, woonzorg voor jongeren, versnelde aanpak van de energietransitie, verschil tussen arm en rijk verkleinen en klimaatproblematiek.

### **Virtueel bezoek – ditmaal 2 musea!**

#### ***Baggermuseum, Sliedrecht***

Was u er al eens geweest? Of nog nooit eerder? Het blijft de moeite waard! Hier kunt u rondneuzen via [www.baggermuseum.nl](http://www.baggermuseum.nl)

#### ***Rijksmuseum***

De naam kent iedereen, maar wie van ons heeft het Rijksmuseum in Amsterdam ooit bezocht? En wie is alle zalen doorgegaan? Enig idee wat er nog in het depot aanwezig was dat soms bij een speciale tentoonstelling tevoorschijn wordt gehaald?

Hier is uw kans, via de computer!

Ga naar het volgende internetadres: [www.rijksmuseum.nl](http://www.rijksmuseum.nl)

Linksonder staat "Thuis" – klik daarop, en op de nieuwe pagina kun je naar beneden gaan; daar zijn meerdere keuzemogelijkheden (dit kan af en toe wisselen; dit stond er op 13 maart):

- Duik in de collectie
- Bakken is een kunst
- Rijksmuseum unlocked
- Rijksmuseum from home
- Operatie Nachtwacht
- Thuis voor families

Er valt heel wat te ontdekken! Probeer het eens - een bijzondere ervaring.

---

**Beste fietsliefhebbers,**

*Beste fietsers, 2020 was een jaar dat bij ons zal blijven als een jaar waarin het coronavirus onder de naam Covid-19 niet snel vergeten zal worden. De pandemie greep om zich heen en eiste wereldwijd enorm veel mensenlevens. Anderen moeten maandenlang revalideren en zijn nog steeds niet de oude. Ook 2021 begint met veel drastische maatregelen, zoals de avondklok, beperkt kerkbezoek, gering huisbezoek, veel bedrijven gesloten etc. etc. Veel wordt nog steeds aan banden gelegd.*

*Juist het gezellig met elkaar fietsen en wat drinken op een terras zijn helaas niet mogelijk. Iets waar wij als fietsers van de PCOB naar uitkijken. Nu ik dit stukje uittyp is er nog veel onzeker. En dan beoel ik het gezamenlijk fietsen als groep met ingelaste rustpauze*



*om wat te nuttigen. Dit kan helaas nog niet. Tevens zijn momenteel nog steeds alle theetuinen en restaurants gesloten, wat ons noodzaakt voorlopig geen fietstochten te organiseren. De 1,5 meterregel geldt nog en fietsen in groepsverband is niet toegestaan. Al met al zal ook 2021 voorlopig een jaar zijn waarin we niet als groep kunnen fietsen. Daarom kijken we uit naar betere tijden en hopen we D.V. nog dit jaar de draad weer op te pakken om gezellig met elkaar op de fiets de schitterende Alblasserwaard te doorkruisen.*

*Natuurlijk kunt u wel zelfstandig of samen genieten van de mooie Alblasserwaard. Via de PCOB of bij de Koperen Knop zijn diverse routes te downloaden of op te halen. Als PCOB-ers zien we verwachtingsvol uit naar de tijd dat er geen beperkingen meer zijn en alles nieuw zal worden.*

*Verbonden in Christus, met een hartelijke groet,*

*Teus Bakker  
Kees de Bruin*

*tel. 06 40123530 / 0184 615601  
tel. 06 22849921 / 0184 614923*

**Schortje**

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is.

Het voornaamste gebruik van Oma's schortje was om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te wassen in plaats van een jurk. Ze gebruikte het schortje ook als pannelappen, om de pannen van de kachel of uit de oven te halen.

Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.  
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig, om de eieren te dragen. Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schortje schuilen.

En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen.

Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel, met koken.

Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht.

Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen,

En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het schortje.

In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te rapen, die onder de bomen lagen. Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te kijken ,hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar seconden.

Als het eten klaar was ,ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen. Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het schortje!

Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij er gek van worden ,te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten .

Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden.....of toch ????????



**\*Liefde\***

(herkomst onbekend)

### Vage gedachten omtrent een ei

Paaseieren, wie kent ze niet. Al houd je helemaal niet van eieren, met Pasen moet je toch tenminste een ei eten. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat dit een soort heidens gebruik was, dat eigenlijk niets met Pasen te maken heeft. Dat had ik dus mis. Er is sprake van paaseieren in de christelijke traditie. Bij de invoering van de vasten verbood de kerk om eieren te eten tussen Aswoensdag en Pasen. Deze eieren werden dan pas met Pasen opgegeten. De oudste eieren werden gebruikt om te versieren, want ja een ei van veertig dagen oud kun je beter maar niet op de ontbijttafel zetten.

Het is dus een serieuze aangelegenheid met die paaseieren. Zo serieus dat iemand er zelfs een gedicht over heeft geschreven.

Ja, .... die jas der wetenschap  
zit ook maar al te krap  
want je kunt gewoon niet alles weten;  
maar één ding moet je niet vergeten,  
elke dag vooral een eitje eten. Er doemt een vraag in mij  
wie er u nu toch eerder was  
de kip of toch het ei

Vele geleerde heren  
hebben die vraag ook al overwogen,  
hun studies vervat in k(l)ipklare betogen.  
ze kwamen er niet uit  
en namen toen het besluit  
samen te overleggen  
en een wereldwijde conferentie te beleggen.

Van alle landen kwamen wijze heren samen  
om gezamenlijk zich over kip en ei te beramen  
om daar gezamenlijk te Eimuiden  
de absolute waarheid te doen verluiden.

Elke dag beginnen na een stevig ontbijt  
met uiteraard een ei erbij  
zaten ze drie dagen lang te confereren.

Kakelen als kippen zonder kop,  
de conferentie werd een flop  
de wijzen stonden in hun hemd,  
sponsors waren erg ontstemd  
maar hun aandelen in kip  
stegen wel met stip.

De wijzen kwamen er niet uit,  
namen dus maar het besluit:  
het maakt niet uit wat je ook zegt  
zo lang die kip dat ei maar legt.

