

Beste PCOB-leden,

Op afstand, op afstand, dat zijn van die woorden die we dikwijls horen. Woorden die ons niet als muziek in de oren klinken, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk. Helaas! We hebben als bestuur verschillende sprekers en inleiders voor de maanden januari t/m april moeten afzeggen. Misschien kunnen we hen in de maanden na de zomervakantie weer inzetten. We zullen zien en wachten af.

Op de laatste online bestuursvergadering hebben we gesproken over het contact met onze leden; de teller staat op 342 leden.

De reacties van u als lid wat betreft de sinterklaas- en kerstcadeaus waren zeer positief. We zijn van plan om een brievenbuscadeau rond de 40dagentijd en Pasen ook aan u te geven.

Veertigdagentijd is de periode die begint op as-woensdag als voorbereiding op het paasfeest. De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de veertigdagentijd maar wordt de Goede week genoemd. En dan komt zondag 4 april: Paasfeest.



Zing jubilate voor de Heer,  
Hemel een aarde, loof uw Vader,  
Engelen, goden, mens en dier,  
Sterren en stenen, jubilate!



Zing jubilate voor de Zoon,  
Dat Hij de hemel heeft verlaten,  
Dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias, jubilate!

Hierbij geven wij u het Petrus-blad. Een blad vol met verhalen over geloof, hoop en liefde. En over "genade als grondtoon".

Wij wensen u in deze moeilijke periode, ondanks vele beperkingen, veel goeds toe. Veel Zegen en gezondheid.

Met een hartelijke groet,  
Het PCOB-bestuur.