

Dit is eerste Nijsbrief van het seizoen 2020-2021.



Beste leden, het is nog afwachten wat het Covid-19 gaat doen. We zijn blij dat we weer voorzichtig kunnen opstarten, maar het blijft nog een onzekere tijd.

Het programmaboekje voor het seizoen 2020-2021 komt in oktober samen met Nijsbrief en Magazine.

Alles is nog onzeker. Kunnen de geplande vergaderingen doorgaan of moeten we ze toch annuleren. Het hangt in sterke mate af van de verspreiding van het coronavirus. Wij houden een stille hoop dat wanneer er een medicijn tegen het virus gevonden is dat we dan net als voorgaande jaren weer gezellig bij elkaar kunnen komen. We houden nog even een slag om de arm en proberen in november de draad weer op te pakken. Dus de maanden september en oktober organiseren we niets.

#### **De meest voorkomende symptomen van het virus zijn:**

Koorts, droge hoest, vermoeidheid. Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon symptomen vertoont. In sommige gevallen verschijnen de symptomen pas na veertien dagen.

**Talma Hiem:** We hebben de directie op de hoogte gebracht van onze samenkomsten. Dat was akkoord. We kregen een brief met: 'Als gevolg van de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de zaal anders in te richten in verband met de 1,5 meter regel. Het aantal zitplaatsen in de tuinzaal en het bruine café is maximaal 60. De huidige opstelling van de zaal mag niet gewijzigd worden.' Maar er werd aan toegevoegd, dat we voorlopig geen samenkomsten in Talma Hiem kunnen houden.

We hopen elkaar op woensdagmiddag 18 november toch weer te kunnen ontmoeten. Veel sterkte voor de komende tijd.

#### **Niet door gaan zijn:**



16 september: onze eerste ledensamenkomst

22 sept.: de boottocht van Kampen naar Deventer

De busonderneming BRT Reizen liet weten dat voor hen veiligheid en gezondheid boven alles gaat.

6 oktober: Internationale dag van de ouderen in St Nyk

21 oktober: onze ledenbijeenkomst

28 oktober: Provinciale Ontmoetingsdag in Drachten

#### **Donorwet:**

Door de coronacrisis is de invoering van de nieuwe Donorwet met twee maanden uitgesteld. Na 1 september krijgen alle Nederlanders boven de 18 jaar de brief over de nieuwe Donorwet in huis. Iedereen moet een keuze maken. De keuze om wel of geen orgaandonor te willen zijn wordt geregistreerd. Niet kiezen of reageren wordt in feite ook gezien als een keuze. Mensen die ook na de herinneringsbrief niet gereageerd hebben worden geacht geen bezwaar te hebben; zij worden geregistreerd als donor.

### **Overleden:**

Op 24 augustus is Hessel Koopmans, bewoner van Talma Hiem, overleden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit verdriet te verwerken.

### **Ridder in de orde van Oranje-Nassau**

Tiny de Boer-Rottiné heeft in april een lintje gekregen voor haar vrijwilligerswerk. Al is it wat let, dochs noch fan herte lokwinske. No hawwe jimme elk ien.

### **Opnieuw een waarschuwing voor babbeltrucs!!**

Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om u te beroven. PAS OP!!

**Shouldering**, dat is het meekijken over de schouder bij het pinnen.

**Babbeltrucs**, gebeurt veelal bij de voordeur, met een slimme smoes komen de babbelaars in huis en proberen iets van waarde mee te nemen.

**Spoofing**, via de telefoon of WhatsApp doet een crimineel zich voor als een bekende en op die manier wordt er geld afhandig gemaakt.

Met **phishing** proberen de oplichters via mail en websites aan belangrijke (bank)gegevens te komen. Voorbeelden ervan zijn:

- 1: we komen uw bloedprikken
- 2: ik heb een pakketje voor u
- 3: u hebt bed-wantsen
- 4: ik heb een lekke band
- 5: dat is dan € 1480,= in plaats van € 14,80
- 6: er is iets mis met de waterleiding
- 7: we hebben een bosje bloemen/taart van de Zonnebloem
- 8: AU ik ben gevallen
- 9: ik ben monteur en kom voor de verwarming
- 10: wij hebben een nieuwe bankpas voor u
- 11: kunnen we wat geld lenen?

### **Vrijwilligers:**

Voor dit jaar stond het uitje voor de vrijwilligers gepland. Verschoven naar 2021.

### **Ter afsluiting:**

Alles is anders en dat moet het ook nog een tijd blijven. Afstand houden, terwijl je verlangt naar nabijheid: een hand, een zoen, een arm om je heen.

We proberen de hoop op betere tijden te bewaren, waarin we weer echt samen kunnen zijn. Dichtbij elkaar, zoals we dat willen.

Enkele jaren geleden leerden we een lied, dat we vaak zongen in de weken voor Pasen. Maar ook in andere tijden kun je het zingen en het kan ons bemoedigen.

We zijn op weg met een lied van verlangen.

Ga met ons mee over wegen van hoop.

Er is een weg over bergen en gevaren.

Wees maar niet bang, want je bent niet alleen.

Probeer in nood goede moed te bewaren,  
want Jezus helpt je als vriend erdoorheen.

We hopen elkaar in gezondheid weer te ontmoeten.

Met een hartelijke groet van Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik.