

Van de voorzitter

Een telefooncontact met een lid van PCOB. En dan het begin van een gesprek, "hoe gaat het met u". U herkent dit wel. Na de versoepeling van de maatregelen vanwege het coronavirus gaan we meer naar buiten. In het winkelcentrum ontmoet je een bekende. Ook weer de vraag, "hoe gaat het met je". En meestal is het antwoord "goed hoor, nergens last van". In de gemeente Dronten is het aantal besmettingen gering. Gelukkig maar. Het is heel verdrietig de vele sterfgevallen in bijvoorbeeld Nunspeet en Heerde en nog meer plaatsen. De leden, bewoners van het verzorgingshuis de Regenboog en onze leden welke aan huis gebonden zijn, kunnen door de contactvrijwilligers van de Lief en Leed niet fysiek bezocht worden. Dat is vervelend. De mogelijkheden om op andere wijze contact te hebben, worden volop benut. Een telefooncontact, een kaart via de brievenbus, een attentie aan de deurbel en dan aanbellen. Veelal ontstaat een kort gesprek op afstand. Wat mij bij deze contacten opvalt: er wordt niet geklaagd. Natuurlijk voelt u zich alleen. U denkt, nu heb ik behoefte aan een gesprek of wil ik iemand ontmoeten. U neemt ook het initiatief om dit mogelijk te maken. Ik denk ook aan de thuiswonende leden welke een partner in een verzorgingshuis hebben wonen. Ik hoop dat de maatregelen van bezoek versoepeld gaan worden. Ondanks de maatregelen "hou vol en moed houden in deze tijd met corona". Leest u verder bij "**Tel uw zegeningen**" als ondersteuning voor de komende vakantieperiode.

De activiteiten van PCOB staan in juli en augustus in de vakantiestand. Veel mensen stellen zich nu de vraag, gaan we op vakantie of blijven we thuis. Het bestuur van PCOB treft de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021. De invulling van de ledenmiddagen zijn gereed. Alle afspraken onder voorbehoud. In de nieuwsbrief van september krijgt u de informatie. De organisatie van de ledenmiddag zal anders zijn. U wordt daarover geïnformeerd.

Een vraag: Per jaar 10 x ontvangt u de nieuwsbrief. Hebt u zich weleens afgevraagd, hoeveel vrijwilligers zorgen er voor dat uiteindelijk de nieuwsbrief bij mij in de brievenbus wordt gestopt. In deze nieuwsbrief leest u het verhaal over de route welke de nieuwsbrief iedere maand aflegt.

Veel vrijwilligers zorgen er voor dat in deze 'vreemde tijd', maar ook in de 'normale tijd' de lokale PCOB zichtbaar wordt gemaakt en blijft. Veel van onze leden doen als vrijwilliger op de achtergrond veel werkzaamheden. Zij vinden daarin hun plezier en hun passie. Een passie om iets te betekenen voor je medemens, er zijn voor de ander, dienstbaar zijn aan de ander, je genegenheid naar elkaar tonen.

Wat doen deze vrijwilligers:

de vrijwilligers van lief en leed houden contact met de leden, de redacteur krijgt de teksten en stelt de nieuwsbrief samen, de drukker zorgt voor een mooi boekwerkje, de hoofd bezorging verdeelt de 395 adressen in wijken en levert het KBO-PCOB magazine en de nieuwsbrief bij de bezorgers af.

De bezorgers welke door weer en wind op pad gaan om de nieuwsbrief bij u in de bus te stoppen.

De vrijwilligers van de activiteitencommissie verzorgen de programma's van de ledenmiddagen en nodigen de gasten uit.

De vrijwilligers van de reiscommissie, welke de jaarlijkse dagreis organiseert.

De vrijwilliger welke de website van PCOB Dronten beheert.

Het bestuur bestaat eveneens uit vrijwilligers. Ieder heeft zijn taak, penningmeester, secretaris, vertegenwoordigers van Biddinghuizen en Swifterbant en de voorzitter.

Eigenlijk vormen alle vrijwilligers een grote cirkel. Zij houden symbolische elkaars hand vast, zo zijn zij verbonden met elkaar en zijn daardoor tot steun voor elkaar. Zo kijkt u ook naar PCOB Dronten, een cirkel welke door alle wijken en straten van Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen loopt.

Het bestuur van PCOB Dronten dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage.

Het bestuur wenst u allen een fijne vakantietijd, thuis of ergens op een andere locatie.

Mededeling van het bestuur: In de bestuursvergadering op 9 juni 2020 is afscheid genomen van de heer Han Otte. Als bestuurslid heeft hij de belangen behartigd van de leden in Swifterbant. Veel jaren heeft Han onderdeel uitgemaakt van het bestuur. Han en zijn vrouw Femmie hebben hun blik op de horizon verlegd. Zij hebben een nieuwe uitdaging gezocht en verhuizen binnenkort naar Steenwijk. Namens PCOB Dronten en PCOB Flevoland en KBO PCOB landelijk, heel hartelijk dank voor je bijdrage aan de seniorenbelangenbehartiging in Dronten.

Tel uw zegeningen.

Het is een vreemde tijd: vol onzekerheid, zorg en verdriet. Toch gebeuren er in deze periode ook mooie dingen waar we dankbaar voor zijn. Zegeningen om te tellen, juist in deze tijd.

Eenzaamheid is een van de grootste problemen van onze tijd. In deze tijd ervaren we dat al helemaal. Mensen zitten alleen thuis, of zijn alleen in het ziekenhuis of verpleeghuis. Anderen moeten zonder geliefde verder. Verschrikkelijk is dat.

We leven op dit moment in de tijd na Pasen. In de bijbel lezen we hoe Jezus' leerlingen en vrienden het zonder Hem moeten doen. Het verhaal gaat dat Jezus is opgestaan, maar hoe dan ook: Hij is niet meer onder hen. Ze kunnen Hem – de Levende – niet opzoeken. Dan lezen we hoe Hij toch ineens in hun midden staat, in die tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Totaal onverwacht en eigenlijk ook totaal onmogelijk. En toch is Hij er ineens, en zegt hij zegenend: 'Vrede zij met jullie'. Het maakt hun situatie niet enorm anders, maar zij worden er zélf door veranderd. Hij wenst hen vrede en daarmee kunnen ze verder. Hij doorbreekt hun eenzaamheid. Wat een zegen: zo'n onverwachte ontmoeting, die je leven openbreekt. Je organiseert zoiets niet zelf, maar het valt je zomaar toe, als een knipoog uit de hemel: een zegening.

Er is een oud lied dat zingt: *'Tel je zegeningen, tel ze één voor één, tel ze allen en vergeet er geen'*. Een oude, wijze oproep, juist in deze moeilijke tijd. Misschien komen we wel vingers tekort om ze allemaal te tellen. Een kaartje van iemand die aan je denkt, een telefoontje, een woord uit de Bijbel dat je te binnen schiet, een lied dat zomaar in je hoofd klinkt... Die momenten zijn een geschenk, zegeningen van boven. Ze doorbreken je eenzaamheid. Ze doen je beseffen: ik wordt niet vergeten.

Er is er Eén, die mij kent!

Meditatie van ds. De Reuver, scriba generale synode PKN.

Een lied van Huub Oosterhuis.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons eigen leven,
Wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt zoals de regen neerdaalt in de bomen,
Zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

Hartverwarmend

Ook als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, staat het zorgstelsel organisatorisch en financieel onder grote druk. De komende jaren zullen de verzekerden daarmee geconfronteerd worden. Ik citeer een grappig bedoelde kritiek: *'De fysiotherapeut knijpt ertussenuit, logopedist is sprakeloos, de podotherapeut zit met kromme tenen, voor de apotheker is het een bittere pil, de tandarts ziet er geen gat meer in en de patiënt is er goed ziek van....'* Waar moet dat heen met de zorg? In voorgaande jaren was bezuinigen de oplossing van alle problemen (of toch niet). De kaasschaaf heeft veel pijn gedaan. We worden ouder, dus ook hulpbehoevender. Dat kost geld. Voor niets gaat de zon op. De kosten van de zorg rijzen de pan uit. Bezuinigen gaat ten koste van ????. Ga maar eens vragen aan de mensen die hun handen aan het bed hebben. Verpleegkundigen, gezinsverzorgers, mantelzorgers...

De artsen en de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen en verpleeginstellingen staan sinds de uitbraak van het coronavirus volop in het nieuws. En niet ten onrechte. Zij worden helden genoemd. Lichamelijk en geestelijk worden zij zwaar belast. De bezuinigingen zijn feilloos blootgelegd. Tekort aan materialen, de IC capaciteit niet berekend op een pandemie. Het personeel in de ziekenhuizen en verpleeghuizen voeren een onmogelijk taak uit. Tekort aan beschermingsmiddelen. Ik keek met belangstelling naar het programma "Frontberichten" op de televisie. Filmpjes, van de artsen en zorgmedewerkers, gemaakt in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen, laten zien hoe zwaar de werkzaamheden zijn. De medische handelingen en vooral de aandacht die wordt gegeven aan de patiënt. Want bezoek van de naasten is niet

toegestaan. De hand vasthouden van een patiënt welke overlijdt. Daarna de familie inlichten en daarvan verslag doen. Dit is een zware taak voor iedere verpleegkundige. Beelden van een overvolle IC zijn vergelijkbaar met beelden van een hospitaal in de frontlinie. De bewoners in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn door de maatregelen zwaar getroffen. Bezoek van hun naasten moeten zij ontberen. Eenzaamheid en verwardheid zijn termen die veelvuldig geconstateerd worden. Familieleden verzinnen uitzonderlijke manieren om toch in contact te komen, op afstand of achter glas, met hun geliefde. Of je vrouw of man, opgenomen in het verpleeghuis, bezoeken door te zwaaien op afstand. Afgrijselijk. Er zijn heel veel voorbeelden te beschrijven waarin intens verdriet voelbaar is. **Hartverwarmend** de inzet van alle artsen, zorgmedewerkers, mantelzorgers welke met liefde de zorg uitvoeren. Met het opvoeren van de IC capaciteit wordt de volgende vraag terecht gesteld: zijn er voldoende “handen aan het bed”. **Hartverwarmend** om te zien hoe verpleegkundigen tijd vrijmaken om bij een patiënt aan het bed te gaan zitten om aandacht te geven en de hand vast te houden. Een hand van genade, toekomst en leven. Ieder mens, gelovig of ongelovig, mag volledig vertrouwen om zijn of haar leven in de handen van God te leggen en Hem voortaan voor ons te laten zorgen zonder dat wij in staat zijn te zien hoe Hij van plan is dit te doen.

Het ontstaan van de nieuwsbrief

De PCOB-nieuwsbrief verschijnt 10x per jaar en daar komt heel wat voor kijken...

Tien keer per jaar ligt, tegelijk met het magazine, de PCOB-nieuwsbrief van de afdeling Dronten bij u op de mat. In dit zomernummer van de Nieuwsbrief nemen we u mee op de route die de Nieuwsbrief aflegt voor hij bij u op de mat valt! We beginnen bij:

Koos Bax, redacteur en samensteller van de Nieuwsbrief

Het samenstellen van de nieuwsbrief is een proces waar veel mensen bij betrokken zijn. Ik mag als samensteller maandelijks het startschot geven, tevens het meeste simpele deel van het hele proces: de e-mail waarmee ik een aantal mensen aan het werk zet. Zo'n 2½ week voordat het KBO/PCOB magazine verschijnt (onze nieuwsbrief wordt immers als bijlage bij dat ledenmagazine gevoegd) gaat de mail er uit. Maar vaak heb ik de eerste kopij dan al binnen. In de mail vraag ik om de kopij uiterlijk een week later in te leveren. Ik hoef u niet te vertellen wie ik allemaal benader: kijk in de nieuwsbrief en het is duidelijk. In de dagen na het verzenden van

de mail druppelt de kopij binnen en ga ik voorzichtig beginnen de nieuwsbrief op te maken. Ik wil de opmaak eenduidig houden en niet elke inzender gebruikt dezelfde instellingen in de tekstverwerker. De laatste tijd werken we vaker met foto's en plaatjes, zeker sinds we kunnen afdrucken in kleur. Nu ben ik een ervaren Photoshopper, dus dat maakt het proces voor mij niet moeilijker. De grootste uitdaging ligt in de samenstelling van de nieuwsbrief van maart. De financiële stukken moet ik volledig "ombouwen" om ze op het A5-formaat van de nieuwsbrief te krijgen.

Is alle kopij verwerkt dan is het zaak om op een veelvoud van 4 pagina's uit te komen. Zit ik er net onder, dan los ik dat bijvoorbeeld op door wat te spelen met een afbeelding. Heb ik meer ruimte te vullen, dan zoek ik op de landelijke site van de PCOB iets uit om te plaatsen. Ga ik net boven dat veelvoud van 4 pagina's uit dan probeer ik dat op te lossen door de afstand tussen kopjes en tekst wat te verkleinen of in uiterst geval de regelafstand en/of lettergrootte iets te verkleinen. Ga ik er ruim bovenuit dan komt er een extra katern, maar die moet ook weer gevuld worden, dus het proces herhaalt zich.

Een week na kopij sluiten is de datum "nieuwsbrief gereed", maar in de praktijk is de nieuwsbrief al gereed rond de datum van kopij sluiten. Dat geeft de drukker wat meer armslag. Ik stuur de nieuwsbrief naar Piet Meijer die het afdrucken verzorgt, maar ook naar enkele bestuursleden ter beoordeling. Mochten er op- of aanmerkingen zijn dan is er nog gelegenheid om de nieuwsbrief aan te passen.

En dan valt kort na de laatste dinsdag de nieuwsbrief bij u op de mat en 1½ week later lees ik in mijn agenda: e-mail PCOB-nieuwsbrief versturen. Wat? Is die maand nu al voorbij?

Koos Bax

Piet Meijer, drukker van de Nieuwsbrief

Als de kopij van Koos Bax bij mij binnenkomt, stuur ik die door naar de printer in kerkcentrum de Lichtboei. Op deze printer die door diverse kerkgenootschappen in Dronten wordt gebruikt, worden ook de PCOB-nieuwsbrieven afgedrukt, gevouwen en geniet.

Ik neem daar als vrijwilliger een vaste avond voor. Het hele proces duurt ongeveer 2,5 uur.

Inmiddels ben ik al een flink aantal jaren de vaste PCOB-nieuwsbrief drukker.

Als de ongeveer 395 exemplaren gemaakt zijn verpak ik ze in een doos en bezorg ze bij Gert Koetsier die voor verdere verspreiding zorgt.

Gert Koetsier, distributie van magazine en Nieuwsbrief

In de eerste helft van de maand druppelen de ledenwijzigingen voor de bezorglijst langzamerhand binnen bij diverse bestuursleden van PCOB Dronten.

Vaak zijn de 'mutaties' nog onvolledig, omdat de doorgevers soms bepaalde gegevens niet weten, met name bij overleden leden, maar ook bij verhuizingen bin-

nen of buiten het gebied Dronten. Dat vraagt veel controlewerk door diverse bestuursleden zoals penningmeester en ledenadministratie. Het gebeurt niet zelden dat er achteraf ook nog weer wijzigingen zijn door aannames die toch onjuist blijken te zijn.



Als hoofdbezorger voer ik de wijzigingen door in mijn bezorgadministratie. Deze verschilt van de ledenadministratie omdat op een enkel adres meerdere leden kunnen wonen (echtpaar of andere samenlevingsvorm). Per adres wordt doorgaans maar 1 blad en nieuwsbrief bezorgd. Als dan uiteindelijk de bezorgadministratie voor deze maand rond is, draai ik maandelijks zo'n 15 wijklijsten uit, één per 'wijk' en maak ik alvast een stapeltje nieuwsbrieven en de wijkbezorglijst per wijk klaar. Daar gaat best wat tijd inzitten!

Op de (meestal) laatste dinsdag van de maand worden de bladen door een landelijk vrijwilliger uit Diemen rondgebracht naar o.a. de polders. Dan krijg ik zo'n halve kuub aan bladen op mijn deurmat. Ik heb daar een speciaal karretje voor, want ze zijn loodzwaar...!

Vervolgens maken mijn vrouw (Jenny) en ik pakketjes met het juiste aantal bladen per wijk en samen met de al klaarliggende stapeltjes bezorgwijklijsten en nieuwsbrieven stoppen wij die in (wijk)genummerde tasjes van een landelijk bekende winkelketen. Op elk tasje staat het wijknummer vermeld. Van elke wijk zijn er 2 tasjes die rouleren per maand.

In alle eerlijkheid moet ik bekennen dat mijn lief dat veel beter doet dan ikzelf. Als een wijkbezorger mij wel eens opbelt, omdat het aantal bladen niet klopt dan ligt het onveranderd aan mij! Reden voor mij om mijn lief er steeds intensiever bij te betrekken. Edoch, zij bewaakt die grenserving nauwkeurig!

Als we met alles klaar zijn, plaats ik de tasjes in mijn auto en breng ze rond bij de wijkbezorgers. Alles bij elkaar opgeteld ben ik aan het bijwerken van de bezorgwijk-administratie gemiddeld zo'n uur bezig. Het afdrukken van de bezorgwijklijsten en er setjes van maken met de nieuwsbrieven - een hoop saai getel - kost ook zo'n 2 uur. Het vullen van de tasjes op de 3e dinsdag van de maand en het rondbrengen kosten mij ook nog eens een uur of 5. Dat komt ook doordat ik wel eens blijf 'hangen' bij een wijkbezorger voor een bakje koffie!

Gelukkig hebben de wijkbezorgers hun lege tasjes van de vorige maand klaar staan en wissel ik die om voor een volle tas met bladen en nieuwsbrieven voor u, de leden waar alles om draait! Ik weet dat wijkbezorgers per wijk ook de nodige tijd bezig zijn om de PCOB-bladen bij u te bezorgen.

Nu ik dit verhaal eens opschrijf dringt het tot me door dat er alles bij elkaar genomen door de wijkbezorgers en mij (en mijn lief) toch wel veel vrije tijd wordt besteed aan de verspreiding van ons PCOB-magazine. We doen dat voor de goede zaak!

U moet er maar bij bedenken dat we daardoor de jaarcontributie zeer aanmerkelijk lager kunnen houden door besparing van porto bij verspreiding per post!

Met hartelijke groet, namens alle wijkbezorgers,

Gert Koetsier

Nawoord van het bestuur

Natuurlijk waren wij wel ongeveer op de hoogte van de route die de nieuwsbrief aflegt voor die bij u op de mat valt. Maar na het lezen van bovenstaande routebeschrijving realiseren we ons opnieuw hoeveel werk er door onze vrijwilligers wordt verzet! Heel hartelijk dank daarvoor!

In de volgende uitgave laten we, om het verhaal helemaal compleet te maken een bezorger aan het woord.

Namens het bestuur, Truus Reinhoudt

Een vleugje nostalgie

In de eerste week van de corona thuisblijfperiode begon ik, net als iedereen, vol goede moed aan het opruimen van een paar kasten. In één van die kasten liggen de poesiealbums van mijn schoonmoeder. Natuurlijk begon ik daarin te lezen en ik was ontroerd. Liefdevolle gedichtjes, in oude spelling en in prachtig schoonschrift opgeschreven. Wat opvalt is dat alle schrijvers alleen hun achternaam met voorletters gebruiken en dat er geen enkele voornaam wordt genoemd. Zelfs niet door haar broers.

In deze zomeruitgave van de Nieuwsbrief krijgt u met een aantal poesiealbumversjes, een vleugje nostalgie onder ogen uit albums tussen 1925 en 2002.

Ze zijn genummerd en bij de nummers leest u voor wie ze geschreven zijn, en door wie ze geschreven zijn. Ook het jaartal staat er bij. Ik vermoed dat deze gedichtjes bij velen van u herkenning zullen oproepen!

Ik heb me trouwens laten vertellen dat poesiealbums inmiddels vervangen zijn door vriendenboekjes waarin onder andere ingevuld kan worden wat je graag eet en wat je lievelingsmuziek is...

Andere tijden, andere gebruiken!

Truus Reinhoudt.

Een bloemlezing uit een aantal poesiealbums:

1. 1925 voor Johanna, geboren in 1917 van haar moeder geboren in 1880
2. 1951 voor Truusje, geboren in 1943 van haar vader, geboren in 1909
3. 1974 voor JoAn, geboren in 1967 van haar vader, geboren in 1940
4. 1974 voor mijn kleindochter, geboren in 1967, van oma geboren 1918
5. 1974 voor mijn achterkleindochter, geboren in 1967 van overgrootmoeder geboren in 1889
6. 2002 voor Maartje, geboren in 1996 van oma, geboren in 1943



1.

Aan mijn dochtertje

Ik heb voor U gebeden;
Maar op dit blaadje heden
te zeggen wat ik in 't harte droeg,
daarvoor is het niet lang genoeg.
Wil dit van mij geloven,
ik bad tot Hem hierboven,
en mijn gebed bestond uit deze woorden maar,
"Wat 'k voor mij zelve wensch, o God, geef dat
aan haar!"



2.

Bloemen verwelken
Schepen vergaan
Maar de ware liefde
Zal blijven bestaan.

3.

Wees steeds een zonnestraaltje
voor elk die je omringt
dan word je vast en zeker
door iedereen bemind..



4.

Ik ken een heel lief bloempje
dat ik je noemen zal
ik vond het in de bergen
ik zag het in het dal.
Het was zo half verscholen
verscholen in het riet,
het was of het mij toeriep:
Vergeet, vergeet me niet!

5.

Gij zult uw ouders nederig eren,
opdat de God die eeuwig leeft
Uw dagen gunstig mag vermeerren
in 't land dat zijne hand u geeft.

*Gij zult dit nu nog niet verstaan,
maar ik hoop van later wel.*

6.

Ik schrijf het in rood
ik schrijf het in blauw
dat ik verschrikkelijk veel van je hou

Ik schrijf het heel groot
ik schrijf het heel klein
ik hoop dat je altijd gelukkig zult zijn.



PCOB Ter nagedachtenis overlijden Sijmen Nieuwenhuis.

Het bestuur van PCOB Dronten heeft bedroefd kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons bestuurslid de heer Sijmen Nieuwenhuis. Sijmen heeft vele jaren de PCOB vertegenwoordigd in Biddinghuizen. Sijmen heeft zich dienstbaar ingezet voor de mensen in zijn omgeving. PCOB Dronten verliest een goed bestuurder en aimabele man. Zijn vrouw en kinderen zullen dit verlies moeten verwerken en dragen. Sijmen is nu thuis gekomen in het huis van God. Wij bidden voor zijn vrouw en kinderen dat zij de kracht en een zegen van God mogen ontvangen om dit verlies een plaats te geven. Wij wensen hen troost vanuit hun geloof in God, onze Vader, geborgen in de zegende handen van God. Namens het bestuur en vrijwilligers van de seniorenbond PCOB Dronten.

Arie Arkenbout, voorzitter

Van de bestuurstafel

Kort verslag van de bestuursvergadering van 9 juni 2020

Het bestuur is weer voor de eerste keer bij elkaar. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten.

* Voorzitter Arkenbout opent de vergadering met een korte overdenking in de geest van Pinksteren en gebed

De agenda wordt vastgesteld, over een aantal agendapunten kunnen we nog geen beslissing nemen.

De notulen van de vorige vergadering en de binnengekomen post worden besproken.

* We nemen vandaag afscheid van bestuurslid Otte, die naar Steenwijk gaat verhuizen. Dank voor alle inzet in de afgelopen 8 jaar. Alle goeds gewenst!

* De telefonische Lief en Leed bezoeken in deze coronatijd worden door de leden erg op prijs gesteld! Dank alle Lief en Leed bezoekers die deze telefonische bezoeken verzorgen!

* Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er is dringend versterking nodig!

* Het jaarprogramma is onder voorbehoud vastgesteld. Het is nu nog niet bekend of alles definitief door kan gaan. Dit wordt, voor zo ver mogelijk, bekend gemaakt in de nieuwsbrief die eind augustus verschijnt.

* Enkele leden hebben de jaarlijkse contributie nog niet voldaan. Binnenkort wordt een herinnering verstuurd.

Volgende vergadering op 11 augustus 2020.

Truus Reinhoudt

Ledenadministratie

Wijzigingen van 15-05-2020 t/m 15-06-2020

Overleden

09-06-2020 dhr. S. Nieuwenhuis, Tarwehof 22, 8256 GK Biddinghuizen

Verhuisd

Mw. H.H. Bosman-Bloemendaal, Koriander 34, 8252 CK Dronten naar De Pionier 76, 8254 BA Dronten

Dhr. R. van Rotterdam en mevr A. van Rotterdam-Verhoeven, Hondsrug 80, 8251 VV Dronten naar Lijzijde 155, 8251 LL Dronten

Per 1-7-2020: dhr J.M.Otte en mevr. F. Otte-Timmer, Langs de Bogen 26, 8255 GS Swifterbant naar De Tippe, 201 8331 ZX Steenwijk

Mw. R. Veldhuisen, De Vendelier 42, 8255 CX Swifterbant naar ActiVite Rietveld, De Oude Rijn, Woning 29, Zonedauw 1, 2408LV Alphen a/d Rijn

Rijbewijs verlengen en medische keuring

Na een aantal maanden gesloten te zijn geweest, zijn bijna alle locaties weer toegankelijk voor de rijbewijskeuringen. Wel geldt overal een Protocol, welke wij ook streng handhaven!

U kunt zich weer aanmelden via de nummers 06-10329560 of 06-20670105. U krijgt van mij een bevestigingsbrief waarop alle informatie vermeld staat! Sommige van u rijden in het extra jaar met een verlopen rijbewijs, denkt er aan uw autoverzekeringmaatschappij daarvan in kennis te stellen en vraagt u om een bewijs... zwart op wit. Een mondelinge afspraak is NIET rechtsgeldig als er wat gebeurt, grijpt u overal naast. Op dit moment rijden 4 van de 10 senioren onverzekerd rond!!

De eerstvolgende keuringen zijn op 23 juni / 8 juli, daarna is het afwachten hoe de vakanties geregeld zijn dit jaar. De keuringen die besproken waren in Het Koetshuis in Biddinghuizen gaan niet door, rede daarvan is dat De Meerpaal, waar Het Koetshuis onder valt, tot 1 september gesloten blijft.

Met vriendelijke groet,

Bea Schultze

06-10329560 / 06-20670105

www.rijbewijs-keuring.com



Zorgcoaches Zilveren Kruis bellen 4.000 leden

‘Goedemorgen mevrouw, het zijn onzekere tijden vanwege het coronavirus; hoe gaat het met u? Heeft u zorgvragen?’ Met die vragen werden de afgelopen maanden zo’n 4.000 leden van KBO-PCOB door Zorgcoaches van Zilveren Kruis.

‘Ron Kerklaan, manager Zorgbemiddeling: ‘Vanwege het coronavirus kwam een gedeelte van ons werk stil te liggen. Maar het zit in ons dna om onze verzekerden te blijven ondersteunen.’ Per dag werden zo’n 180 ouderen gebeld die lid zijn van KBO-PCOB met een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis. De Zorgcoaches beantwoordden vragen, verwezen door (bijvoorbeeld naar de KBO-PCOB Ouderen-Infolijn), boden een luisterend oor en regelden waar nodig ook concrete zorg. ‘Zoals voor een meneer bij wie de wijkverpleging plots was gestopt. Samen met collega’s hebben we vervolgens de wijkverpleging kunnen regelen.’

De reacties van de leden die gebeld zijn, waren positief. ‘Nu weet ik waarom het goed is dat ik via KBO-PCOB verzekerd ben, super attent dat jullie bellen.’



KBO-PCOB:

Blij met verruiming bezoek verpleeghuizen, maar er zijn nog veel vragen

Patiënten en cliënten van verpleeghuizen zijn blij met de nieuwe, vrijere bezoeksregeling voor bewoners van verpleeghuizen. Maar ze hebben nog wel vragen over de gang van zaken. Dat geldt ook voor mantelzorgers.

Dat blijkt uit een brief van KBO-PCOB en een groot aantal andere organisaties aan de Tweede Kamer. De briefschrijvers vragen aandacht voor een drietal punten.

Daarom schreven we met een groot aantal andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer. We vragen aandacht voor een drietal punten. Allereerst willen we dat de verruiming van de bezoeksregels goed wordt geëvalueerd. Wat gaat goed, wie krijgt niet genoeg informatie over wat wel en niet kan? En is er wel voldoende aandacht voor de kwaliteit van leven van mensen? Kijken we niet teveel naar infectiepreventie in plaats van naar wat mensen nodig hebben en willen?

Ten tweede vragen we aandacht voor mensen die wonen in een aanleunwoning, die op het terrein van een verpleeghuis ligt. Die bewoners leven redelijk zelfstandig, maar zijn wel gebonden aan de strenge bezoeksregels van het verpleeghuis. Gaat dat wel goed, vragen de organisaties zich af.

Ten slotte vragen de organisaties aandacht voor de toekomst, mocht zich een tweede coronagolf aandienen. Houdt dan de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners voor ogen als er nieuwe bezoeksregels komen, is de boodschap.



COLOFON

Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl

Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405

E: baakvantoor@gmail.com

Bank: NL74RABO0348168098

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten



Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925

Voor vervoer

Lid Swb: vacant

Lid Bdh: vacant

Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560

E: www.rijbewijs-keuring.com

Belastingadviseurs:

Hr. S. Burgstra, T: 313667

Hr. M. den Braber, T: 321929

Hr. Y. Hoekstra, T: 313028

Hr. J. Langendoen, T: 321550

Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon

Distr. Maandblad en Nieuwsbrief:

Dhr. G. Koetsier

Eurosingel 200

T: 337175

E: gkoetsier@solcon.nl

Ledenadministratie:

Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com

Commissie Lief en Leed:

Vacant

Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand.