

Van het bestuur: mededelingen

De impact van het coronavirus voor PCOB Dronten.

De regelgeving omtrent de besmetting met het coronavirus heeft voor de activiteiten van onze vereniging veel gevolgen. De kerstviering op 15 december 2020 is geannuleerd. De ledenmiddag op 19 januari 2021 is ook geannuleerd. Het bestuur stelt de veiligheid van onze leden als prioriteit. Het bestuur weet zich door u gesteund voor deze beslissing. Het bestuur wacht nu de ontwikkelingen af, voordat een beslissing genomen wordt over de rest van de ledenmiddagen van het seizoen 2020/2021.

RABO Clubsupport: Leden hebben als lid van de Rabobank veel stemmen uitgebracht op de vereniging PCOB Dronten. Het mooie geldbedrag van **€ 543,10** is van de Rabobank ontvangen. Alle stemmers heel hartelijk bedankt voor uw steun.

LIEF en LEED. De regelgeving omtrent het coronavirus vraagt van de bevolking dat de onderlinge contacten beperkt moeten zijn. Het bestuur waardeert de inzet van de **contactleden** welke het contact onderhouden met de leden die extra aandacht kunnen gebruiken. Het contact gaat uiteraard in aangepaste vorm zoals per telefoon of een kaart in de brievenbus. De Lief en Leed pot mist nu de inkomsten uit de collecten tijdens de ledenmiddagen. Nogmaals het bankrekeningnummer: NL74RABO0348168098 t.n.v. PCOB afdeling Dronten (onder vermelding van Lief en Leed). Veel dank voor uw steun.

Het bestuur heeft gemeend i.v.m. het annuleren van de kerstviering, de adventskalender 2020 "GEEF



LICHT” als kerstattentie bij u te bezorgen. Veel leesplezier.

Gelijktijdig met de bezorging van het magazine KBO-PCOB en de nieuwsbrief PCOB Dronten ontvangt u de adventskalender. Het bestuur bedankt de bezorgers voor het bezorgen van een extra blad.

Rijbewijskeuring starten, verlengen en/of medische keuring

De keuringen in Open Hof kunnen t/m 18 november **niet plaatsvinden**, daarna moeten we even afwachten hoe het verder gaat. De eerstvolgende keuringen in **zalencentrum Open Hof** zijn op **24 nov, 9 en 22 dec 2020, 13 en 26 januari, 10 februari 2021**. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Het lijkt erop dat het CBR zijn achterstand wat inloopt, dat is verheugend! Laat u niet in de war brengen als er in uw bericht staat “zo snel mogelijk een afspraak maken, anders...”, u maakt al zo snel mogelijk een afspraak!!! En wij zijn niet dagelijks in Dronten voor keuringen, we hebben ook andere locatie in verschillende plaatsen, maar we zijn wel om de 14 dagen in **Open Hof!!** CBR is nog steeds eigenwijs om huisartsen te noemen. Huisartsen hebben hier geen tijd voor en hebben nu, zeker in deze tijd, al hun aandacht nodig voor hun eigen patiënten. Wij werken met een **Protocol**. Deze is nog wat aangescherpt. Zo mag **alleen diegene die de keuring moet ondergaan** zich melden aan mijn tafel! Anderen die meekomen moeten **buiten of in de auto** wachten. Ook als ik nog bezet ben moet u buiten wachten.

De keuring kost € 45,-. Denkt u eraan dat u zich alleen kunt legitimeren met een **geldige legitimatie, dus niet met het verlopen rijbewijs!** En... denkt u er om **uw pasje** mee te nemen om de korting van € 5,- te verkrijgen! Vraag mij er om als ik het u vergeet te vragen.

Voor informatie of een afspraak belt u **06-20670105 of 06-10329560** op werkdagen tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Bea Schultze

06-10329560 / 06-20670105

www.rijbewijs-keuring.com



Van de voorzitter

In deze laatste nieuwsbrief van 2020, in deze ongewone tijd welke beheerst wordt door het coronavirus, leest u verhalen over het licht. Licht van een nieuw begin, licht van hoop, licht van liefde, licht van omzien naar elkaar, licht van niet bang zijn. Bang om met het virus besmet te raken. Bang voor de donkere dagen. Bang om alleen te zijn met de feestdagen. Het felle sterrenlicht maakt de herders in het veld bang. Zij vluchten uit het donker naar het licht. Het licht brengt hen naar Bethlehem, naar de kribbe waarin de Zoon van God ligt. Het licht; de Boodschap van GOD aan de wereld van het nieuwe begin.

Licht

U kent de uitdrukking “de donkere dagen voor kerst”. Daar bedoelen we mee: tot 21 december wordt het daglicht in tijd korter. Daarna gaat het daglicht lengen. De aarde, de mensheid heeft de zon nodig, anders is leven op aarde niet mogelijk. Door de scheve stand van de aardas ontstaan de seizoenen. De zon, de lichtbron van onze aarde. Het licht kan voor mensen een nieuw begin zijn.

In deze tijd van “lock-down” zijn de dagen voor wie eenzaam is of zich eenzaam voelt, juist donker. Dit geldt voor zowel ouderen en jongeren. Ouderen blijven uit veiligheid thuis. Jongeren missen het contact met vrienden.

In deze donkere tijd wachten wij op het wonder, de komst van Jezus, de boodschap welke ons wordt aangekondigd door de heldere ster boven Bethlehem. De bevrijder van deze wereld.

Leest u de tekst van het lied “Jij daar in het donker” en misschien helpt dit om door de donkere dagen heen te komen. De tekst is van Stef Bos.

Jij daar in het donker, jij daar in de nacht, jij die naar de hemel kijkt en op een wonder wacht

Jij daar in de doolhof, en jij die wordt vergeten, jij die naar het licht zoekt, en de keten wilt doorbreken

Jij denkt niet alleen, jij droomt niet alleen, jij staat niet alleen, want wij staan aan jou kant

Jij daar die blijft vechten, tegen de molens in de wind, die blijft geloven in de liefde, tegen elke stroming in

Jij bent niet alleen, jij droomt niet alleen, jij staat niet alleen, want wij staan aan jouw kant

De laatste zin van het lied sluit aan op de inhoud van onderstaand verhaal. Kern van dit verhaal; alleen, eenzaamheid, toekomst.

Een praatje op het bankje in herfstlicht

Het bankje in het Wisentbos met uitzicht over het water. Mijn blik wordt gevangen door de kleurenpracht van de herfstbladeren aan de bomen, de zonnestralen, de prachtige schittering op het water. Het is windstil. Het uitzicht is een schilderij. Ik moet even gaan zitten. De aantrekkingskracht van deze mooie natuur is sterker dan de trainingsloop. Een mevrouw, die de hond uitlaat, overkomt hetzelfde en gaat op ruime afstand naast mij zitten. Vanzelf ontstaat een gesprek over; als je alleen bent en je komt met deze ervaring thuis, daar kan je de gehele dag mee vooruit.

‘Begrijp ik, dat u alleen bent’, vraag ik aan de mevrouw. ‘Ja, ik ben een aantal jaren alleen na het overlijden van mijn man. Ik heb lang goed alleen kunnen zijn, maar de laatste tijd gaat het knellen. Ik heb vrienden en we hebben regelmatig contact. Ik loop veel, ga naar de sportschool...’ ‘U bedoelt, alleen thuiskomen en deze ervaring van een mooie ochtend niet kunnen delen’, vraag ik. ‘Ja, dat bedoel ik. Maar mijnheer, weet u wat helpt om de gevoelens van depressiviteit te verdrijven, is bewegen. Dat kan ik gelukkig nog. En ach, dit kan ik u ook vertellen, alhoewel, het is op een teleurstelling uitgelopen. Met vrienden heb ik een muziekkreis geboekt naar Wenen. We zouden het Slot Schönbrunn bezoeken, het Hofburg Paleis, de Musikverein, weet u wel van het nieuwjaarsconcert. Maar ja, de reis is geannuleerd.’

‘Ja mevrouw, dat is zeker teleurstellend. Deze reis heb ik met mijn mevrouw twee keer gemaakt. Maar blijf hoop houden. De volgende kerstdagen, als de corona ons niet meer lastig valt, maak dan de reis. U zult net zo veel genieten zoals wij nu van dit uitzicht doen.’ ‘Mijnheer, u hebt mij op een idee gebracht, ik ga deze kerst lekker koken voor mijn vrienden en nodig hen uit voor kerst volgend jaar in Wenen. En als u ook boekt treffen wij elkaar misschien in Wenen!’



‘Ik beloof niets’ zeg ik, ‘maar ik trek nu mijn stijve spieren weer in gang. Goede en vredige Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. En wat hebt u een lieve hond.’

Een nieuw begin

We leven momenteel in een chaotische tijd. Een opsomming van een aantal feiten. De verkiezingen in Verenigde Staten, waar getracht wordt de democratie te ondermijnen. De chaos en wanhoop bij mensen, zoals met kanker, burn-out, rouwverdriet. Ook globalisering, pandemie, klimaatcrisis. In het Bijbelboek Genesis lezen we over de schepping: het is er woest en leeg, vormloos. Alles ligt door elkaar, je kunt er geen touw aan vastknopen. Dat begin is iets dat steeds weer gebeurt als God aan het woord is. In het begin; is bij God altijd ook nú, vandaag. In de huidige tijd lijkt ook alles door elkaar te liggen. Johannes noemt het een tijd van duisternis. Johannes verbindt de schepping van de wereld met het kerstverhaal, met de komst van Jezus. Hij is het ware licht dat ieder mens verlicht. Tijden waarin we onszelf opnieuw moeten uitvinden. Tijden waarin we niet precies weten hoe het moet. Het wordt Kerst; een kind wordt geboren, een toekomst en alles is nieuw op de eerste dag. De geboorte van Jezus is een woord van God in levenden lijve. Dat Woord van God wil mens worden, handen en voeten krijgen. Niet alleen in Jezus maar ook in jou en mij. Dan wordt het Kerst; het licht dat ieder mens verlicht, wordt steeds weer nieuw geboren. In deze chaos spreekt God: **er zij licht – en er was licht, ook nu.**

Maar vanuit het donker zingen we elkaar toe, ziende naar het Licht aan de horizon, denkend aan de Liefde, Geloof en Hoop met het prachtige Taizé lied:

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”.

Wees niet bang voor schaduwen,
Het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.

Ruth Renkle



Een kerstverhaal uit “Open Deur” december 2018, geschreven door Stephan de Jong, predikant in Friesland.

Voor deze nieuwsbrief iets ingekort door Truus Reinhoudt.

Kijk naar de sterren...

1. Maria is bang

De avond viel.

Maria keek op, wat zag ze daar vallen???

Opeens stond er een engel voor Maria. ‘Je hoeft niet bang te zijn’ sprak de engel.

‘Ik ben niet bang’ zei Maria. ‘Dan is het goed’ zei de engel.

‘Ik moet je iets vertellen’ ging de engel verder.

‘Maria, jij zult zwanger worden en een kindje krijgen, en je zoon zal niet zomaar een zoon zijn, maar een kind van hogerhand’

Maria begreep niet helemaal wat de engel tegen haar zei, ze werd nu wel een beetje bang.

‘Krijg ik een kind? Ik ben alleen verliefd en verloofd, maar nog niet getrouwd met Jozef! Krijg ik een kind? En dan nog wel van hogerhand? Ik snap niets van uw woorden, ze maken me bang’.

‘Wees niet bang’ zei de engel. ‘Ik ben het toch’ zei Maria. ‘Je hoeft echt niet bang te zijn’, herhaalde de engel. Maar Maria bleef bang.

‘Ik weet wat je moet doen’ zei de engel. ‘Kijk maar eens omhoog’

Maria deed het. Ze keek naar de hemel en zag de sterren, honderden, duizenden, miljoenen.

Zoveel sterren, ongelooflijk toch?

Allemaal van hogerhand zei de engel. Maria’s ogen dwaalden langs de sterrenhemel.

Het licht van al die sterren leek iets te willen zeggen: ‘Als de goede Schepper deze sterrenhemel kon maken, dan kan Hij er toch ook wel voor zorgen dat je een kindje krijgt?’

Maria hoorde het heel zacht, maar wel duidelijk. De angst verdween en de engel zag het.

Hij lachte. Elke engel weet immers: als je op de sterren let hoeft je niet bang te zijn.



2. De wijzen zijn bang

De wijzen woonden in het Oosten. Dat was altijd al zo geweest en geen enkele wijze dacht daarover na. De wijzen dachten na over de sterren!

Iedere nacht bestudeerden ze de sterren. Die sterren vertelden van alles, zachtjes maar wel duidelijk. Dat er geen duisternis is die niet verlicht kan worden bijvoorbeeld. En dat er in iedere duisternis altijd een klein beetje licht is. Ze hoopten dat alle mensen dat zouden horen, dan werd iedereen misschien een beetje gelukkiger. Opeens keek de oudste wijze geschrokken op. Ook de op een na oudste wijze keek geschrokken opzij. De jongste wijze begon te lachen. Hij was niet geschrokken, hoewel hij hetzelfde zag als de oudste wijzen: een heel bijzondere ster.

Het was duidelijk wat die ster betekende: er zou een kind worden geboren; niet zomaar een kind, maar een koningskind. Een koningskind van hogerhand zelfs!

De twee oudste wijzen waren bang. Wat zou zo'n koningskind van hogerhand allemaal niet kunnen doen? Misschien wilde hij koning worden over het Oosten, en misschien ook wel over de hele wereld!

Dan was het misschien wel gedaan met hun vrijheid!

Maar de jongste wijze sprak de anderen toe: 'Kijk eens naar de hemel, naar al die miljoenen sterren! Ongelofelijk toch? Die zijn allemaal van hogerhand.'

De wijzen keken nog eens.

Het licht van de sterren leek ook nu iets te willen zeggen. Zoiets van: 'Als de goede Schepper deze sterrenhemel kon maken, dan zal Hij er toch ook wel voor zorgen dat dat kind van hogerhand een goede koning zal worden?'

De schrik bij de oudste wijzen verdween. De jongste wijze lachte. Een echte wijze weet immers: als je op de sterren let, hoef je niet bang te zijn.



3. De herdertjes zijn bang



Het was nacht.

Bij het vuur zaten Mosje en Fosje en ook Miesje en Fiesje. Ze waren herdertjes.

Dat klinkt gezellig, maar het was helemaal niet gezellig bij dat vuur.

Dat kwam omdat de herdertjes zich verveelden en daarom steeds ruzie maakten. Waarover? Over niks! De meeste ruzies gaan over niks.

Mosje vond dat Fosje een rare naam had en Miesje en Fiesje hadden ook ruzie omdat Miesje de naam van Fiesje, vies vond klinken.

Moet je daar dan ruzie over maken? Jazeker, want de nachten bij het vuur waren verschrikkelijk saai. Er gebeurde nooit wat. Nooit eens een wolf of een beer die een schaap kwam roven. Als dat zo zou zijn zouden de nachten veel minder saai zijn. En daarom ruzieden ze maar, als tijdverdrijf.

Maar opeens gebeurde er toch iets, ze hoorden gezang in de nacht!

Het waren engelen. Die hadden de herdertjes nog nooit gezien!

De engelen zongen over 'Vrede op aarde.'

Daar schrokken ze van en ze vonden het maar niets. Ze konden zich niets anders voorstellen dan dat er ruzie was.

Ze werden bang: stel je voor dat er geen ruzie meer zou bestaan, dan zouden de nachten bij het vuur nog veel saaier worden!

De engelen zeiden dat ze niet bang hoefden te zijn. 'Kijk eens naar de hemel, naar al die honderden, duizenden, miljoenen sterren. Ongelofelijk toch? Allemaal van hogerhand.'

De herdertjes keken naar de hemel. Het licht van de sterren leek hun iets te willen zeggen. Zoiets als: 'Als de goede Schepper deze sterrenhemel kon maken, zal Hij er toch ook wel voor zorgen dat de ruzies ophouden en dat het helemaal niet saai is?' De herdertjes begonnen te lachen. De engelen ook. Elke engel weet immers: als je op de sterren let hoeft je niet bang te zijn.

4. Niemand is meer bang

Het was nacht.

Het was in Bethlehem. Daar woonde een herbergier die niet aardig was. En nog één, en nog één die al helemaal niet vriendelijk was. Want toen Jozef en Maria in Bethlehem kwamen, was er in geen enkele herberg plaats voor hen. Ook al stond Maria op het punt om een kindje te krijgen. Dat het een kind van hogerhand zou zijn, dat kon al die herbergiers niets schelen. Ze wisten niet eens wat een kind van hogerhand was. Maria en Jozef eigenlijk ook niet. Maar ze wisten



wel dat dit kind een mooi mens zou worden dat de wereld beter zou maken.

Het was koud. Jozef en Maria waren bang dat ze de nacht in de kou moesten doorbrengen. Waar moesten ze heen?

Gelukkig wist iemand een stal waar ze die nacht mochten slapen.

Die nacht kreeg Maria haar kindje. Jozef legde het in een kribbe met veel stro en warme doeken. Maar het was er zo koud.

De os en de ezel in de stal waren bang dat het niet goed zou gaan met het kindje... De wijzen uit het Oosten waren de ster achterna gereisd die over het kindje had verteld. Ze kwamen binnen en zagen het kindje. Ook zij waren bang dat het kindje ziek zou worden door alle luizen en vlooiën in de stal.

De herdertjes kwamen binnen. Ze waren bang voor wat er met het kind zou kunnen gebeuren. Ze vreesden dat er later leeuwen en beren op zijn weg zouden komen. Die waren weliswaar nog nooit bij hun schapen gekomen, maar bij dit kind... je wist maar nooit.

Toen kwam er een engel en dat was maar goed ook. Hij zei: 'Kijk eens in de kribbe. Daar ligt een Ster. De liefste en helderste ster die ooit verschenen is. Ongelofelijk toch? Een ster van hogerhand. Als de goede Schepper zo'n kind kon maken, zal Hij er toch ook wel voor zorgen dat alles goed komt?'

Iedereen begon te lachen. De engel ook. Elke engel weet immers: Als je op die ene Ster in de kribbe let, hoef je niet bang te zijn.

**Het bestuur van PCOB Dronten wenst de leden: Goede en Vredige Kerstdagen.
Een prettige afsluiting van dit bewogen jaar 2020, een goed begin van het nieuwe
jaar en een gelukkig en gezond 2021.**

Moge de weg je zeggen:
volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me.
Moge het vuur je zeggen:
warm je.
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
Geen vaste grond meer vindt,
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
wees niet bang.
Ik zal er zijn.

Frans Cromphout, S.J.
Uit: welkom, lief mensenkind



De PCOB Ledenraad, iets voor u?



Heeft u er wel eens aan gedacht om u verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad? In april 2021 zijn er verkiezingen voor dit hoogste orgaan van onze vereniging. De Ledenraad behartigt de belangen van alle leden. De Ledenraad is betrokken bij het uitzetten van de strategische kaders, waarbinnen het bestuur PCOB vrijelijk kan opereren, en houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Bent of kent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of zorg en de nodige bestuurlijke ervaring? Stel u dan kandidaat voor deze boeiende vrijwilligersfunctie!

Meldt u aan!

Iedereen die lid is (of wordt) van de PCOB en voldoet aan het profiel, kan zich opgeven als kandidaat voor de PCOB Ledenraad. Het is van belang dat kandidaten de sociaal-christelijke uitgangspunten van de PCOB onderschrijven, over bestuurlijke ervaring beschikken en zich aangesproken voelen om een bijdrage te leveren aan de vereniging PCOB. Een uitgebreid profiel kunt u vinden in het kiesreglement op onze website (www.pcobkiest.nl).

De landelijke Kiescommissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten. Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV en (pas)foto te sturen aan de landelijke Kiescommissie via het volgende e-mailadres:

pcobkiest@gmail.com

Kandidaat stellen kan nog tot en met 8 januari 2021!

Ledenadministratie

Wijzigingen van 15-10-2020 t/m 15-11-2020

Overleden

24-10-2020 mw. H.W. Snabel-Kat, De Heraldiek 9, 8255 DM Swifterbant

Bedankt

Per 31-12-2020 mw. M. van Veen-Bennen, Het Spectrum 118, 9254 AX Dronten

Nieuwe leden

Mw. M. Hofland-de Vries, Melisse 28, 8252 DH Dronten m.i.v. 01-11-2020 i.p.v. 01-01-2021 (melding nieuwsbrief mei 2020)

Dhr. P. Brouwer, Het Rijpaard 23, 8252 EV Dronten ziet af van het lidmaatschap (melding nieuwsbrief mei 2020)

COLOFON

Vz: Hr. A.H. Arkenbout, T: 383831

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl

Pnm: Hr. P.L. Baak, T: 337405

E: baakvantoor@gmail.com

Bank: NL74RABO0348168098

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten



Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925

Voor vervoer

Lid Swb: Vacant

Lid Bdh: Vacant

Rijbewijskeuring: Mw. Bea Schultze, T: 06-10329560

E: www.rijbewijs-keuring.com

Belastingadviseurs:

Hr. S. Burgstra, T: 313667

Hr. M. den Braber, T: 321929

Hr. Y. Hoekstra, T: 313028

Hr. J. Langendoen, T: 321550

Hr. J. Foppes, T: 841213, E: foppesjan@gmail.com, contactpersoon

Distr. Maandblad en Nieuwsbrief:

Dhr. G. Koetsier

Eurosingel 200

T: 337175

E: gkoetsier@solcon.nl

Ledenadministratie:

Mw. H. Meijer-v.d. Belt, T: 331665, E: hmeijer2703@gmail.com

Commissie Lief en Leed:

Vacant

Samensteller nieuwsbrief: Hr. J. Bax, T: 323431

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand.