

ACCENT



Bijlage magazine
 *kbo-pcob*
van **PCOB-afdeling Gouda**
september 2023

Adresgegevens op de laatste pagina.



Spakenburg

Woord van de voorzitter.



We schrijven alweer eind augustus/begin september. De meeste vakanties zijn voorbij, maar sommige mensen gaan nog binnenkort genieten van de zon. Voor velen was dit jaar echter teleurstellend en tevens een flinke schadepost. De meest uiteenlopende natuurrampen vonden her en der plaats in de vakantie landen. We herinneren ons de hagelstenen en

de modderstromen; de branden en de zware regens.

Soms is er zo'n jaar dat het overal dreigt mis te gaan. Hopelijk heeft dit u niet getroffen.

Mijn man en ik hebben qua vakanties een stapje teruggedaan. Als we naar een vakantiehuisje gingen, hoe leuk en mooi ook, kwam het steeds meer neer op een kleine verhuizing. Verleidelijk zijn dan aanbiedingen van hotelletjes met alles erop en eraan. Maar de rollator moet mee en ophogingen voor het toilet en extra kussens voor de stoelen. Onze bescheiden auto was dan al vol. Bovendien staan we beiden op een dieet dat niet te rijmen is met hotelvoedsel. Er zijn dus extra tassen nodig voor ons levensonderhoud. Vandaar dat we zijn overgegaan op thuis blijven met af en toe een uitstapje in de buurt.

Zo kwamen we op een heerlijke dag aan in Montfoort. We kenden het plaatsje allen van de sluiproute langs De Meern en Oudewater. Het bleek echter een verborgen juweel te zijn, waar we ten onrechte nog nooit uitgestapt waren.

Het eerste dat ons opviel was de prachtige molen en zijn onderbouw van oude stadsmuurstenen. We konden daar vlakbij gratis parkeren en dan de oplopende weg naar de molen inslaan. Erg fotogeniek ook. Vervolgens kwamen we vrij snel in het hart van de stad en langs enkele prachtige kerken. De stilte was een verademing en de rust daalde op ons neer. Zelfs in de winkelstraat waren weinig mensen. Het was rond het middaguur en velen hadden een plekje gevonden aan de kant van het water. Het stadje is namelijk omringd door de rivier de Hollandse IJssel. Er zijn haventjes, bruggen en een soort boulevard. Veel grote oude bomen en stadswallen. Overal zitjes voor mensen die na een fietstocht een boterhammetje willen eten in de schaduw en lekker naar het water

willen kijken waar altijd wel wat gebeurt. Vaste fietsroutes gaan bijvoorbeeld langs Linschoten en zo kun je een blokje omrijden. Aangezien de gemiddelde leeftijd van het toeristisch publiek vrij hoog lag, vond ik het ook opvallend dat er nergens op de terrasjes telefoonschermpjes te zien waren. Dat maakte het plaatje wel compleet. Een heerlijk stadje aan het water, met scheepjes en bootjes waar de tijd heeft stil gestaan. En zo dicht bij Gouda.

Maaïke van der Zwart

Ledenmiddagen



Als deze *Accent* bij u in de brievenbus valt, komt het verenigingsleven weer op gang. Op 12 september hopen we elkaar weer te ontmoeten, zoals altijd op de bekende locatie: Zorgcentrum Gouwestein, Van Bergen IJzendoornpark 7, om 14:30 uur!

Els en Ton Drost, twee bevlogen Gouwenaars en verknocht aan hun lange-afstands-fiets, nemen ons mee op hun fietstocht die zij enige jaren geleden maakten naar Riga, de hoofdstad van Letland, een van de Baltische staten, en Sint Petersburg in Rusland. Mooi om op deze wijze iets mee te krijgen over een deel van de wereld waar wij misschien nooit geweest zijn, zeker niet op de fiets!

Naast deze presentatie willen we ook proberen om iets in praktijk te brengen van de wijze lessen die we enkele maanden geleden kregen, om te proberen wat meer met elkaar in gesprek te zijn. Gezelligheid, elkaar leren kennen, enz. Misschien kunnen we wel iets delen van wat we de afgelopen zomer hebben beleefd.

We hopen velen van u te ontmoeten, tot 12 september!

Tot het eind van het jaar kunnen we nog het volgende verwachten:

- 10 oktober (het werk van een Israël-consulente);
- 14 november (senioren en internetfraude);
- 12 december (advent en kerst).

Alles natuurlijk bij leven en gezondheid!

Terugblik op de zomer

Ik weet natuurlijk niet wat u afgelopen zomer beleefd hebt? Of u nog weggeweest bent, of gewoon thuisgebleven? Lekker binnen tijdens de (vele) regen misschien?

Ria (mijn vrouw, bij velen van u bekend onder meer van de advocaat tijdens de Winterfair in de Sint Jan) en ik werkten als vrijwilligers mee aan een diaconale vakantie in Driebergen. In dat kader werd er ook een bezoek gebracht aan Spakenburg: de haven en het klederdrachtmuseum. Zie het plaatje op de voorpagina!



En hier nog een plaatje.....
Antieke bidders in de haven van Spakenburg.

Kort daarna brachten we enkele weken op de Veluwe door en bezochten we onder meer de zandsculpturen in Garderen. Meesterlijk hoe men met gewoon zand (en

een beetje lijm) zulke mooie beelden kan maken!



Het thema was dit keer: onze vaderlandse geschiedenis. Hierbij enkele plaatjes, zoals een kofschip in de Hanzenstad Deventer in de late middeleeuwen en.....



....de bezetting in de tweede wereldoorlog.

Verder nog een paar plaatjes uit het prachtige vestingstadje Elburg, met een bezoek aan onder meer het orgelmuseum, waar ik, behalve orgels, clavecimbels, boeken, CD's en nog veel meer.....



....ook enkele oude bekenden tegenkwam: Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck en Jan Zwart.



Tenslotte een impressie van een daagje Middelburg: de Lange Jan, het meest gefotografeerde object (naast het stadhuis) van Middelburg. En de Nieuwe Kerk, waar bekende oudvaders als Teelinck, Fruytier en Smijtegelt predikant waren.



En dan nog.....het wapen van Zeeland met de spreuk: Luctor et emergo (Ik worstel en kom boven). Kijk naar de tekst, het staat er echt zo!!



Hartelijke groet,
Jan de Wit

Berichten uit de nieuwsbrieven KBO-PCOB



Deze nieuwsbrieven kunt u – gratis – ontvangen binnen uw in-box van uw e-mail account. Ook kunt deze berichten vinden op de site van KBO/PCOB. Regelmatig wijzen wij u op – in onze ogen – interessante berichten.

Onderzoek naar fusie PCOB en ANBO

Dit voorjaar verscheen er een brief van het hoofdbestuur van de PCOB dat er nagedacht wordt over: hoe nu verder, nu de samenwerking met de KBO is mislukt. Er werd serieus nagedacht over een fusie tussen PCOB en de ANBO (Algemene Nederlandse OuderenBond). Na vijf regionale bijeenkomsten, waarin leden van de PCOB hun mening konden geven, hebben de ledenraden van PCOB en ANBO op 29 juni groen licht gegeven om een mogelijke fusie verder uit te werken. Het definitieve fusiebesluit moet dus nog genomen worden. Een aangelegen punt is het bewaren van de christelijke identiteit binnen de nieuwe organisatie. De vereniging KBO-PCOB wordt per 1-1-2024 ontbonden. Het verenigingsbureau in Nieuwegein blijft bestaan ten dienste van de PCOB. Het is zeker niet de bedoeling de bestaande goede contacten tussen plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen in gevaar te brengen. E.e.a. is te lezen in de nieuwsbrief van 4 juli 2023, die u misschien al gezien hebt. We wachten af hoe de ontwikkelingen verder gaan. Wordt vervolgd.....

50PlusBeurs

Deze wordt gehouden van 12 t/m 16 september in de Jaarbeurs te Utrecht. U vindt er honderden stands met allerlei interessante informatie. U kunt kaartjes bestellen voor de actieprijs van €7,50 (in plaats van €17,50), met code: KP23.

Jubileum van een 100-jarige



Mannenkoor

**Gouda's
Liedertafel**

Sinds 1923

Mannenkoor Gouda's Liedertafel viert op 28 oktober zijn 100-jarig bestaan met een feestelijk jubileumconcert in de St.Janskerk. Het concert dat om 20.00 uur begint, bevat een

divers programma dat inzicht zal geven in de muzikale kwaliteiten van het koor: Het repertoire loopt uiteen van klassieke mannenkoor liederen tot musical melodieën en popmuziek. Komt u dit concert met ons meebeleven?

Mannenkoor Gouda's Liedertafel heeft de afgelopen decennia naam gemaakt met het jaarlijkse optreden op 4 mei, met concerten in Goudse verzorgingshuizen, met deelname aan korenfestivals in Gouda en omgeving, aan Zotte Zaterdag, etc. Met deze muzikale activiteiten draagt het koor bij aan het sociale en culturele leven van de bewoners en heeft het Gouda een kleurrijker en aantrekkelijk aanzien gegeven. Mede daarom is het koor dit jaar onderscheiden met de Koninklijke Erepenninng. Het 100-jarig bestaan vormt een mijlpaal in het bestaan van het koor. Het jubileumconcert vormt hiervan de muzikale afsluiting. U kunt voor € 20 hierbij aanwezig zijn. Entreekaarten kunt u bestellen bij dhr Simon Koomen (06-13708502, simon.koomen@hetnet.nl), desgewenst ook via de website (<https://liedertafel.nl/>) of die van de St.Jan (https://sintjan.com/concerten_evenement/jubileumconcert-goudas-liedertafel/).

Rijbewijskeuringen CBR in Gouda

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Ontmoetingscentrum van Noord (winkelcentrum Bloemendaal) op

donderdag 14 september en donderdag 12 oktober medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via hun website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: **088-23 23 300**.

Voor het laten invullen van een *rapport oogarts* gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u RegelZorg.

De Procedure

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

Lief en leef

De afgelopen maand augustus mochten drie echtparen, leden van onze PCOB Gouda, een huwelijksjubileum gedenken. Dit waren:



Dhr en Mevr Bron, 55 jaar getrouwd

Dhr en Mevr Meerding, 60 jaar getrouwd

Dhr en Mevr Vink, 55 jaar getrouwd

Allen van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal! We wensen u nog een aantal mooie, gezonde en door onze God gezegende jaren toe, samen met allen die u lief zijn!

Daarnaast denken we aan al onze zieken en anderen die moeite ervaren. Zonder namen te noemen, weten we misschien wel van elkaar wie het betreft.

Ter afsluiting.....

Onderstaand gedicht schreef Dietrich Bonhoeffer aan zijn verloofde toen hij door de Nazi's gevangen was gezet. Dood en leven, hoop en vrees, liggen hierin dicht bij elkaar.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneshijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

PCOB-afdeling Gouda:

Bestuur:

Voorzitter:

mevr. M.E. van der Zwart ☎ 06 423 743 20 ✉ maaike733@gmail.com

Secretaris:

dhr. F. Rietveld ☎ 0182 527 504 ✉ goudsepcob@outlook.com
Dijkgraafslag 22
2805 DG Gouda

Penningmeester/ ledenadministratie

dhr. J. Nap ☎ 06 162 478 81 ✉ jaap.nap@outlook.com
Dreef 154. IBAN: **NL21 INGB 0000 0522 16**
2803 HE Gouda t.n.v. PCOB-afdeling Gouda

Voorzitter ledenmiddagen/ eindredacteur *Accent*:

dhr. J.P. de Wit ☎ 06 402 907 74 ✉ jpdewit@kpnplanet.nl
Dreef 110
2803 HD Gouda

Lief en leed:

mevr. E.C.A. Verboom ☎ 0182 510 275 ✉ bep20ver@gmail.com

Ouderenadviseur:

dhr. H. Bron ☎ 06 409 724 06 ✉ h.bron5@kpnplanet.nl
