

De eerstvolgende samenkomst is op

woensdag 20 februari 's middags om 2 uur in Talma Hiem

Wat kunt u verwachten?

Hieke Joostema hâldt in lêzing oer de Alvestêdetocht op 'e fiets.

Meer over haar: Zij is dorpsstyliste en maakt samen met dorpsbelangen regelmatig een dorpsvisie. Een onderdeel hiervan is het bekijken en bespreken van het ruimtelijk aanzicht van een dorp.

Contributie:

Heeft u de contributie voor dit jaar al overgemaakt op bankrekening NL43 RABO 0305 2672 05. Zie voor meer informatie de vorige Nijsbrief.

Nieuwe leden:

Als nieuwe leden hebben zich gemeld:

Wijnand en Eva Dijkstra, en Durk en Grietsje de Vries.

Allen van harte welkom en we zien jullie graag op onze vergaderingen.

De familie Dijkstra zijn geen onbekenden meer, want zij hebben al enkele vergaderingen bijgewoond.

Thuishotel:



Levensboeken, uw levensverhaal op papier, iets voor u?

Doel van het project is dat ouderen hun levensverhaal vertellen aan een vrijwilliger.

Deze vrijwilliger maakt aantekeningen gedurende de diverse gesprekken en maakt er vervolgens een levensboek van.

Dat het vertellen van het levensverhaal zinvol is blijkt uit de reactie van een mevrouw wiens levensboek net is afgerond: 'Toen mij een paar maanden geleden gevraagd werd of ik er voor voelde om een boek over mijn leven te laten schrijven, dacht ik: ach, waarom? Maar nu het boek af is moet ik zeggen dat ik het terugkijken op wat er in mijn leven is gebeurd, heb ervaren als iets heel leerzaams. Ik ben de persoon die mij vroeg dan ook heel dankbaar dat ze mij ertoe heeft aangezet. Ik denk dat mijn kleinkinderen het ook wel leuk zullen vinden om dit boek over mijn leven te lezen.'

Wilt u ook uw verhaal vertellen? Neem dan contact op met Thuishotel

0515 461 234 of mail naar info@thuishotel.nl

Het kan geschreven worden in het Nederlands, maar ook in het Frysk.

De kosten voor het Levensboek zijn:

Thuishotelabonnees: € 50,- Geen Thuishotelabonnee: € 75,-

Dit zijn eenmalige bemiddelingskosten.

Verslag jaarvergadering:

De voorzitter opende om 14.00 uur de vergadering. Allereerst een woord van welkom en 'Folle lok en seine' .

We zongen liederen van een A4 'Aan Uw liefde zijn geen grenzen' vers 1, 2 en 3.

Na gebed volgde de lezing uit Lucas 19: 1 - 10 en enkele woorden over dit Bijbelgedeelte. Nadat we gezongen hadden 'Vader, U loven wij' vers 1, 2 en 3, was er de eerste pauze.

Heerlijke koffie/thee kregen we en een praatje met buurman/buurvrouw kon worden gemaakt.

Klaas Rinkema kreeg het woord en vertelde enthousiast over 'Mercy Ships'.

Dit is een Internationale Christelijke organisatie en werd in 1978 opgericht.

Het hoofdkantoor staat in Texas. Er is één varend Hospitaalschip met per jaar duizenden vrijwilligers aan boord. De hulpverlening is gratis.

Er zijn duizenden operaties per jaar. Er is geen overheidssteun. Dat betekent dat alle vrijwilligers, dus artsen en verpleging, zelf hun reis inclusief verblijf betalen.

Het schip komt in de haven van arme landen, zoals in Liberia, Benin, Sierra Leone.

Op dia's konden we zien dat er veel ellende is.

Voordat het schip in een haven komt, is er al een screening van mensen geweest, die ze kunnen helpen. Is het schip er dan staan er rijen wachtenden om geholpen te worden. Veel dia's met tumoren, die jarenlang waren gegroeid in bv. het gezicht.

Voor en na de operatie was een heel verschil....

Er zijn veel weeshuizen en gehandicapten. Vaak is er geen gezin compleet. Ook veel ellende in gevangenissen.

Er was het verhaal van Oebele: In Calcutta waar mensen die het meeste kermden, een handdoek in de mond gepropt kregen....

Klaas, die zelf ook mee geweest is met het schip, werd bedankt voor z'n betoog en kreeg een envelop met inhoud, die aan Mercy Ships gegeven werd.

Na de tweede pauze presenteerde Yde Jan het jaaroverzicht van 2018 in cijfers, met positief resultaat. Drie ronden Bingo werden gespeeld, waarna het dankwoord volgde. Yde Jan kreeg een 'lichtpuntje' voor het vele werk.

Tot slot werd een gedicht van André Troost gelezen, getiteld : 'Bescherming en trouw van God'.

De volgende vergadering is op 20 februari 2019.

Schrijver: Anne vd Berg

Op onze komende vergadering gaat het over de 11 steden van onze provincie.

Als ik het woord 'stad' hoor denk ik vaak aan het mooie lied :

Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis wanneer
zal ik u zien, zoals gij zijt, de bruid van onze Heer.

Onze geschiedenis loopt niet dood,
maar we zijn op weg naar een prachtige toekomst.

Laten we de hoop daarop niet verliezen.

Hartelijke groet van Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg