

Beste lezers,

We staan met ons ene been in de zomer en met het andere in de vakantie. Zomers weer is het, nu ik de nieuwsbrief mag samenstellen. En vakantie wordt het straks voor onszelf en/of voor onze (klein)kinderen. Dat we allemaal mogen genieten, is onze wens.

Dat genieten is niet vanzelfsprekend. Zeker, de geboortes komen: blijdschap! Maar het voorgoed heengaan van geliefden blijft ook een gegeven. De kleintjes kunnen wat mankeren, ziekte of grote of kleine mankementen. En de ouden blijven niet altijd leven.

Ik las op de visjeskalender de volgende spreuk:

Je moet niet getuigen van je geloof,
maar van de Heer van je geloof.



We zingen het ook:

Maar ik weet in Wien 'k geloofd heb
en ik ben verzekerd:
mijn Heer is machtig
dat Hij het pand Hem toevertrouwd,
tot die dag bewaart voor mij!
(Lied 112, Joh. De Heer)



Mijn geloof is niet zo groot, maar de Heer in wie ik geloof is dat wel. Hij belooft ons te bewaren tot die grote dag dat Hij ons verwelkomt in het huis van zijn Vader of op de dag van zijn wederkomst.

Wij zijn allemaal een dagje ouder en voor iedereen is het belangrijk te weten dat we geborgen zijn in zijn Vaderhand. Elke dag van ons leven. Dat mag ons troosten bij verdriet en kracht geven in ons leven

Wim Luteijn, secretaris.

Mutaties:

Overleden: mevr. T Kaan-de Jong op 23 april 2017. Zij woonde Zijderupsvlinderlaan 140. Ons medeleven gaat uit naar de familie.

Verhuisd:

Connie Voorhoeve woont nu Achter de Raaf 87, 4102 DE Culemborg,
Mevr. A. Visser woont: Zijderupsvlinderlaan 126 4105 TC Culemborg

Correctie: dat de heer en mevrouw B. de Jong in Culemborg zijn komen wonen is al gemeld, maar de postcode was fout. Het volledige adres is: Eikeboom 6, 4101 VC te Culemborg.

Reacties: Op de ledenmiddag van 19 april was de opkomst héél laag. We schreven daarover in onze laatste nieuwsbrief. En we kregen reacties. Dat is wel heel opmerkelijk, want reacties zijn zeer zeldzaam. We danken de mensen die hebben gereageerd. Mensen hadden soms een goede reden waarom ze niet aanwezig konden zijn.

De eerstkomende activiteit is kersen eten.
In Tricht, op **woensdag 5 juli**. Iedereen welkom!

We zorgen ervoor dat we om 14.00 uur bij de Hoenderik zijn, Lingedijk 180 in Tricht.

Wat krijgen we (voor ons geld)? Koffie of thee, met appeltaart en een bakje met 500 gram kersen. Plus de rondleiding en een verhaaltje daaromheen. De prijs is € 5 per persoon.



Graag uw bijdrage storten voor 30 juni, op de bankrekening van onze afdeling. Het nummer vindt u bij de adressen. Vermeldt u meteen of u met de auto gaat en of u passagiers kunt meenemen. En hoeveel...

Nieuwe naam voor ons blad: 10 x per jaar ontvangt u ons blad Perspectief. Zoals u weet fuseren niet alleen de bonden , pcob en kbo, maar ook krijgen we één gezamenlijk blad. En bij een nieuw magazine hoort een nieuwe naam. Het hoofdkantoor heeft alle suggesties die ze binnengekregen, overwogen en men is op zoek gegaan naar een krachtige en positieve naam die zowel bestaande als nieuwe leden zal aanspreken.

De nieuwe titel is geworden: WijSr

WijSr heeft zowel 'wij' als 'wijs' en 'senior' in zich. De titel is kort, krachtig en benadrukt het mooiste van ouder worden: wijzer worden. De titel straalt uit dat het een magazine is waar je wijzer van wordt. Het spreekt waardering uit voor de groeiende ervaring en levenswijsheid van mensen.

De moderne woordspeling is ook een knipoog door z'n dubbele bodem en zet aan tot nadenken, zonder het tot een puzzel te maken:
Wijzer, Wij senioren, Wij Sr, WijSr.

Het wordt dus 'Wijs' met eraan geplakt 'Sr' = senioren.
Deze senioren zijn of worden dus wijs. We kijken uit...

Belangenbehartiging

Wij ontvingen van ons hoofdkantoor een lang verslag over wat er allemaal gebeurt als belangenbehartiging. Het is goed dat het ook eens gezegd wordt. Ja, soms denk je: Wat doen ze daar eigenlijk? Komen ze wel voor ons op? Wel we ontvingen een heel lang verslag van wat er allemaal gebeurt voor ouderen. Daarbij kwamen de volgende rubrieken aan de orde:

Algemeen: over o.a. een manifest waardig ouder worden, brief aan de informateur, ...

Koopkracht: over o.a. armoede onder oudere werklozen, pensioencoalitie in Nijverdal,...

Zorg, wonen en welzijn: over o.a. wijkverpleging, verpleeghuiszorg, medicijnen, verhuurderheffing, vaccinaties,,...

Zingeving: over o.a. euthanasie,...

Veiligheid: over o.a. onveilige sleutelkluisjes. Zieken krijgen vaak bezoek door hulpverleners en hangen de sleutel buiten in een kastje. Maar is het veilig of is misbruik mogelijk?

Digitaal: over o.a. het gebruik van de tablet, ...

U kunt het hele document aanvragen bij uw secretaris. Het is verkrijgbaar als PDF - document en als Word - document

Op verzoek:

Robin Butter, (studente aan de Hogeschool van Amsterdam) loopt stage bij het bedrijf PBN. Dit bedrijf biedt outdoor activiteiten aan in Nederland en België maar ook wintersport reizen in Oostenrijk. Zij doet onderzoek naar actieve 55-plussers. PBN wil programma's gaan aanbieden aan actieve 55-plussers. Hiervoor is nog veel informatie nodig. Zij willen graag weten wat u belangrijk vindt als er een actief programma voor u wordt georganiseerd. Uw mening telt. Alvast heel erg bedankt voor het meewerken aan mijn onderzoek en wie weet tot in de toekomst!

Wie hieraan wil meedoen, kan het enquêteformulier vinden op deze site;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBaneHtxvrG2Lt_imXRggOckX8C9AFFLZ0SjwQeLbJEDhNZw/viewform?c=0&w=1

Op de valreep: Ons bestuurslid Hannie Hanhart is ernstig ziek.

Voorzitter a.i., penningmeester en belastinginvulhulp
Hans Dirkse: dirksonidus@ziggo.nl - (0345) 51 89 35
Bankrekening: NL05RABO0159381150 t.n.v. PCOB, afd. Culemborg
Secretaris Wim Luteijn, Abr. Kuypersstraat 7. 4102 EX Culemborg
secr.pcob.culemborg@gmail.com - (0345) 51 80 59
Programma's: Hannie Hanhart: hanbo@kwarteel.nl - (0345) 51 33 88
en Loes van Unen

Bruggen

Ieder zit op een eiland,
en zit vast in zijn bestaan.
Om een ander te bereiken,
moet je van je eiland gaan

Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen,
maakt het lastig en soms zwaar.

Mensen bouwen aan contacten
want alleen is zo alleen.
Wie een brug bouwt naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.

Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden...
bruggen bouwen schept een band.

Bruggen bouwen tussen mensen,
tussen "wij" en tussen "zij",
Dat is bouwen aan vertrouwen,
brengt Gods vrede dichterbij.

ds Corry Nicolay

